



Nieuwsbrief

Zondag 3 december 2017

Kleur: Paars

Scriba: Mw. H. van Duuren, Kerkweg 14a 3465 JJ Driebruggen ,telefoon: 0348-502006,
e-mail: scriba@pknwaarder.nl
Beheerder: Mw. L. van Wijngaarden, telefoon 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl
Koster: e-mail: koster@pknwaarder.nl
Beamerteam: e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com
Nieuwsbrief te lezen op: www.pknwaarder.nl
Vrijwillige hulpdienst (wdvrijwilligersdienst@gmail.com)
Margreet Bik Tel: 0348- 503405
Ankie de Bruijn Tel: 0348- 502531
Marja Olieman Tel: 0348- 500346

KERKDIENTEN

Zondag 03-12-2017 1^e Advent



Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)
Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
Crèche

Kindernevendienst
Kinderlied
1^e collecte
2^e collecte
Beamteam
Bloemen van de kerk:

Dhr. J.P. Karstens uit Den Haag
Ds. W.M. Schraven uit Lopik
Kees Romijn
Johan Kooiman
Br. J. de Groot
Ria en Nico van Esschoten
Marina v.Valkenburg, Jolanda
Kooiman, Mirthe Griffioen
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Evangelisatie
Ellen Hagoort
Gijs Nap, Pr. Marijkestraat 11

Zondag 10-12- 2017 2^e Advent – avonddienst zangdienst



Ds. C. Stark uit Lexmond
Mw. G. Bregman,
Jaap van Leeuwen
Martijn v.d. Weerd
Br. N. van Esschoten
Roos van Esschoten
Mirjam en Jenny van Blotenburg

Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Pastoraat (LK)
Kerk
Matthijs Kooi

HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN

Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter ondersteuning op het scherm voor in de kerk geprojecteerd.

De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om zo met elkaar de dienst te besluiten.

RONDOM DE DIENSTEN 1^e ADVENT

De adventstijd begint vier zondagen voor Kerst. Dit jaar is dat op zondag 3 december.

Advent is de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht.

Omdat het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen' 'adventus' is, worden de vier weken vóór Kerst 'Advent' genoemd.

Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden.

Eveneens is Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

THEMA VAN DE BLOEMSCHIKKING: GOD WIJST HET SPOOR

Aankondiging van Johannes geboorte.

Vandaag is het de 1e zondag van advent.

De komende weken staat in de schikking het "huis" centraal.

God komt naar ons toe.

We leven in de voorbereidingstijd voor het Kerstfeest.

Paars is de kleur van voorbereiding en inkeer.

De 1e kaars is aangestoken. Vandaag de aankondiging van de geboorte van Johannes door de engel Gabriël aan Zacharias.

Belofte van nieuw leven, de wegbereider van de Heer.

Het "huis" staat voor de tempel, daarin twee bloemen, de amaryllis voor de engel Gabriël en de lelie voor Zacharias. Klimop om de palen van de tempel als beeld van Gods trouw aan de mensen.

Bloembollenzijn een beeld van verwachting en nieuw leven.

Er viel een stralend licht
over het altaar heen.
De engel Gabriel zei hem
wonderlijke dingen.
Maar Zacharias
voelde zich alleen
want zijn verstard geloof
kon niet meer zingen.

KINDERNEVENDIENST

“Jona vlucht voor Gods opdracht”

Jona krijgt ook een opdracht. Jona is een profeet van God en wordt naar de stad Ninevé gestuurd. De mensen in die stad luisteren niet naar God. Vertel de mensen dat ze naar Mij moeten luisteren. Maar Jona wil helemaal niet doen wat God zegt. Hij vlucht weg en ga niet naar Ninevé. God straft door een storm en laat zo merken dat Hij boos is. Hij wil graag de mensen in Ninevé waarschuwen dat het verkeerd gaat.

UIT DE GEMEENTE

Jarig:

04-12: Br. J. Hagoort, Dorp 16, 3466 NG Waarder, hij wordt 79 jaar.

06-12: Zr. G.R. van Baren-Nap, De Groendijck 6, 3465 JB Driebruggen, zij wordt 72 jaar.

Een parel van grote waarde.

Groot, groter, grootst ik wil de grootste zijn.

Min, minder, minst de minste maakt mij klein.

Klein, kleiner, kleinst dat voelt toch niet zo fijn

Maar waar het in Uw Koninkrijk om gaat Heer,
dat wij in onze kleinheid pas een parel van grote
waarde in Uw ogen zijn.

Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

Omzien

Met br. L.H. Seeleman, W. Poolmanstraat 4, 3465 JX Driebruggen, is deze week geopereerd. De operatie is goed gegaan maar hij heeft nog een lange weg te gaan. Hij ligt in het Groene Hart Ziekenhuis, Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda, kamer D3.63

Wij wensen hem geduld en Gods helende nabijheid toe.

Zr. N. Zuidam-van Duuren, Lindenlaan 19, 3465 JN Driebruggen, heeft al geruime tijd last van gordelroos. Een kaartje zal haar goed doen.

Met elkaar aan tafel



Vrijdag 8 december 2017
gaan we “Met elkaar aan tafel” in
de Schouw.

De maaltijd voor alleenstaanden/
alleengaanden begint om 18.00
uur en duurt tot 20.00 uur.

Bijdrage € 5,00 per persoon.

Heeft u zich nog niet opgegeven dan kunt u dat doen
tot woensdag 6 december bij Heleen van Tol,
tel: 0348-502564



Kerstprogramma 2017

17-12-2017: Volkskerstzangdienst
16.00 uur: Winterwandeling
Na afloop soep eten
18.30 uur: Aanvang dienst
m.m.v. OBK Driebruggen

24-12-2017: Kerstnachtdienst
21.45 uur: Samenzang
22.00 uur: Aanvang dienst m.m.v.
Gospelkoor Voice of Bliss

25-12-2017: 1e Kerstdag
10.00 uur: Aanvang dienst m.m.v. Martin Mans

26-12-2017: Kinderkerstfeest
10.00 uur: Aanvang dienst m.m.v. Route 77



Zondagmiddag 17 december



Het programma is als volgt:

Om 16.00 uur vertrekken we vanuit de Schouw met een groep wandelaars naar Custwijk in Driebruggen. Vanaf Custwijk lopen we weer terug naar de Schouw waar om 17.30 uur heerlijke soepen voor u klaar staan. Om 18.30 uur begint de volkskerstzangdienst.

De route die we gaan lopen is als volgt:

Vertrek kerk, Groendijck, Westeinde, Groendijck, Kerkweg tot aan Custwijk.
Vanaf Custwijk lopen we weer terug via de Kerkweg, Westeinde, Kosterdijk, Dorp, naar de kerk.
U kunt natuurlijk ook via Custwijk met ons mee terug wandelen.
Commissie Vorming & Toerusting.