



Nieuwsbrief

Zondag 18 december 2016

Kleur: Paars

Predikant: Ds. D.J. Versloot, Spinellilaan 1, 3446 HJ Woerden, telefoon 0348-434955, e-mail: erickversloot@hotmail.com
Scriba: Mw. H. van Duuren, Kerkweg 14a 3465 JJ Driebruggen, telefoon: 0348-502006, e-mail: scriba@pknwaarder.nl
Beheerder: Mw. L. van Wijngaarden, telefoon 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl
Koster: e-mail: koster@pknwaarder.nl
Beamerteam: e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com
Nieuwsbrief te lezen op: www.pknwaarder.nl
Vrijwillige hulpdienst Margreet Bik Tel: 0348- 503405 (wdvrijwilligersdienst@gmail.com)
Ankie de Bruijn Tel: 0348- 502531
Marja Olieman Tel: 0348- 500346

KERKDIENTEN

Zondag 18-12-2016
4^e advent Avond: Volkskerstzang



Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)
Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
Crèche
Kindernevendienst
Kinderlied
1^e collectie
2^e collectie
Beamteam
Beamteam avond
Bloemen uit de kerk

Dhr. J.P. Karstens uit Leiden
Ds. D.J. Versloot, mmv OBK
René v.d. Hoef
Erick Versloot
Zr. H. van Duuren
Ria en Nico van Esschoten
Lisette de Koning en Heleen Ruizendaal
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Diaconie
Bloemenfonds
Sven de Koning
Carl Griffioen
Yvonne van Wijk, Beatrixkade 5

Zaterdag 24-12-2016
Kerstnachtdienst, aanvang 22.00 uur



Ds. D.J. Versloot, mmv Route 77

Evert de Vries
Br. A. van Achterberg
Jannie en Aaldert Kon

Evangelisatie
Kerk
Frank van Duuren

KERKDIENTEN

Zondag 25-12-2016
1^e kerstdag, aanvang 10.00 uur



Voorganger (10.00 uur)
Voorganger (18.30 uur)
Organist (10.00 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
Crèche
Kindernevendienst
Kinderlied
1e collectie
2e collectie
Beamteam

Ds. D.J. Versloot, mmv Gelegenheidskoor
Martin Mans
Zr. J. Bazuin
Roos van Esschoten
Britt Bloemheuvel en Brittney Pater
Naomi v.d. Laan en Wil Kastelein
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Kia Kinderen in de knel
Kerk
Thomas Romers

Maandag 26-12-2016
2^e kerstdag Familie Kerstfeest, 10.00 uur



Ds. D.J. Versloot

Erick Versloot

Ria en Nico van Esschoten

Mirthe Griffioen en Els Soeters

Ter bestrijding van de onkosten

Sven de Koning

HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN

Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter ondersteuning op het scherm voor in de kerk geprojecteerd.

De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om zo met elkaar de dienst te besluiten.

In de avonddienst worden liedboeken en liedbundels gebruikt. U vindt ze in het portaal van de kerk.

RONDON DE EREDIENST

Vandaag is het 4e advent



Vanavond is er de inmiddels traditionele kerstwandeling met maaltijd en om 18.30 uur een uur van volkskerstzang mmv OBK. Komt allen tesamen!

Bloemlezing

Op deze vierde adventszondag horen we hoe de droom van Jozef in duizend stukjes uiteenvalt; dit wordt verbeeld door het gipskruid.

De engel brengt Jozef op andere gedachten. In de spiegel zien we dat verbeeld.

Dromen van vrede
de wereld omgekeerd
nieuwe hoop
waar hopeloosheid de dag kleurt

goede God
versterk in ons de droom
van liefde die de wereld omkeert.



Kerstmacht - bloemlezing

in het donker van de nacht is er licht
klinkt het ere zij God
vrede op aarde in de mensen een welbehagen
herders gaan op weg zoeken en vinden
het kind in de doeken gewikkeld
goede God,
Gij zelf zijt het Licht
Midden in alle donker.

1e Collecte 18 december Diaconie; Gevangenzorg Nederland

Gevangenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden.

Ruim 600 vrijwilligers gaan op bezoek bij gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. Op deze manier proberen zij iets voor hun gevangen medemens te betekenen. De vrijwilligers bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning te bieden. Ook als iemand vrij komt, blijft de vrijwilliger betrokken. Ieder mens krijgt een nieuwe kans!

In Mattheüs 25 lezen we dat gevangenen bezoeken een Bijbelse opdracht is. Ook een gevangene, iemand die we misschien het liefst zo veel mogelijk mijden, is onze naaste. Naast een straf die door de rechter is opgelegd, mag er vanuit christelijk oogpunt ook een handreiking aan hen worden gedaan.

Om hulp te kunnen blijven bieden zijn structurele financiële middelen hard nodig. Daarom bevelen wij deze collecte van harte bij u aan! Meer info? www.gevangenzorg.nl

KINDERNEVDIENST

“God vergeeft David en Batseba en schenkt hun een zoon”

Koning David is al getrouwd, maar hij is verliefd geworden op Batseba,

Zij is echter getrouwd met Uria die in het leger vecht.

“Jammer dat Batseba getrouwd is met Uria. Ik wil zelf met haar getrouwd zijn” denkt David. En dan bedenkt David een lelijk, gemeen plan.

Hij zegt dat Uria op de gevaarlijkste plek moet vechten, zodat hij door de vijand gedood wordt. Na een korte tijd krijgt David bericht dat het gelukt is. Uria is gedood. Nu kan David wel met Batseba trouwen, Ze krijgen een kindje maar God straft David en Batseba omdat ze verkeerd hebben gedaan. Hun kindje wordt heel erg ziek en sterft. David en Batseba zijn heel verdrietig en hebben spijt van wat ze hebben gedaan.

God ziet dat ze echt spijt hebben en Hij vergeeft hen. Ondanks alles zegent God hen toch nog met een zoon, Ze noemen hem Salomo. Dat betekent Vredevorst.

Kerstkaarten tekenen

Ook deze zondagmorgen en -avond liggen de kerstkaarten klaar in de Schouw, Vorige week hebben heel veel mensen al de kaarten met de kerstgroeten getekend, waarvoor onze hartelijke dank.

Bent u nog niet in de gelegenheid geweest, zou u dat alsnog deze zondag kunnen doen.

En kunnen wij ze gaan bezorgen.

Onze hartelijke dank, de diaconie

UIT DE GEMEENTE

Jarig:

21-12-2016: Mw. W. Kasius-Honkoop, Park Oudeland 60, kamer 74D, 3443 AH Woerden, zij wordt 87 jaar.

23-12-2016: Dhr. B.L. van Vliet, Pr. Beatrixkade 9, 3465 JE Driebruggen, hij wordt 87 jaar.

24-12-2016: Mw. N. Zuidam-van Duuren, Lindenlaan 19, 3465 JN Driebruggen, zij wordt 90 jaar.

Als een bloem is het leven
't begin is teer en klein
De een die bloeit uitbundig
De ander geurt heel fijn
Sommige bloemen blijven lang
Weer andere blijven even
Vraag niet bij welke bloem je hoort
Dat is 't geheim van het leven

Hartelijk gefeliciteerd

Zieken:

M. Kastelein (Julianastraat 24) verblijft tot en met half januari voor revalidatie in de Schuylenburcht Hekendorperweg 2, 3421 VK Oudewater. Van harte wensen wij hem een goed herstel.

Maria, dochter van Wilma en Piet van Bunnik (Mauritslaan 2, 3466 NN)) is voor therapie onbepaalde

tijd opgenomen in Curium, afd Kameleon,
Endegeesterstraatweg 27, 2342 AK Oegstgeest.

Yvonne van Wijk-Wolters (Beatrixkade 5, 3465 JE)
verbleef vanwege een longontsteking in het ziekenhuis
en is inmiddels weer thuis; van harte wensen wij haar
een goed herstel.

Afscheid

Wij leven mee met Sylvia en Arie, Liza en Inge
Roodenburg – Gelderblom (Bentinckstraat 11,
3467 PH Hekendorp) die afgelopen week afscheid
moesten nemen van moeder en grootmoeder
Gelderblom.

Moeders geven leven
Moeders geven kracht
Moeders blijven geven
Liefde, die elke pijn verzacht
En als ze heen gaat, toch nog onverwacht
Blijft ze toch voor altijd in je hart.
Dat is het wonder, haar troost en "grootste" kracht.

AGENDA:

Zondagavond 20.00 uur
18+ kring o.l.v. ds. Versloot in de consistorie
Woensdag 21 december
kerstviering de Wegwijzer in ons kerkgebouw

Kerstconcert van Anthem in dit gebouw, dinsdag 20 december a.s. Aanvang 20.00 uur

Wie van bekende kerstliederen en samenzang houd, is
van harte welkom!

Anthem is een Bodegraafs projectkoor met
enthousiaste koorleden die voor deze avond mooie
kerstliederen hebben ingestudeerd o.l.v. Dirk Jan
Warnaar.

Bent u ook nieuwsgierig naar dit laagdrempelig
kerstconcert, kom dan naar de PKN Gereformeerde
kerk Waarder!

Ook zal Dirk Jan een aantal mooie liederen begeleiden
op het orgel en vleugel.

Het concert is ook te beluisteren via de kerktelefoon.
Er wordt een collecte gehouden voor "Stichting Local
Care"

De toegang is gratis!

Actie Haïti in kerken

Van eind september tot begin oktober raasde orkaan
Matthew over de Atlantische Oceaan en trof Haïti
zwaar. Daardoor vielen meer dan duizend doden en
werden tienduizenden mensen dakloos.

Terwijl de dodelijke slachtoffers begraven werden in
massagraven, lag het volgende gevaar op de loer:
Cholera.

Er is dan ook dringend behoefte aan schoon drinkwater,
medische zorg en noodopvang. In de maanden oktober
en november werd in veel kerken hier in de omgeving
gecollecteerd en is de opbrengst overgemaakt naar giro
555 als direct naar de diverse
hulpverleningsorganisaties.

Daarom heeft de ZWEO commissie afgelopen
vergadering besloten om alsnog een bedrag van
€ 1.000,00 per direct over te maken naar
giro 555 voor de noodhulp die nog steeds erg hard
nodig is in Haïti. De ZWEO.

Project Rwanda.

Ds. Rik en Caroline Mager uit Zevenhoven, worden in
februari 2017 vanuit de protestantse gemeente
Zevenhoven en de Gereformeerde kerk van Woerdense
Verlaat, via GZB
uitgezonden naar Rwanda
(voor 6 jaar) om vanuit
hun theologische en



orthopedagogische kennis en ervaring zich in gaan
zetten voor de opbouw van het koninkrijk van God,
samen met de Anglicaanse kerk van Rwanda.
Hun verlangen is om het land van de duizend heuvels
in vreugde te zien uitbreken. Om de 2 jaar komen zij
met verlof. De kerk in Zevenhoven en in Woerdense
Verlaat dragen de helft van hun uitzending bij, maar de
rest moet binnen komen via andere gemeenten.
Daarom hebben wij als ZWEO besloten om deelgenoot
te worden van Rik en Caroline Mager en financieel een
gedeelte bij te dragen aan het werk in Rwanda.
Op zondag 15 januari 2017 zullen zij een kleine
presentatie bij ons in de kerk gaan houden over het
werk dat zij daar gaan doen. U kunt alvast iets lezen
hierover in de Nieuwsbrief van Rik en Caroline die als
bijlage aan onze nieuwsbrief zit.
De ZWEO commissie

Bericht van het College van Kerkrentmeesters

Aan het einde van het jaar wordt vaak de balans
opgemaakt.

Als u de vrijwillige bijdrage over 2016 nog niet voldaan
heeft, vragen wij u dit alsnog te doen.

Denk u daarbij ook nog aan het grote fiscale voordeel
via een ANBI regeling. Voor de kerk en uzelf.

Alvast bedankt.

College van Kerkrentmeesters

Www.pkn.waarder.nl

Wij zijn erg blij u te kunnen meedelen dat Ilse
Oostendorp- van Duuren de rol van webmaster wil gaan
overnemen. Ilse zal worden bijgestaan door Rien van
Duuren.

Ilse, fantastisch t dat je dit voor ons wilt gaan doen.

Marlies de Gier, onze vorige webmaster, willen we heel
hartelijk bedanken voor al die jaren dat ze voor ons
deze rol heeft ingevuld.

College van Kerkrentmeesters

Verwarming van de kerk

Sommigen van u hebben gemerkt dat de kerk de
laatste tijd niet comfortabel warm was.

Onze excuses voor het ongemak.

De kachel valt op onverwacht momenten in storing.

We zijn bezig met deskundigen om de aard van de
storing te vinden zodat we er weer lekker warm bij
kunnen zitten.

College van Kerkrentmeesters