



Nieuwsbrief

Zondag 24 september 2017

Kleur: Groen

Scriba: Mw. H. van Duuren, Kerkweg 14a 3465 JJ Driebruggen ,telefoon: 0348-502006,
e-mail: scriba@pknwaarder.nl
Beheerder: Mw. L. van Wijngaarden, telefoon 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl
Koster: e-mail: koster@pknwaarder.nl
Beamerteam: e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com
Nieuwsbrief te lezen op: www.pknwaarder.nl
Vrijwillige hulpdienst Margreet Bik Tel: 0348- 503405 (wdvrijwilligersdienst@gmail.com)
Ankie de Bruijn Tel: 0348- 502531
Marja Olieman Tel: 0348- 500346

KERKDIENTEN

Zondag 24-09-2017

Zondag 01-10-2017

Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)

Ds. C. v. Veelen uit Voorthuizen
Mw. Ds. P.J. Cornelisse uit
Nieuwegein

Dhr. J.P. Karstens uit Den Haag
Ds. C. van der Kooi uit Driebergen

Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
Crèche

René van der Hoef
Martijn van der Weerd
Br. P. Geerlof
Roos van Esschoten
Marina van Valkenburg, Jolanda
Kooiman en Mirthe Griffioen
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Jeugd
Matthijs Kooi
Suze van Vliet, B. Doormanstr.5
Max den Besten, veilig terug uit
Miami, Jenneke E. Bijlhof 22

Piet van Rikxoort
Martijn van der Weerd
Br. W. van Duuren
Gea en Teus Lodder
Britt Bloemheuvel, Nicole van Schajik,
Brittney Pater
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk in Israël
Kerk
André Bandell

Kindernevendienst
Kinderlied
1^e collecte
2^e collecte
Beamteam
Bloemen van de kerk:

HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN

Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter ondersteuning op het scherm voor in de kerk geprojecteerd.

De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om zo met elkaar de dienst te besluiten.

RONDOM DE DIENSTEN

's Morgens lezen we een gedeelte uit Jona en Mattheüs 20.

Zondagavond denken we na over psalm 131
Heer, ik heb niet te veel verbeelding.

Ik ben niet trots en kijk niet op anderen neer.

Ik verlang niet naar dingen die onbereikbaar voor me zijn.

Ik ben zo rustig en tevreden als een kind dat gedronken heeft, bij zijn moeder op schoot.

Israël, vertrouw op de Heer, nu en voor altijd.

KINDERNEVDIENST

“De vlucht van de Judeeërs naar Egypte”

De Judeeërs komen raad vragen bij Jeremia.

Jeremia doet dat natuurlijk, maar zegt dat ze dan wel naar God moeten luisteren. Jeremia zegt: je moet hier in Jeruzalem blijven, ook al is dat niet leuk.

Maar God houdt van jullie, Hij zal je helpen en alles goed laten komen.

Naar Egypte vluchten, dat vindt God niet goed.

Maar de Judeeërs luisteren niet..

UIT DE GEMEENTE

Jarig:

26-09: Br. W. Kastelein, Pr. Beatrixkade 7, 3465 JE Driebruggen, hij wordt 73 jaar.

28-09: Zr. A. den Boer- van Vliet, Laageind 5, 3465 KG Driebruggen, zij wordt 78 jaar.

01-10: Br. J. Hoogendoorn, Pr. Beatrixstraat 14, 3466 LP Waarder, hij wordt 92 jaar.

Tot in de ouderdom blijf Ik dezelfde

Tot in je grijsheid zal Ik je steunen
Wat Ik gedaan heb zal Ik altijd blijven doen

Ik zal je steunen en beschermen.

Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

OMZIEN

Suze van Vliet- van der Klis (Burgemeester Doormanstraat 5) is donderdag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis en mag daar de behandeling voortzetten.

Wij wensen haar Gods helende nabijheid toe.

Wij zijn dankbaar met **Corrie en Hage Nap**, Pr. Irenestraat 9, 3466 LM Waarder, dat Corrie, na diverse onderzoeken, goede uitslagen mocht ontvangen.

BEDANKT

Nogmaals willen wij u hartelijk danken voor het verzorgen, maken en/of bakken van de hapjes voor de High Tea in het afgelopen startweekeind. Het was een groot succes. We hebben er met z'n allen heerlijk van gesmuld. Maar er staan nog wat schalen en bakvormen op de tafel in de schouw. Wilt u zo vriendelijk zijn om die weer z.s.m. mee te nemen naar huis. Bij voorbaat onze hartelijke dank. Namens de ZWEO-commissie.

De Beroepingscommissie

De namen van de mensen die in de beroepingscommissie zitten zijn goedgekeurd door de kerkenraad. Hierbij de namen:

Rob Kastelein- voorzitter-
Gerie Nap, Rineke Bode, Bianca de Koning, Eline Dijkshoorn, Els Soeters, Gerrit de Gier, Gerrit de Koning en Jetty Bazuin-secretaris-
Komende week hebben we onze eerste vergadering, U wordt zowel in de Nieuwsbrief als in de "Uit eigen Kring" op de hoogte gehouden. Heeft u vragen kunt u mailen of bellen naar Jetty Bazuin
email: jetty.bazuin@gmail.com, tel.nr. 501346

Opvoeden is vooruit kijken

In de week van de Opvoeding organiseren de verloskundigenpraktijk Bodegraven en de gezinspraktijk Groei door Ervaring uit Reeuwijk twee ontmoetingsbijeenkomsten voor ouders in het Evertshuis in Bodegraven.

De bijeenkomsten op vrijdagavond 6 oktober, van 18.30 tot 20.00 uur is voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

De bijeenkomst op zaterdag 7 oktober van 09.00 – 10.30 uur is voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

De toegang is gratis.

Een ouder/opvoeder met kind zijn van harte welkom.

Aanmelden kan via karien@groeidoorervaring.nl

Wandelen voor Burkina Faso op 8 oktober 2017

Zoals u eerder hebt kunnen lezen in 'de Kring' en de Nieuwsbrief hopen er mensen uit onze gemeente in november 2018 mee te gaan op werkvakantie naar Burkina Faso. Samen helpen aan verandering! We gaan helpen in een woonvoorziening voor vrouwen die verstoten zijn uit hun dorpen omdat ze verdacht worden van hekserij. Wij betalen zelf onze reis.

Om voor de (bouw)projecten geld bijeen te brengen organiseren we, gezamenlijk met de Protestante Gemeente Oudewater (PGO) het komende jaar tal van activiteiten.



Op 8 oktober kunt u meewandelen vanuit de Ontmoetingskerk in Oudewater voor Burkina Faso!

De wandeling is geschikt voor iedereen: volwassenen, kinderen, mensen in een rolstoel...

- Start: Na de kerkdienst in Oudewater is er koffie met wat lekkers. Natuurlijk bent ook u daar welkom! Tussen 11.00 en 11.30 uur kan er gestart worden.
- korte of lange wandeling (5 of 10 km)
- onderweg is er een broodje en limonade
- na afloop een kom soep
- Kosten: volwassene € 5.00 en kinderen € 2.50 per Persoon (meer geven mag)

Opgeven bij Rineke: rinekebode@hetnet.nl
Tel: 06-30444330

Opgeven bij Rien (PGO): rienvanderStok@gmail.com
Tel: 06-10446261

Bezoek van broeder Sebastiaan uit Taizé aan Reeuwijk dit najaar

Donderdag 23 november Ark van Reeuwijk

18.00 uur eenvoudig maaltijd en gesprek met jongeren en broeder Sebastiaan
20.00 uur avondgebed in de stijl van Taizé

Vrijdag 24 november Ark van Reeuwijk

09.00 uur gesprek met voorgangers, oudsten, kerkelijk werkers etc en broeder Sebastiaan

De Ark 't Kerkestuk 1 in Reeuwijk(-Brug).

Toelichting donderdag

Het bezoek van broeder Sebastiaan is de moeite waard voor jongeren uit onze regio om met hem en met de spiritualiteit van Taizé kennis te maken. Voor hen is dan ook de donderdagavond bedoeld.

Toelichting vrijdag

Het gesprek op vrijdagmorgen is vooral bedoeld voor predikanten, kerkelijk werkers, oudsten en andere leidinggevenden in gemeenten en kerken. Veel jongeren hebben Taizé al ontdekt als een bron van inspiratie en vanuit een aantal kerken worden er bijvoorbeeld ook reizen naar Taizé georganiseerd. Toch geldt voor een aantal kerken dat jongeren vooral op persoonlijke titel naar Taizé gaan en broeder Sebastiaan zou ook graag met die kerken in gesprek gaan voor wie Taizé misschien nog minder bekend is. Ook om samen te bezien of dit vanuit wellicht meer kerk(en) aangemoedigd kan worden. Graag onderstreep ik zijn initiatief, ook vanuit mijn ervaring met jongerenreizen naar Taizé. In Taizé gaan jongeren vanuit allerlei culturen met elkaar in gesprek over het geloof en doen in Taizé vaak ook een bijzondere ervaring op als het gaat om hun geloofsleven. Kortom: van harte uitgenodigd bij dit gesprek. Ook hoop ik vanuit deze kennismaking in de regio dat we kunnen verkennen of we de Taizé vieringen in onze regio op elkaar zouden kunnen afstemmen. Zo kunnen we samen tot een breder aanbod komen. Vrede en alle goeds,
Ds. David van Veen