

Uit eigen kring



Inhoud

van de redactie,.....	3
een persoonlijke noot.....	4
terugblik 1:	5
terugblik 2 onderduikers op de orgelzolders.....	6
dinsdag 30 mei vrijwilligersbedankavond.....	8
ode aan de liefde	12
college van kerkrentmeesters.....	13
shine tour 20 mei 2017 in waarder!	15
kerkelijke stand	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
de hemelvaart van onze meester	18
voor in uw agenda; het ouderenreisje 2017.....	23
wat hebben we lekker gegeten.....	24
nieuws van de world servants.....	26
werkvakantie burkina faso.....	28
kerkdiensten.....	32

Van de redactie,

Er komen grote veranderingen aan voor onze gemeente. Met name het vertrek van onze predikant in augustus zal een grote verandering te weeg brengen. Gelukkig duurt het nog even.

Zelf heeft hij er een stukje over geschreven in deze uitgave.

Gemeente zijn wij allemaal, dat betekent dat er een uitdaging ligt om nog meer naar elkaar om te zien, met elkaar mee te leven en met te elkaar vieren, elkaar te bemoedigen en te helpen.

In deze uitgave staan een aantal activiteiten voor de zomer waar u nog aan deel kunt nemen.

En er is een vrijwilligers bedankavond, waar iedereen welkom is.

Kopij voor de volgende uit eigen Kring graag inleveren voor 1 juli 2017.

Inleveren graag in een Word bestand: lettertype Century Gothic, lettergrootte 11.

Inleveren kan per mail via: kring@pknwaarder.nl

Hartelijke groet van de redactie

Gea van Esschoten

Elske Griffioen

Een persoonlijke noot...

Alles heeft zijn bestemde
tijd...

Waarde zusters en
broeders,

Hierbij wil ik jullie laten
weten dat ik het beroep
naar Mijdrecht, de
Protestantse Gemeente
rondom de Janskerk en
de Rank, heb aangenomen.



Met een dubbel gevoel omdat ik mij erg op mijn plaats voel in de gemeente van Waarder eo, maar het is mij ook duidelijk geworden welke uitdaging er in Mijdrecht ligt en welke roep daarvan uit gaat. Ik ben dankbaar voor alle steun van jullie in al die mooie jaren met elkaar. Jaren waarin we zoveel lief en leed hebben gedeeld. Jaren waarin we het zo goed hebben met elkaar. Dank ook voor de hartelijke, wijze woorden en gebaren in de afgelopen periode van jullie. Graag wil ik de komende maanden nog veel met jullie delen!

Zelf stel ik me voor om tot en met de laatste zondag in augustus, 27 augustus, in Waarder werkzaam te zijn (zo maak ik precies de twaalf jaar vol – inmiddels landelijk bekend als de richtlijn voor een ambtsperiode als predikant van een kerkgemeenschap), maar vooral ook om tijd te nemen alles zo goed mogelijk doorgang te laten vinden en zo mogelijk over te dragen. 's Morgens hoop ik de nieuwe ambtsdragers te bevestigen en om 15 uur staat de afscheidsdienst gepland.

Vervolgens zal de bevestiging in Mijdrecht dan de eerste zondag (de 3e september) van september om 10 uur plaatsvinden.

Voorgangers zijn voorbijgangers. Maar – afscheid nemen bestaat niet, zegt een lied. En zo is het ook, al zal het anders worden. Waarder heeft een mooie en rijke traditie waarin vroegere predikanten graag nog eens terugkeren om als gastpredikant voor te gaan. En inmiddels ben ik door de preekvoorzienster geboekt...

Heel hartelijke groet van jullie predikant, Erick Versloot

TERUGBLIK 1:

KLOOSTERBEZOEK OP
DINSDAG 21 MAART Met de
werkgroep vorming en
toerusting bezochten we
met 18 gemeenteleden,
jong en oud, klooster van
de Passionisten in
Haastrecht. Het was weer
een inspirerend en
hartverwarmende bezoek –
de plek, het avondgebed,
de stilte, de mystieke sfeer,
en de vroomheid en
vrolijkheid van Pater Leo
Bos..



Commissie vorming en toerusting i.s.m. Ds Erick Versloot

TERUGBLIK 2 ONDERDUIKERS OP DE ORGELZOLDERS

Met meer dan 110 (!!!) gemeenteleden hebben we de afgelopen maanden de Orgelzolders van de Breepleinkerk in Rotterdam – Zuid bezocht.

Dank aan de commissie toerusting voor dit geslaagde initiatief!

We haalden de nieuwsbrief van de stichting vrienden van de Orgelzolders en de Breepleinkerk en dit schreven ze over ons....

Alle zangdiensten zijn mooi en bijzonder door de medewerking van de koren, predikant, organisten, musici en alle aanwezigen en iedere zangdienst is een feest, maar op 5 februari 2017 hebben wij wel een heel bijzondere zangdienst gehad.

Die zondagmiddag was ds. Erick Versloot uit Waarder de voorganger. Medewerking werd verleend door The Martin Mans Formation o.l.v. Martin Mans en het orgel werd bespeeld door Wim de Penning.

De zangdienst was in dit opzicht extra speciaal omdat ds. Erick Versloot 80 (!) gemeenteleden uit zijn gemeente uit Waarder had meegenomen die met elkaar twee bussen hadden gehuurd om naar Rotterdam te komen. Zij wilden samen de zangdienst meemaken maar vooraf wilden zij uitleg over en een bezoek brengen aan de Orgelzolders. De mensen waren daarom al vroeg, om 14.30 uur, in de kerk en werden daar verwelkomd



door de medewerkers van de Orgelzolders, Henk den Haan en Talitha Vermaas. De groep was zo groot dat er geen ruimte was in de expositieruimte, dus werd de tentoonstelling opgesteld in de kerkzaal. Na het verhaal door Henk den Haan werden de mensen in 6 groepen verdeeld en rondgeleid in en rond de kerk met uiteraard een kijkje op de Orgelzolders. Fantastisch om zo'n grote groep te mogen ontvangen! Ds. Erick Versloot heeft inmiddels nog twee groepen verzameld, er zijn nog meer belangstellenden. Deze mensen komen in de komende maanden naar Rotterdam. Eén groep komt op 7 mei a.s. De dienst zelf was er één die je nog lang in het geheugen blijft ... Eén van onze trouwe bezoeksters Marian Mink schrijft regelmatig over de concerten van Martin Mans met zijn koren. Zij was ook aanwezig in de zangdienst van 5 februari 2017 en schreef hierover het volgende:

"God is ons een schuilplaats" Dit was er weer eentje...zo'n dienst waar alles in zat; ontroering, blijdschap, vraag en antwoord, troost, geborgenheid en bevestiging. Als de oorlog of het einde komt, als er iemand bang is, mag diegene dan bij jou? Grenzen sluiten, muren worden gebouwd. Waar gaan we in godsnaam naar toe. Je wordt een naaste als de één de ander helpt! Negeren we die vraag, bewust of onbewust, of mag die naaste bij ons schuilen? Troostvol om te weten dat wanneer wij de vraag "Mag ik dan bij U schuilen" stellen, deze niet wordt genegeerd. Laat ons in godsnaam God's Naam aanroepen. Tijdens "De reis van ons leven" mogen we al naar Huis bellen, "Call Home", wetend dat Hij een vaste Rots, een Rots der Eeuwen, een vaste Burcht is. Een toevlucht om eeuwig bij te schuilen. Wat een troost, blijdschap en geborgenheid geeft dat. Dan kun je niets anders dan uit volle borst, met hart, ziel en vol overtuiging, vragen en zingen "Kom Jezus Kom, vul dit land, alle landen, met Uw Heerlijkheid"! Ga maar gerust, want Hij zal met je meegaan. Hij is de liefde, die een mens je schenkt. Hij is de hoogste toon die jij kunt aanslaan. Hij is de verte, die verlangend wenkt. En, kom je

thuis, de laatste mist verdwenen Is Hij de hand, die al je tranen wist.

Een hartelijke groet van de mensen uit de Breepleinkerk...

DINSDAG 30 MEI VRIJWILLIGERSBEDANKAVOND



dinsdagavond 30 mei staan de deuren van de kerk uitnodigend open voor ieder die op welke wijze dan ook zijn bijdrage levert aan onze gemeente als vrijwilliger...

De kerkenraad wil daarom een ieder bedanken voor zijn en haar inzet en betrokkenheid, tijd en toewijding, kortom de liefde waarmee honderden actief zijn in ons midden.

Daarom is de kerkzaal versierd, worden we onthaald met koffie met gebak. Daarna worden we getrakteerd met een voorstelling door ds. David van Veen in woord en beeld en ds. Erick Versloot met muziek en samenzang met als thema 'ode aan de liefde'. Na afloop heffen we het glas en is er volop gelegenheid om elkaar op informele wijze in de kerkzaal te ontmoeten.

IN MEMORIAM: OMER GIELLIET 1925-2017



Met een bus vol gingen we bij hem op bezoek: Omer Gielliet, kunstenaar en pastoor te Breskens. En later nog eens met een kolonne auto's toen zijn levenswerk in beeld en tekst werd uitgegeven tgv zijn 90ste verjaardag.

Wat hebben we ons kunnen laten inspireren door zijn werken en woorden...

Zondag 7 mei is hij in zijn slaap overleden op de leeftijd van 91 jaar.

Graag gedenk ik hem met enkele gedachten toen ik hem voor het eerst ontmoette...

Zomaar onderweg op vakantie was er een bijzondere ontmoeting met de Breskense pastoor Omer Gielliet. Een ontmoeting die je voorgoed bij blijft.

Hij vertelde in zijn kerk, boordevol houtsnijwerk van zijn hand, over zijn leven.

Hoe hij op zijn 42e in een crisis geraakte en onderweg een boom zag met een gebroken tak.

Hij dacht 'die boom lijkt op mij'. En hij ging met de boom aan het werk, sneed er met hart en ziel symboliek in. En sindsdien is hij voorganger en kunstenaar. Vinden vissers of dijkwerkers bomen in hun netten of wrakhout, dan ziet Omer Gielliet er altijd nog iets moois in dat schijnbare brandhout.

In één van zijn boeken staat een verhaal hoe hij bij een collega komt om afscheid te nemen. Iemand die het leven moe is. Samen kijken ze uit het raam en hij ziet een oude, stervende boom. 'Kun jij die boom voor mij regelen?!' De collega kwam uit bed en regelde de boom en later nog veel meer. Zijn leven had weer doel, zin en betekenis gekregen. Daar gaat het om in het leven!

Toen wij hem bezochten op vakantie legde hij de hand aan een beeld van Maria, zwanger van haar kind. Hij vroeg ons wat wij erin zagen. Wij keken: 'blij, verdrietig, bezorgd'. 'Dan doe ik er niets meer aan', zei hij en legde zijn beeldhouwgereedschap neer.

En terwijl hij over zijn kunstwerk vertelde – over de vluchtelingen die hij herbergt in zijn huis, hoe het model voor de boom in feite een zwangere vluchteling in zijn is voorstelt die net als Maria bezorgd is, tikt onze jongste hem op de arm. 'mag ik wat zeggen?! Dáár loopt een pissebed!'

Omer Gielliet is gelijk één en al aandacht, bukt met zijn 87 jaar naar de grond en volgt het dier samen met onze dochter. Wat is –ie mooi he', vind je 'm lief? Zoiets moois kunnen wij niet maken, hé?!'

Zijn kerk heeft hij volledig heringericht: een eigentijdse kruiswegstatie (die gebruiken wij met Goede Vrijdag), het liturgisch centrum in de vorm van een ei (in de harde schaal schuilt nieuw leven) – er is altijd een nieuw begin mogelijk, al zien wij het soms niet.

Honderdduizenden mensen, bussen vol zijn al bij hem in zijn kerk op bezoek geweest. En altijd ontvangt hij mensen met een aandacht en warmte 'alsof je de Heer zelf bent'.

Omer Gielliet, de man die uit 'het goede hout gesneden was' die zoveel mensen geloof, en vooral ook hoop en liefde heeft gegeven. Een man waarvoor je dankbaar bent dat hij je pad kruiste.

Ik kijk nog eens op internet en ving zulke mooie verhalen: lees het maar eens na: <http://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/priester-omer-gielliet-91-uit-breskens-overleden~a7d1af79/> of kijk en luister naar zijn levensverhaal bij de kruisweg die hij maakte voor zijn geboortedorp Biervliet:

<https://www.youtube.com/watch?v=ISZRRtWMAas>

Door zijn boeken en beelden zal hij tot ons blijven spreken nadat hij gestorven is....

Erick Versloot



Ode aan de liefde

UITNODIGING VRIJWILLIGERS VERRASSINGSVOND 30 MEI 2017

Namens de kerkenraad van de PKN Gereformeerde Kerk Waarder

nodigen wij u uit voor een reis in beeld, woord en muziek, rondom het thema **"Ode aan de liefde"**.

Deze avond wordt verzorgd door David van Veen, predikant in Reeuwijk, en Erick Versloot, predikant in Waarder/Driebruggen.

Deze avond is bedoeld voor iedereen die vrijwillig iets doet voor onze kerk. We zijn dankbaar dat er zoveel mensen zijn, die op welke manier dan ook, hun steentje bijdragen om alle activiteiten te realiseren zoals, het onderhoud van het gebouw, het ophalen van oud papier, kerkpad harken, bloemschikkingen maken, schoonmaken, kindernevendienst, alle commissies, mensen die koken, kosters, Oranienbaumcommissie, enzovoort enzovoort. Vanaf 19.30 uur staat de koffie met iets lekkers klaar.

Om 20.00 uur begint "Ode aan de Liefde"

Daarna kunt u nog napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

We hopen dat u in de gelegenheid bent deze bijzondere avond bij te wonen.

Om één en ander goed te laten verlopen, vragen wij u, om u op te geven voor 20 mei 2017 bij:

Heidi van Duuren, telefoonnr. 0348-502006

Jetty Bazuin, telefoonnr. 0348-501346

e-mail: scriba@pknwaarder.nl

e-mail: jetty.bazuin@gmail.com



College van Kerkrentmeesters.

Oproep voor emailadressen.

Wil elk gemeentelid zijn emailadres aan de ledenadministratie(Nico Groot) doorgeven, kunnen we sneller en makkelijker communiceren met de kerkleden.

Kosters.

We hebben in februari een bijeenkomst gehad met de koster. Ze blijven ook het komend jaar weer enthousiast koster op zondag zijn,

en zijn ze ook inzetbaar bij rouw- en trouwdiensten.

Het kostersteam krijgt een uitbreiding, Teus en Gea Lodder hebben zich bereid gevonden om het kostersteam te versterken, vanaf juni worden ze ingeroosterd.

Teus en Gea, fijn dat jullie dit willen doen en wij wensen jullie een goede tijd toe in het kostersteam.

Nieuwe oud papierophalers.

Er zijn 2 nieuwe oud papierophalers in het team gekomen.

Het zijn Albert Esveldt en Mark van Valkenburg, "mannen" welkom en we hopen nog vele jaren van jullie inzet gebruik te maken.

We nemen afscheid van Henk den Boer, vele jaren heeft hij enthousiast geholpen met het oud papier ophalen, Henk namens het team heel hartelijk dank voor je inzet hiervoor.

Uitslag Enquête 2017**totaal 68 formulieren
interesse**

Koken vrijwilliger	21
Koken coördinatie	2
Oud papier inzamelen	12
Uit Eigen Kring verzorgen	5
Beamerteam	4
Webmaster/Website beheren	0
Koster op zondag	3
Kerk schoonmaken	6
Kerkenpad harken	0
Tuinonderhoud bij kerkgebouw	5
Technisch/bouwkundig werk	5
Autorijden naar de kerk	3
Bezoekwerk aan:	
Ouderen	16
Zieken	14
Eenzame mensen	18
Activiteiten waarin veel wordt georganiseerd.	12
Oppassen tijdens de kerkdienst	6
Hulp/leiding van een club	4
Kindernevendienst geven	3
(huis)catechese geven	0
Vakantiebijbelclub	4
Muzikant	3
Toneelspeler / regisseur	6
Rondbrengen van (kerkelijke) post	17
Brengen en halen Actie Kerkbalans	11
Ouderling	1
Wijkhulp	3
Djaken	2
ZWEO	2
Jeugdouderling	3
Vorming en Toerusting	2
Kerkrentmeester	2

Shine tour 20 mei 2017 in Waarder!

Jane Lasonder, de Engelse Christelijke band "The Plan" en het projectkoor "Shine" verzorgen in de maand mei in Nederland zes unieke avonden, waaronder op 20 mei as in de PKN Gereformeerde Kerk in Waarder, deze avond mag u niet missen!

Doel van het concert is om mensen die in een moeilijke situatie zitten te bemoedigen, maar ook om mensen wakker te schudden en de ogen te openen voor de schrijnende mensenhandel die óók in Nederland aan de orde van de dag is. Ook zal Jane getuigen over God's liefde.

Velen van u kennen Jane Lasonder al van de concerten van de Continental Singers, in het projectkoor zingt oa Corine Broekhuizen uit Waarder.

Wie wel eens heeft gesproken met Jane Lasonder, vergeet dat niet. Ze is enthousiast, ontwapenend, altijd bomvol ideeën, betrokken bij de mensen om haar heen en vooral een gepassioneerd volger van Jezus.

Dat Jane zo positief in het leven staat, mag een wonder genoemd worden. Wie haar boek 'Jane' heeft gelezen snapt waarom. In dit boek vertelt Jane over alles wat er in haar leven is gebeurd, ze werd onder andere als kind jarenlang mishandeld en seksueel misbruikt. Uiteindelijk kwam Jane in goede handen terecht en kwam ze in

contact met haar Vader in de hemel. Haar leven kreeg glans en een nieuwe tijd brak aan.

Jane heeft haar leven beschreven in het boek 'Jane'. Nadat ze dit boek heeft gepresenteerd is Jane begonnen met spreekbeurten. Indrukwekkende spreekbeurten over haar leven, maar vooral over een boodschap van hoop. Hoop voor een ieder die God wil leren kennen en een ieder die in zijn of haar leven met Jezus wil wandelen. Hierna volgde een tweede boek, 'Red Alert' met verschillende verhalen over mensenhandel, prostitutie en uitbuiting. Jane wil door haar ervaringen in haar eigen leven iets extra's doen voor mensen in onderdrukking, voor mensen die dagelijks stelselmatig mishandeld en misbruikt worden. Hiervoor is de stichting 'red alert company' in het leven geroepen. Via deze stichting is Jane actief met het geven van presentaties en spreekbeurten op scholen, in kerken en bedrijven, bij overheid en politie over onrecht, mensenhandel en prostitutie.

De spreekbeurten van Jane zijn indrukwekkend, zetten je aan het denken, zorgen er misschien voor dat je overgaat tot actie en ze geven hoop. Hoop voor een ieder, in elke situatie.

Meer informatie vindt u op de website www.redalert.lasonder.org .

Omdat het een indrukwekkende en heel confronterende avond zal worden, waarin Jane aangrijpend vertelt over haar leven, is deze avond dan ook alleen toegankelijk

voor personen boven de 16 jaar. Uiteraard is het mogelijk om de boeken van Jane te kopen op deze avond.

Wanneer: zaterdag 20 mei 2017. Aanvang concert: 19.30 uur

Tijdsduur: ca 1,5 uur. Leeftijd: vanaf 16 jaar.

De toegang is gratis, maar er zal tijdens het concert een collecte gehouden worden voor de stichting Red Alert. Na dit concert is er voor een ieder gelegenheid om na te praten over deze avond en koffie/thee te drinken in de Schouw.

De ZWEO heet u van harte welkom op deze bijzondere avond en hopen dat u massaal gehoor zal geven om deze avond bij te wonen.



De Hemelvaart van onze Meester

Stel je voor dat jij als sportman/vrouw werd uitgekozen om Nederland te vertegenwoordigen op de Olympische spelen. Gaaf toch?

En dan na een ongelooflijk inspannende race wint je een gouden plak. Kun je het je voorstellen?

Wat volgt er dan? Juist ja, je komt op het erepodium te staan, op het hoogste treetje en je krijgt de Olympische medaille omgehangen. Wat een belevenis. Je popelt van verlangen om naar je land en je huis af te reizen en hem aan je vader, moeder of je vrienden te laten zien.

Nou zo iets dergelijks gebeurde er ook met Jezus, toen hij de klus geklaard had om de mensheid te redden. Hoor maar.

Het is nu al veertig dagen nadat de Heer Jezus uit het graf opstond.

Op een klein bankje in de opperzaal zitten twee mannen samen te lachen en te praten. Het zijn de twee broers Jacobus en Petrus. Ze houden elkaars handen vast.

“Sjonge, Petrus, weet je nog wel, dat we zo bang waren toen we de Meester voor de eerste keer na zijn opstanding in ons midden zagen staan?” zegt Jacobus lachend.

‘Nou en of, Jacobus, ik schrok me een ongeluk. Ik dacht echt dat het een geestverschijning was! Trouwens wij allemaal toch?’ Petrus draait zich om naar de andere discipelen, die bezig zijn de tafel te dekken.

De anderen roepen instemmend van ja.

‘Jij zag zo wit als een doek, man!’ roept Filippus.

Dat vindt Petrus niet zo leuk om te horen. Hij is graag de stoerste. Jacobus praat er maar gauw overheen.

‘Gelukkig toonde Jezus ons zijn handen en voeten...’ herinnert hij zich

'Ja, en hij ging zelfs vis zitten eten. Nou ja, een spook kan dat natuurlijk niet. Wat waren we blij, hè jongens? En daarna hebben we hem nog vaak gezien. 'k Ben benieuwd of hij vanavond ook bij ons zal zijn.'

De twee broers staan op om de handen te gaan wassen. De geur van gebraden vlees en vers brood doet iedereen het water in de mond lopen.

'Wat denken jullie,' vraagt Mattheus, 'zou het nog lang duren voordat Jezus het koningschap over Israël zal herstellen?'

Dat kun je aan hemzelf vragen, Mattheus, 'kijk eens wie daar is...'

'Meester!!' roept iedereen verrast. Ze rennen naar hem toe...

Tijdens die maaltijd zegt Jezus erg belangrijke dingen.

'Alleen mijn Vader weet de juiste tijd waarop het koningschap hersteld wordt,' zegt hij, terwijl hij hen ernstiger dan anders ieder persoonlijk aankijkt. 'Dat hoeven jullie niet te weten. Maar als ik er niet meer ben, blijf dan in Jeruzalem. Wacht samen op de belofte van de Vader, de Heilige Geest. Daar heb ik al eerder met jullie over gesproken, weten jullie nog? Ik zei dat Johannes doopte met water, maar dat jullie met de heilige Geest gedoopt zouden worden.'

De mannen kijken hem niet begrijpend aan. Met de heilige Geest gedoopt worden? Wat houdt dat in? Er gaat iets gebeuren, dat is nu wel zeker, maar... wat wordt er van hen verwacht. Geeft Jezus hen nu een opdracht?...

'Heer, wat moeten we met die heilige Geest doen?'

'Luister goed,' zegt Jezus, terwijl hij het hen uitlegt, 'alles wat over mij geschreven staat in de boeken van Mozes en de profeten en in de Psalmen moest in vervulling gaan.'

O, wacht even... Ja natuurlijk! De puzzelstukjes vallen op hun plaats.

Het kwartje valt. Ineens snappen ze dat psalm 22 op de Heiland slaat en Jesaja 53 ook en de vorm van de tabernakel, en Het

lijkt wel of er een deur wordt geopend. Ze worden gloeiend van opwinding.

'Ik moest lijden en sterven en op de derde dag opstaan uit de dood...'

Jezus veegt zijn handen af aan een doek en staat op. 'Kom laten we naar de Olijfberg gaan,' stelt hij voor

Ze laten de boel de boel en slaan hun mantels om. Wat heerlijk om samen een wandeling te maken, dan kunnen ze nog eens goed over alles nadenken. De gesprekken zijn levendig en opwindend, wat nog wordt versterkt door de stevige bries die waait op de top van de Olijfberg. Wat een heerlijk uitzicht is dit toch.

De Meester gaat verder met zijn uitleg van daarnet.

'In mijn naam worden alle volken opgeroepen om tot inkeer te komen, opdat hun zonden vergeven zullen worden.'

Petrus wil de Heer niet onderbreken, dat zou ongepast zijn, maar hij denkt: 'Wat krijgen we nou? Alle volken? Dus is het heil dan niet alleen voor Israël?'

'Alle volken moeten het horen,' zegt Jezus met nadruk, 'tot aan het uiterste van de aarde en dat is jullie opdracht. Ga het vertellen aan iedereen en begin bij Jeruzalem. Wees niet bang, ikzelf zal er voor zorgen dat jullie kracht krijgen door de heilige Geest. Blijf tot die tijd wachten in Jeruzalem...'

Petrus valt op zijn knieën en Andreas valt naast hem neer. Deze Jezus, hun vriend is werkelijk Gods Zoon, ze aanbidden hem. De meeste anderen volgen hun voorbeeld en dat is heel wat voor een Jood, want die aanbidden niemand anders dan God. Ze sterven nog liever...

'Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde,' klinkt het dan uit Jezus' mond. 'Ga op weg en maak alle volken tot mijn discipelen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Leer hen dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd altijd dit voor ogen...' Jezus stem vervaagt wat, klinkt verder weg, zachter en

zachter, 'Ik ben met jullie, alle dagen tot de voleinding van de wereld.....'

Ze kijken omhoog en zien hem tot hun stomme verbazing omhoog gaan als een ballon, tot een wolk hem aan hun ogen onttrekt.

Ze zijn verbijsterd, springen en wijzen... daar... daar gaat hun vriend... naar huis, naar het huis van zijn Vader, de hemel om zijn prijs, het koningschap in ontvangst te nemen.

Als Jezus uit het oog verdwenen is blijven ze nog naar de hemel staren, totaal beduusd, totdat er twee mannen in witte kleren bij hen komen staan, die hen tot de werkelijkheid terug trachten te brengen.

'Deze Jezus, die uit jullie midden naar de hemel is gegaan,' zeggen ze, 'zal op dezelfde manier terugkomen.'

Een engelenboodschap? Wat gebeurt er op deze merkwaardige dag, deze Hemelvaartsdag?

Hoe ze in Jeruzalem gekomen zijn, weten de discipelen zelf niet meer. Wat een Overwinnaar is hun Heer: Jezus Christus, Zoon van God.

Pinksteren

Lees in de Bijbel Handelingen 2

In onderstaande woordzoeker zitten 21 woorden verstopt uit Handelingen 2. Streep al deze woorden door. Wanneer je dit goed gedaan hebt blijven er nog een aantal letters over. Als je deze van links naar rechts en van boven naar beneden achter elkaar zet krijg je een zin.

Welke?

D	H	E	U	T	I	D	N	I	W	T	S
T	E	O	K	R	A	Z	I	E	I	T	I
E	I	G	Y	R	F	L	N	N	J	G	V
A	L	Y	B	I	E	N	E	G	N	O	T
D	I	V	A	D	N	T	R	N	D	V	J
E	G	A	L	I	L	E	E	R	S	U	C
P	E	T	R	U	S	H	I	N	D	U	Y
E	G	I	J	O	E	L	B	E	S	R	R
M	E	S	O	P	O	T	A	M	I	E	E
L	E	I	R	E	N	E	R	A	Z	A	N
G	S	J	E	R	U	Z	A	L	E	M	E
E	T	P	Y	G	E	E	G	E	E	S	T

Voor in uw agenda; het ouderenreisje 2017.



Ook dit jaar organiseert de diaconie een ouderenreisje (65+), op **D.V. zaterdag 3 juni** gaan we naar Futureland op de Tweede Maasvlakte! Dit is het nieuwste stukje Nederland, als uitbreiding van de Rotterdamse havens. In het bezoekerscentrum drinken we een kop koffie of thee en daarna varen we met een rondvaartboot door de havens en zien daar de indrukwekkende containerschepen vanuit de hele wereld en de kolossale containerkranen om te laden en lossen. Ook voor ouderen die afhankelijk zijn van een rollator of rolstoel is dit uitje geschikt. **Vertrek rond 9.30 uur en terugkomst in Waarder rond 15.00 uur.** Nadere informatie volgt nog, maar de eigen bijdrage zal weer ongeveer **15 euro bedragen.** Wilt u zich alvast **opgeven?** **Dat kan bij Lenie van Wijngaarden: 06-15641647.**

WAT HEBBEN WE LEKKER GEGETEN:

Weet u het nog? Het eetcafé van de World Servants? Wij (Ben/Ger de Bleker, Gert/Clazien Hol, Wout/Gerda Boerefijn, Gerrit/Annet de Koning en Rien/Heidi van Duuren), kochten per op bod een diner voor 12 personen. Zaterdag 29 april mochten wij deze aankoop verzilveren.

We werden heel gastvrij ontvangen door de dames van de World Servants, Isa de Koning en Brittney Pater, met een glaasje prosecco in het huis van Ria en Nico van Esschoten. De tafel was feestelijk gedekt met een kleed, ooit meegebracht uit een land waar de World Servants hadden gewerkt.



Na uitleg door beide dames waarom dit etentje was georganiseerd en dat ze dit jaar naar Malawi gaan om toiletten en lerarenwoningen te bouwen, konden we aan tafel.



Vooraf kregen we een amuse van zalm met boursin.



Vervolgens carpaccio.
Alles keurig verzorgd en heerlijk.



Daarna kwam de overbekende heerlijke romige mosterdsoep van Ria op tafel. Menigeen heeft daar al op eerdere momenten van geproefd en ook deze keer was de soep weer overheerlijk. Een stokbroodje met kruidenboter maakte het geheel compleet.

We hadden al een lekker bodempje gelegd maar we waren pas op de helft.

Er kwam een overheerlijk
hoofdgerecht op tafel.
Varkenshaas met
champignonsaus,
aardappelkroketjes, haricot verts
met spek, sla, frietjes en appelmoes.
Met een lekker wijntje erbij hebben we zitten smullen.



Toen moest het nagerecht er nog in.



IJs, vruchten, brownie, slagroom,
saus.
Wat een verwennerij.

Deze zoetigheden streelden onze
tongen en mochten er nog gaatjes
in onze magen zitten werden deze
opgevuld door deze zoete lekkernijen.
Vervolgens koffie met bonbons.

Tijdens de koffie kwam het keukenpersoneel nog even gezellig bij
ons zitten.

Zij hebben ons, samen met de meiden, een topavond bezorgd.
Daarna zijn we naar huis gerold.

Brittney, Isa, Cor, Adrie, Ria en Nico heel erg bedankt voor het
heerlijke eten en de gezellig avond die jullie ons hebben
bezorgd.

Meiden, wij wensen jullie een hele goede reis en een behouden
terugkeer.

Ga met God en Hij zal met jullie zijn.

Dikke knuffel van

Ger en Ben, Clazien en Gert, Gerda en Wout, Annet en Gerrit,
Rien en Heidi.



Nieuws van de World Servants

We kunnen terugzien op een geslaagd aantal acties. Zo hebben we de Hollandse avond gehad met een mooie opbrengst van €972,50. Het eetcafé heeft ruim €4000 opgehaald! Ook hebben wij op Koningsdag gestaan en heeft dit ruim €1000 opgebracht. Supermooie bedragen en hele leuke acties!

Komende weken staan er weer een aantal acties op de planning!

WS-BBQ

Allereerst onze WS-BBQ op a.s. **vrijdagavond 26 mei!** Heeft u zin in een gezellige avond met vrienden, bekenden en lekker eten? Geeft u dan nu op bij Brittney Pater of Max den Besten vóór 19 mei.

E-mail: brittneypater2000@gmail.com of telefoonnummer Max: 06 57 85 75 01.

Datum: Vrijdagavond 26 mei 2017

Kosten: €15 volwassenen/ €7,50 voor kinderen tot 12 jaar.
Exclusief drinken (€1 per consumptie)

Waar? Familie Pater. Prins Bernhard straat 79, 3466 LS WAARDER

Hoelaat? 17.30 inloop. 18.00 start eten

Fietstocht



A.s. zaterdag 17 juni hopen wij weer met een groep gezellig te gaan fietsen! Deze keer fietsen we naar Baambrugge. De fietstocht wordt geheel verzorgd door de World Servants. Dit is inclusief diner na afloop. De fietstocht is circa 100 kilometer. U kunt ook de keuze maken om vanaf Baambrugge mee terug te fietsen. Dit is circa 50 kilometer. Wij zorgen ervoor dat u en uw fiets in Baambrugge komen.

Wilt u meefietsen? Graag vóór 10 juni opgeven bij Myrthe Griffioen of Isa de Koning.

E-mail: myrthe-griffioen@hotmail.com of isadekoning@hotmail.com

Telefoonnummer Myrthe: 06 10 94 32 26 of Isa: 06 21 46 98 07

De kosten voor de fietstocht bedraagt: €25.

Het zou leuk zijn als u zich liet sponsoren door vrienden, familie of collega's en zo een bijdrage levert.

Ziet u het fietsen niet zitten? Dan kunt u ons sponsoren.

Datum: Zaterdag 17 juni 2017

Verzamelen: 8.00 – PKN Gereformeerde Kerk Waarder

Werkvakantie Burkina Faso



Vanuit mijn 'oude' gemeente, de PKN Ontmoetingskerk in Oudewater ben ik benaderd om mee te gaan op werkvakantie naar Burkina Fasso. Het lijkt op het werk dat de World Servants doen maar dan is deze reis speciaal voor volwassenen boven de 40 jaar. Ik heb daar nog geen ja of nee op geantwoord, maar denk er wel serieus over na. Er is mij ook gevraagd om de leden van onze eigen PKN Gereformeerde Kerk in Waarder/Driebruggen warm te maken om mee te gaan. Hieronder volgt een korte beschrijving:

Enige tijd geleden is een klein groepje mensen vanuit de Ontmoetingskerk in Ouderwater begonnen om te proberen een groep volwassenen bij elkaar te krijgen waarmee ze op werkvakantie kunnen gaan. En ze hebben al 10 enthousiaste mensen bij elkaar!! 7 vrouwen en 3 mannen, en één man twijfelt nog. Dus als die mee gaat zijn ze met 11!! Maar er kunnen er nog meer bij.

Het plan is om in november 2018 twee weken lang met "samenwerkvakanties" op reis te gaan. Dit is een kleine organisatie onder leiding van Nanda ter Steege. De reis gaat naar Burkina Fasso in Afrika. Nanda is in die regio opgegroeid, kent het land, de mensen en heeft er veel contacten.

In maart is Nanda daar geweest en heeft een project uitgekozen dat wel heel toepasselijk is voor de regio Oudewater.

Het project vangt oude vrouwen op die door de lokale bevolking als heksen worden aangemerkt, van tovenarij worden beschuldigd en die uit de gemeenschap en het dorp worden verstoten. Het project probeert de vrouwen voor zover dat nog binnen hun mogelijkheden ligt, actief en nuttig bezig te houden in en rondom het centrum. Bijvoorbeeld door ze zelf te laten koken, groente te laten verbouwen en zeep te laten maken welke ze op de markt kunnen verkopen. De vrouwen kunnen daarin worden ondersteund en nieuwe activiteiten aangeleerd.

Wat betreft de bouwactiviteiten is er altijd wel iets te doen. Het project zit pas een kleine twee jaar op deze locatie omdat de vorige door overstromingen onbruikbaar geworden was. Er is nog volop werk te doen aan watertanks, slaapruimtes, enz. Omdat het nog anderhalf jaar duurt voor de groep vrijwilligers er naar toe zal gaan is nu nog niet precies aan te geven waar de werkzaamheden uit zullen bestaan.

Wat ze daar kunnen gaan doen en wat ze kunnen betekenen voor deze mensen is dus afhankelijk van de mensen die meegaan, het wordt een project op maat. De twee weken zullen een afwisseling zijn van dagen met bouwwerkzaamheden en met de vrouwen werken en daarnaast vakantiedagen waarop er wat van het land gezien zal gaan worden en de cultuur ervaren.

De geldelijke bijdrage die nodig is voor het project gaan we met acties bij elkaar brengen, de reis betalen de deelnemers zelf. Dat is met kosten van vaccinaties, visum enz. ongeveer €2000,00

Ja, inderdaad, het is best veel geld, en ja, het kost twee weken vrije tijd of vakantiedagen, maar wat je er voor terug krijgt is onbetaalbaar.

Bent u enthousiast geworden, of wilt u meer informatie neem dan even contact op met

Mieke Schippers: 0348-564681 (mieke.schippers@hotmail.nl),

Nynke de Boer: 0348-564853 (aboere@freeler.nl), of

Elsbeth Barnard: 0348-564058 (e.barnard@kpnmail.nl) of kijk op de website van de kerk. We hopen dat er nog een aantal mensen net zo enthousiast is als de 10 die al mee gaan en dat u zich misschien wel aanmeldt.

Natuurlijk kunt u met vragen ook terecht bij mij, Rineke Bode via tel.nr 0348-565421 of via de mail rinekebode@hetnet.nl. Ik zal de vragen die u heeft proberen te beantwoorden of speel ze door naar de drie hierboven genoemde dames.

Rineke Bode

14-mei-17	9.30	Ds. N. Dijkstra - Algra	Houten
14-mei-17	18.30	Zangdienst Ds. D.J. Versloot	Woerden
21-mei-17	9.30	Ds. D.J. Versloot	Woerden
21-mei-17	18.30	Ds. W.M. Schraven	Lopik
25-mei-17	9.30	Hemelvaartsdag Ds. D.J. Versloot	Woerden
28-mei-17	9.30	Ds. G. Bijkerk	
28-mei-17	18.30	Ds. G. de Hartogh	Krimpen a/d IJssel
4-jun-17	9.30	Pinksteren Ds. D.J. Versloot	Woerden
4-jun-17	18.30	Ds. Y. Hsu	Baambrugge
11-jun-17	9.30	Ds. W.M. de Bruin	Stolwijk
11-jun-17	18.30	Zangdienst Ds. D.J. Versloot	Woerden
18-jun-17	9.30	Ds. A.P de Graaf	Lieren
18-jun-17	18.30	Ds. J. de Jong	Baambrugge
25-jun-17	9.30	Avondmaal Ds. D.J. Versloot	Woerden
25-jun-17	18.30	Avondmaal Ds. D.J. Versloot	Woerden
2-jul-17	9.30	Ds. D.J. Versloot	Woerden
2-jul-17	18.30	Ds. P.H. Zaadstra	Kockengen
9-jul-17	9.30	Ds. J.L. van der Wolf	Baambrugge
9-jul-17	18.30	Zangdienst Ds. D.J. Versloot	Woerden
16-jul-17	9.30	Dhr. C. Hoogendoorn	Amersfoort
16-jul-17	18.30	Dhr. J.P. Kartens	Leiden
23-jul-17	9.30	Dhr. J.P. Kartens	Leiden
23-jul-17	18.30	Ds. P. van Veldhuizen	H.I Ambacht
30-jul-17	9.30	Ds. J.L. van der Wolf	Baambrugge
30-jul-17	18.30	Ds. Y. Hsu	Baambrugge
6-aug-17	9.30	Ds. D.J. Versloot	Woerden
6-aug-17	18.30	Mw. Ds. J.M.T. Paas	Woerden
13-aug-17	9.30	Ds. J.L. van der Wolf	Amsterdam
13-aug-17	18.30	Zangdienst Ds. D.J. Versloot	
20-aug-17	9.30	Avondmaal Ds. D.J. Versloot	Woerden
20-aug-17	18.30	Avondmaal Ds. D.J. Versloot	Woerden
27-aug-17	9.30	Ds. D.J. Versloot Bevestigen ambt dragers	Woerden
27-aug-17	15.00	afscheidsdienst Ds. D.J. Versloot	