

Uit eigen kring



Inhoud

een persoonlijke noot	3
kloosterbezoek.....	6
vrijwilligersbedankavond	7
kort verslag van de kerkenraadsvergaderingen	8
kort verslag van de vergadering van de protestantse classis .	12
kerkelijke stand	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
college van kerkrentmeesters.....	15
verjaringsfonds 2016.....	17
paasgroetenactie 2017	19
voor de jeugd	21
een ontmoeting.....	25
persbericht	28
bezoek van partnergemeente uit oraniënbaum	31
uit het nieuws.....	32
cash geld geven heeft in rwanda geen zin'	32
zin in leven op 21 maart 2017	34
kerkdiensten.....	35

Een persoonlijke noot

Wat was dat een bijzondere ervaring: wie gaat er mee naar de Breepleinkerk, geven er zich op één dag meer dan 70 op...

Alweer een geslaagde en volgeboekte activiteit van onze actieve commissie vorming en toerusting....



Hierbij een verslag...

De Breepleinkerk staat in Rotterdam-Zuid. In een wijk waar in de jaren '50 8000 mensen lid waren en kerkten in drie grote gebouwen van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Zuid. Toen deze gemeente opging in de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid, telde zij in 2006 nog 269 leden, van wie velen oud, en

weinig jong.

De Breepleinkerk telde in haar hoogtijdagen 1232 zitplaatsen, in de jaren zestig toen de terugloop begon, gereduceerd tot minder dan 900. Kerksluiting lag op de loer, maar de gemeente koos voor een andere koers. 'Er zijn tijdens de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog 25 kerken verwoest en daarna nog eens 25 afgebroken. 'Deze kerk moet blijven staan' en wel om drie redenen:

1) Worship: plaats voor de eredienst. De grote kerkzaal biedt mogelijkheden door haar schitterende orgel en fantastische akoestiek voor zangdiensten. Grote koren

komen in deze ruimte tot hun recht. De organist Martin Mans trekt mensen van binnen en buiten Rotterdam en honderden mensen (en steeds meer) bezoeken de tweewekelijkse zondagmiddagzangdiensten met de titel: 'zingen maakt blij'. Op zondagmorgen biedt de kerkzaal onderdak aan een pinkstergemeente.

2) Servicegericht: de zalen bij de Breepleinkerk bieden vanouds ook onderdak aan activiteiten in de buurt. Dat varieert van de gebedsdiensten van moslims al in de jaren zeventig in de kerkzaal tot kaarten maken en 'ouderen in beweging'.

3) Oorlogsmonument: Bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog is de Breepleinkerk tijdelijk gebruikt als ziekenhuis. Op de voorgevel kun je nog vaag de letters 'hospitaal' lezen. Maar deze kerk is ook 'het Achterhuis van Rotterdam' zoals burgemeester Ahmed Aboutaleb typeerde. Het kostersechtpaar de Mars bood met hulp van anderen in de oorlogsjaren gedurende 34 maanden lang 3 joodse gezinnen onderdak op de orgelzolders. Er werd zelfs een kind geboren, die met hulp van een Surinaams oogarts die wijkouderling was, en een wijkverpleegkundige in de kerk ter wereld kwam. Deze geschiedenis is tien jaar geleden 'herontdekt' toen men de zolders weer open maakte bij het 75-jarig bestaan van de kerk. Allerlei spullen uit de oorlogsjaren lagen er nog, van verpakkingen matses tot de stropdas die één van de mannen droeg op sjabbat. Burgemeester

Aboutaleb schreef er een boekje over 'droom en daad' in 2015 en mede daardoor kreeg het verhaal weer meer bekendheid.



Tegenwoordig komen er veel groepen en vooral klassen naar de kerk om het verhaal te horen, verteld door gemeenteleden die soms die oorlogsjaren als kind aldaar hebben mee gemaakt. Het verhaal van grenzen die sluiten, van buitengesloten worden, gediscrimineerd, en de moed van enkelen om te doen wat je hand vindt om te doen spreken ook in onze tijd in toenemende mate tot de verbeelding. Deze kerk heeft ook 'wortels in de toekomst' en zal van blijvende waarde en betekenis zijn. Inmiddels beheert een stichting dit erfgoed (www.orgelzolders.nl en www.breepleinkerk.nl) en wordt het verhaal aan steeds meer mensen doorverteld, ook door 3 boeken die inmiddels zijn uitgegeven.

Ook kun je je op de website aanmelden als vriend van de Breepleinkerk waarna je structureel kunt bijdragen aan de instandhouding van deze kerk.

Wegens groot succes gaan we zondagmiddag 7 mei meer naar de Breepleinkerk. Een groep tieners gaat dan mee en ook dan vertrekken we weer om 14 uur, waarna we om 14.30 uur ontvangen worden met koffie en een stroopwafel. Na een uiteenzetting kunnen we de expositie bewonderen en volgt er een rondleiding door het kerkgebouw, inclusief bezichtiging van de orgelzolders. Daarna staat de koffie weer klaar en is het mogelijk de zangdienst om 17 uur bij te wonen.

Opgave is mogelijk bij de commissie vorming en toerusting, ds Erick Versloot of op de lijsten in de kerk.

Ds Erick Versloot

KLOOSTERBEZOEK



OP DINSDAG 21 MAART 18.15uur

In het kader van vorming en toerusting bezoeken we inmiddels traditiegetrouw het klooster van de Passionisten in Haastrecht in de tijd rond Pasen. Een telkens weer

indrukwekkende ervaring. We vertrekken per auto om 18.15 uur vanaf de kerk naar Haastrecht waar we uiterlijk 18.45 uur worden ontvangen door de abt, pater Leo Bos.

Deze vrome en vrolijke collega zal ons begeleiden naar de kapel waar om 19 uur het Psalmgebed begint dat een kwartier duurt. Daarna volgt er een stilte van een kwartier waarin je kunt mediteren. Altijd een indrukwekkend moment in de kapel, waar je aan de ene kant het verkeer op de provinciale weg hoort voort razen en aan de andere kant, bij de Hollandsche IJssel, de vogels hoort fluiten. Daarna volgt er een ontvangst in de refter met koffie, waarbij we in gesprek kunnen gaan met elkaar. Vervolgens staat er een rondleiding gepland die eindigt om 21.30 uur. In verband met het ontvangst en een limiet aan het aantal deelnemers is opgave nodig bij ds. Versloot of kun je intekenen in de hal van de kerk. Wellicht is het ook mogelijk onderling al afspraken te maken over meerijden ed. Welkom, gun jezelf deze avond: het is een unieke ervaring!

Ds Erick Versloot erickversloot@hotmail.com – 0348-434955

VRIJWILLIGERSBEDANKAVOND

ALVAST RESERVEREN: DINSDAG 30 MEI

Op dinsdagavond 30 mei staan de deuren avond e kerk uitnodigend open voor ieder die op welke wijze dan ook zijn bijdrage levert aan onze gemeente als vrijwilliger...

De kerkenraad wil daarom een ieder bedanken voor zijn en haar inzet en betrokkenheid, tijd en toewijding, kortom de liefde waarmee honderden actief zijn in ons midden.

Daarom is de kerkzaal versierd, worden we onthaald met koffie met gebak. Daarna worden we getrakteerd met een voorstelling door ds. David van Veen in woord en beeld en ds. Erick Versloot met muziek en samenzang met als thema 'ode aan de liefde'.

Na afloop heffen we het glas en is er volop gelegenheid om elkaar op informele wijze in de kerkzaal te ontmoeten.

Kort verslag van de kerkenraadsvergaderingen

van september 2016 t/m februari 2017

De voorzitter opent elke vergadering met het lezen van een Bijbelgedeelte en gaat voor in gebed.

De notulen worden doorgenomen en ondertekend door de voorzitter en de scriba. Als er vragen zijn n.a.v. de notulen worden deze besproken.

De ingekomen stukken staan vermeld op de agenda.

Vervolgens doen de commissies hun verslag.

In de vergadering van september deelt de diaconie mede dat de taken zijn verdeeld. Jaco wordt penningmeester, Rineke de voorzitter en Niels de secretaris. Ook de Jeugdouderlingen delen mede dat Ellen haar taken heeft overgedragen aan Maartje. Bij het college van kerkrentmeesters is Grethus welkom geheten maar Rien blijft lid van het college. Nico Groot wordt voorzitter. De commissie Vorming en Toerusting is druk met het startweekend.

Bij het agendapunt pastoraat worden de zieken, geboorteberichten en overlijdensberichten gemeld en besproken.

De predikant doet verslag van alle groepen die gaan starten en waar hij druk mee is. Ook het Moderamen deelt mede wat er gaande is.

Er is een concept beleidsplan gemaakt en iedereen neemt dit door want in oktober moet het definitief zijn.

In de oktobervergadering melden de jeugdouderlingen dat 16 oktober Matthijs Vlaardingenbroek de aftrap komt doen voor de vakantiebijbelclubdagen. De kerkrentmeesters hebben de huur van de faciliteiten doorgenomen en delen mede dat er een nieuw ledenboekje komt.

Ook worden tijdens elke vergadering de bijzondere diensten doorgenomen.

De predikant deelt mede dat Gretha Bregman stage komt lopen in onze gemeente en er is overleg geweest met alle wijkteams.

Het beleidsplan wordt besproken en definitief vastgesteld. Dit wordt doorgestuurd naar de kerkvisitatoren die in november naar onze vergadering komen.

Ds. Hulzebosch en Mw. Miedema zijn de visitatoren en hebben met ons als kerkenraad een prettig en leerzaam gesprek. Er wordt een verslag door Mw. Miedema gemaakt. Nadat zij zijn vertrokken vervolgen we de vergadering.

In de vergadering van december meldt de diaconie dat er 45 kerstattenties zijn rond gebracht. Er is een nieuwe webmaster gevonden: Ilse van Oostendorp- van Duuren. Marlies de Gier wordt bedankt. De begroting voor 2017 is

samengesteld. De verwarming in de kerkzaal heeft de aandacht.

Als er een classisvergadering is geweest wordt er verslag van gedaan.

Het jaargesprek met de dominee is gehouden en het was goed.

We besluiten met Pasen het nieuwe liedboek "Hemelhoog" te gaan gebruiken. In de morgendiensten gebruiken we de beamer. Er komt een intekenlijst in de hal en we schaffen als kerk 50 exemplaren aan.

Na de pauze wordt de dienst van het opdragen van kinderen nogmaals besproken. De ervaringen waren verschillend maar werd wel als positief ervaren. Het is een mooi voorbeeld van het in gesprek gaan met elkaar over veranderingen en het werkt heel opbouwend dat men elkaar ruimte geeft. We besluiten voortaan een bijbeltje/Bijbelboekje te geven aan alle dopelingen.

In de vergadering van januari gaan we in gesprek over het jaarthema: deel je leven. Gretha houdt een korte inleiding en aan de hand van het verhaal van de broden en de vissen wordt met diverse vragen in kleine groepjes, dit thema besproken.

De kerkrentmeesters zijn bezig met het organiseren van de kerkbalans. Er wordt een groot huisbezoek georganiseerd in Driebruggen.

De vergadering van februari beginnen we met een traktatie bij de koffie van de dominee t.g.v. zijn verjaardag. De voorzitter biedt hem een boekje van Benedictus aan.

Het college van kerkrentmeesters deelt het volgende mede. Er is een rapport "legaten "opgemaakt wat we met elkaar bespreken. Er zijn een paar suggesties en op de a.s. gemeenteavond zal aan de gemeente gevraagd worden waar de voorkeur naar uitgaat. Via de actie kerkbalans is er 98.500 euro toegezegd en de enquêteformulieren worden getotaliseerd. Er komt een avond voor alle vrijwilligers op 30 mei a.s.

We behandelen het onderwerp consideraties Kerk 2025. De classis roept kerkenraden op reacties in te sturen op de voorstellen die gedaan worden. Als kerkenraadsleden nemen de brochure "Kerk 2018" door. De reacties worden doorgegeven aan de classis.

Na de rondvraag worden de vergaderingen afgesloten met een gebed of een gedicht.

Kort verslag van de vergadering van de Protestantse Classis Gouda,

gehouden op 8 februari 2017 te Waddinxveen. De presentielijst telt 53 afgevaardigden. Van 6 gemeenten was geen afgevaardigde aanwezig.

Opening

De preses heet iedereen welkom. Na het gezamenlijk zingen van Psalm 93: 1 en 4 gaat hij voor in gebed. Hij leest Kolossenzen 1: 15-20 en legt uit wat hij daarin ziet over "terug naar de basics". Die basis van de kerk is voor Paulus: Jezus Christus. Door naar Jezus te kijken, leren we God de Vader kennen, als in een spiegel. Jezus verbindt de oude en de nieuwe wereld, voor Hem is de schepping gemaakt. Hij heeft die mooi gemaakt, door de dood aan te pakken. Christus is een soort "blauwdruk" voor het echte mens-zijn.

Terug naar de basis = terug naar het fundament en dat is Christus.

We zingen samen Lied 187 uit Weerklank.

Jaarrekening 2016

De questor, de heer J.A. Algera geeft een toelichting op de cijfers van de jaarrekening en op de balans per 31 december 2016. Het BM wordt gedechargeerd voor het gevoerde beleid. Een waardierend applaus klinkt voor de heer Algera die al vele jaren de financiële zaken beheert.

Afvaardiging naar synode in 2017

Er zijn 8 kandidaten voorgedragen door de werkgemeenschappen van predikanten. Na stemming

wordt de heer Tekelenburg gekozen als primus afgevaardigde en mevrouw Bos als secundus afgevaardigde.

SaGe, terugblik, plan van aanpak

In de Krimpenerwaard zijn 2 groepen samengekomen onder leiding van mevrouw Roosendaal. Daaruit is om een bijeenkomst met kerkrentmeesters gevraagd, die inmiddels is gepland.

Gedacht wordt nu aan enkele kleinschalige verbanden om de band tussen gemeenten vorm te gaan geven. De 2 SaGe groepen kunnen daar een rol in spelen. Een kerngroep zal geformeerd worden om het voortouw te nemen en de financiën te gaan beheren nadat onze classis is opgeheven. Alle kerken/gemeenten die daarin mee willen doen, worden verzocht namen door te geven aan de scriba.

De samenstelling van de clusters ligt nog niet vast. Dat hangt af van de activiteiten die zij gaan ondernemen. Er is voldoende vrijheid om dat zelf in te richten. Vanuit de subsidie is begeleiding mogelijk.

Terugblik informatie kerkordewijzigingen

Het BM ontving een uitnodiging voor een gesprek met de heren De Reuver en Giethoorn. Onze insteek zal zijn: Er zijn maatregelen nodig in de landelijke kerk, maar waarom moet dat zo generiek zijn en ook gebieden treffen waar het (nog) goed loopt.

Bij de bespreking in kerkenraden van de voorstellen tot kerkordewijziging, kan een brochure die onlangs is uitgekomen "Kerk 2018", goed gebruikt worden. (deze is te bestellen op www.Kerk2018.nl waar ook een samenvatting gratis kan worden gedownload).

Aan kerkenraden wordt gevraagd zo goed mogelijk een reactie te geven op alle – of in ieder geval op een deel van de genoemde punten. Het BM verzamelt de reacties en legt die voor op de vergadering van april.

Opgemerkt wordt dat het om organisatorische en financiële wijzigingen gaat. Maar er wordt een reactie gevraagd op wijzigingen in de kerkorde; dan zit je een niveau te laag.

Financieel wordt gesproken over kostenneutraal. Er is veel bezuinigd op de dienstencentra en er moeten nieuwe classispredikanten betaald. Maar als een plaatselijke kerk ondersteuning nodig heeft, moet daar meteen voor betaald gaan worden. De huidige classis-organisatie kost nauwelijks geld, maar de nieuwe wordt erg duur. Er wordt geen inzicht gegeven in de kosten/baten van de reorganisatie.

De voorzitter roept iedereen op, reacties in te sturen op de voorstellen. Bij voorkeur vóór 15 maart.

Rondvraag en Sluiting

De heer Koole meldt dat eind 2016 in de Krimpenerwaard de stichting Urgente Noden is opgericht. Daarin werken charitas-instellingen en hulpverleners samen en het wordt gesteund door de gemeente Krimpenerwaard. Op 7 maart om 16.00 uur is er een voorlichtingsbijeenkomst in De Schakel in Bergambacht. Ds. Bijl van de Brugkerk waar we te gast zijn, verzorgt de sluiting. Na het gezamenlijk zingen van Psalm 118: 1 en 2 gaat hij voor in gebed en wenst allen een gezegende thuisreis.

College van Kerkrentmeesters.

Actie kerkbalans 2017

Het College van Kerkrentmeesters wil iedereen bedanken, vooral ook de kerkbalanslopers, voor hun inzet bij de actie kerkbalans 2017. Het totaal van de toegezegde bijdragen levert het mooie bedrag op van € 98.500,00.

Iets minder dan de begroting voor 2017 maar we vertrouwen erop dat dit aan het einde van het jaar weer helemaal goed gaat komen.

Schoonmakers kerkgebouw.

We hebben in januari een bijeenkomst gehad met de schoonmakers van het kerkgebouw. Ze blijven ook het komend jaar enthousiast schoonmaken.

We hebben afscheid genomen van Jacqueline de Jong, we hebben haar bedankt voor de inzet. We mogen 3 nieuwe schoonmakers verwelkomen, het zijn:

Piet Kastelein, Teun Dijkstra, Rob Hagoort, ze gaan voorlopig eerst mee draaien met de bestaande groepen. Mannen fantastisch dat jullie het willen doen.

En wie weet komen er nog meer enthousiastelingen.

Oud papier overzicht 2016

De vrijwilligers voor het oud papier ophalen weer hartelijk dank voor jullie inzet, het waren soms zware omstandigheden, maar het is met jullie inzet weer gelukt.

Fantastisch mannen!!! Zie hieronder het resultaat van jullie inspanningen en de opbrengst voor onze Kerk.

2016

2015

maand	Kg	Betaling	Kg	betaling
januari	25.840	1.206,85	24.140	965,6
februari	18.200	980,62	23.720	948,8
maart	17.800	961,02	19.460	778,4
april	23.400	1.706,95	19.740	789,6
mei	19.680	1.278,48	22.760	910,4
juni	18.520	1.124,20	17.420	696,8
juli	22.280	1.733,91	18.120	724,8
augustus	15.760	1.110,86	19.100	764
september	16.820	1.197,44	17.940	717,6
oktober	22.400	1.856,76	18.920	758,8
november	19.440	1.480,81	22.660	906,4
december	21.860	1.591,98	24.160	1.094,80
totaal	242.000	16.229,88	248.140	10.056,00

VERJARINGSFONDS 2016

De dames hebben de volgende bedragen opgehaald

G. van Baren – Nap	€ 275.10
L. Bos- Francken	€ 107.55
C. Bos – de With	€ 209.62
C. v.d. Wetering – v.d. Klis	€ 187.80
B. den Boer – Kastelein	€ 101.87
A. de Koning – Griffioen	€ 177.75
L. van Wijngaarden	€ 248.86
A. Kastelein – de Koning	€ 179.95
A. van Dijk – Markus	€ 76.45
M. Verdouw –Plomp	€ 147.25
S. van Vliet v.d. Klis	€ 129.85
G. Lodder – Koomans	€ 146.85
L. den Boer- den Boer	€ 80.80
S.Roodenburg –Gelderblom	€ 44.20

Weer een prachtig bedrag. Totaal € 2113.90
Het verjaringsfonds functioneert al meer dan 50 jaar in
onze gemeente.

Ter gelegenheid van de verjaardag krijg je een kaart van de kerk en geef je uit dankbaarheid een gift in het busje. De opbrengst wordt besteed voor bijzondere doelen en verfraaiing van de kerk en bijgebouwen, waar dan iedereen gebruik van kan maken.

Paasgroetenactie 2017

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagethema: Sterk en dapper. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met gedetineerden: "Daar kwam naar voren, dat je je soms ook kwetsbaar op moet durven stellen. Dat valt niet altijd mee, en daarover is een kunstwerk gemaakt, dat tegelijkertijd iets robuusts en iets kwetsbaars heeft. Een gedetineerde maakte het met de hand, en een tweede zorgde voor de achtergrond, het doek waarop staat: Wees sterk en moedig".

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 2 april kunt u na de dienst deze kaarten kopen en ondertekenen. De kaarten moeten uiterlijk 6 april verstuurd zijn.

Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!

Uw diaconie.

Voor de jeugd

De kinderen van Jeruzalem

Waar veel mensen bij elkaar zijn, daar vind je ook altijd kinderen. Ze vallen alleen niet op omdat ze zo klein zijn en zo vlug en omdat de mensen denken dat ze toch niets begrijpen.

Nu zijn er ook veel mensen bij elkaar in Jeruzalem. Er is wat te doen! De meesten weten helemaal niet wat er gaande is! "Weet jij het misschien?" "Ik niet, maar ik geloof, dat het wat met Jezus te maken heeft!"

"Waarom met Jezus en wat dan?" Hijzelf is er nog niet, maar Zijn naam gaat Hem al vooruit! Jezus! Jezus! Jezus! De straten zijn opeens vol van dat woord: Jezus, Redder, Verlosser. Ook de kinderen vangen de naam op en geven hem door. Zoals een bal van hand tot hand gaat, vliegt de naam van mond tot mond

"Weet je het al? Jezus komt!" "Waarom dan?" "Dat weet ik niet. Maar Hij komt! Jezus!"

De mensen maken zich eigenlijk nooit zo druk over Hem, maar de kinderen, die houden van Jezus! Hij heeft hen toch immers gezegend! Die nare discipelen wilden hen wegjagen, maar Jezus zei: "Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet. Ik ben toch immers ook voor de kinderen gekomen!" Jezus heeft hen beter gemaakt als ze ziek waren. Weet je wel, het dochtertje van Jairus? "Ze is dood" zeiden de mensen en ze begonnen al te huilen en te jammeren! Maar Jezus wist het beter! "Ze is niet dood, ze slaapt!" zei Hij en daarna riep Hij haar.

“Meisje, sta op!” zei hij en natuurlijk hoorde zij Zijn stem en deed haar ogen open.

Jezus houdt van de kinderen, zoals zij van Hem. Hij weet wat ze spelen op het marktplein. Hij herinnert zich nog, dat Hij zelf meedeed. Stel je voor! Eens heeft Hij zelfs een kind aan Zijn eigen leerlingen tot voorbeeld gesteld. Geen bijzonder braaf kind, geen bijzonder lief kind, geen bijzonder zoet kind, nee, zomaar een kind. “Als je zó niet bent,” zei Hij, “hoor je in het rijk waar Ik Koning ben helemaal niet thuis!” Doe er je best maar voor zó te worden!” Nu voor grote mensen is dat vast niet makkelijk!

En nu komt Jezus naar Jeruzalem. Opeens schijnen de mensen daar nu weer blij mee te zijn. Maar kinderen zijn nog blijer. “Hij komt. Hij komt!” wordt er geroepen. De kinderen turen de weg af. Het is zo! Daar komt Hij aan,

Jezus! Hij is het! En Hij loopt niet, nee Hij rijdt op een ezel, een heel lichtgrijze ezel! En voor Hem uit en achter Hem aan, wat een mensen, wat een mensen!

Wat gaan ze nu doen? Kijk die man toch eens! Hij trekt zijn mantel uit en spreidt die zomaar op de weg! Die ziet ook



in Jezus een koning! Dan doen de mensen zo! Maar ze doen nog meer; ze rukken takken van de palmbomen die langs de weg staan af en daar wuiven ze mee:

“Gezegend Hij die daar komt in de naam des Heren, de zoon van David, onze koning, onze Messias!” Terwijl ze dat roepen leggen ze die takken ook op de weg die Hij gaat, net als al de mooie mantels!

“Meedoen, jongens!” roepen de kinderen en ze gaan óók palmtakken halen; geen grote zoals de mensen maar kleine takjes. Daar kun je nog veel beter mee zwaaien dan met zo'n takkenbos! “Hosanna! Hosanna!” roepen de mensen als Hij langs komt. “Hosanna!” roepen ook de kinderen. Er zijn natuurlijk ook mensen die Hem helemaal niet kennen! “Wie is dat?” vragen ze als ze al die drukte zien. “Dat is de profeet Jezus van Nazareth in Galilea, de Zoon van David, onze enige ware Koning!” zeggen de mensen die het weten, maar de kinderen roepen als ze die vraag horen: “Weet u dat niet? Dat is Jezus natuurlijk!”

(uit De jongen met de herdersfluit – D.A. Cramer-Schaap)



Een ontmoeting



Op een mooie voorjaarsmiddag gingen we voor ons interview richting de Prins Bernhardstraat 60 in Waarder, waar Tine Kastelein ons hartelijk ontving. Het was 14 februari, dus Valentijnsdag. Ook aan Tine was gedacht. Ze liet ons een mooie valentijnskaart met hele lieve woorden zien. Kijk, daar gaat het nu om in het leven. Een klein gebaar waar iemand heel gelukkig van wordt.

Tine is getrouwd met Diederik en samen hebben ze 2 kinderen: Daan en Merel. Daan is autistisch met een beperking en zit in Gouda op school, op de Ark. Dit gaat heel erg goed. Tine heeft 1 broer en 1 zusje en is in Nijkerkerveen geboren. In 1986 is het gezin verhuisd naar Driebruggen en moest Tine van school veranderen, toen zat ze in groep 3.

Tine werkt bij de Etos. Ze is drogist en heeft altijd in een winkel gewerkt. Het is een leuke baan en je moet cursussen volgen om bij te blijven. Vorig jaar stond de Etos Woerden in de top 20 van alle Etos winkels. Dit werd gevierd met een gezellig feestje.

Tine gaat 2x per week naar de Fitness bij Green Health Centrum. Even lekker je hoofd leeg maken. Verder lust ze graag bloemkool, nasi, bami en ajam paniki. Ze houdt helemaal niet van zuurkool. Thee drinkt ze ook graag.

Tine kijkt graag naar spannende films bijvoorbeeld de Blind spot serie. Ook houdt ze van de serie: Het is hier autistisch. Alle boeken van Lars Kepler worden gelezen door Tine. Ook dit zijn spannende detectives.

Het gezin is naar Kreta geweest op vakantie, naar Texel en ook de Center Park accommodaties zijn perfect. Lekker genieten van de glijbanen.

Tine is heel zorgzaam en vriendelijk. Ze ziet altijd het goede in de mensen, maar kan ook ongeduldig zijn. Wanneer mensen hun afspraken niet nakomen, daar kan Tine boos om worden en al het onrecht.

Tine is lid van de ZWEO commissie. Dit vindt ze erg leuk en Diederik doet klusjes voor de Kerkrentmeesters. De Opwekkingsliederen vindt Tine erg mooi zoals: Tien duizend redenen, Ik zal er zijn en de kracht van Uw liefde, maar ook het Bijbelgedeelte van Zachëus is erg mooi. Wanneer Jezus zegt: `Ik moet met je eten`.

Onze kerkgemeenschap is een liefdevolle Gemeente. Het omzien naar elkaar is goed en ook wanneer je zondags in de kerk komt en men zegt: `Wat fijn dat je er bent`. Dit is erg belangrijk vindt Tine.

Van de catechisatie weet Tine niet veel meer. Alleen dat je de vragen moest leren van de catechismus. Over 40

jaar is er nog wel een kerk, maar dan anders en met minder mensen verwacht Tine. Als Erick niet voorgaat, dan luistert ze graag naar Ds. Piet van Midden.

Voor heel veel dingen is Tine dankbaar. Ze zegt: `Kijk naar wat je allemaal hebt`. Ik ben met zo'n lieve man getrouwd, ik heb 2 fantastische kinderen, een dak boven m'n hoofd en werk. Wij zijn rijk.

Tine zou nog weleens willen praten met haar vriendin. Zij is 10 jaar geleden overleden. Tine heeft een foto van haar in de kamer en elke dag kijkt ze even naar haar.

Als de kinderen uit huis zijn, willen Tine de Diederik graag een roadtrip maken naar de Oostkust van de VS en California.

De wens voor de toekomst is: Dat Daan een goede plek vindt in de maatschappij en tegen de lezers wil Tine nog zeggen: `Wees dankbaar voor alles, ook de kleine dingen en het nieuwe leven`. Geniet ervan.

Tine heel erg bedankt dat je mee wilde doen aan ons interview. Je was heel erg enthousiast en je vond het leuk om te doen. Wij hebben genoten van de gastvrijheid en gezelligheid.

PERSBERICHT

PASSIE- EN PAASCONCERT MARTIN MANS WAARDER

Op vrijdag 17 maart 2017 zingen de The Martin Mans Formation (20) en de Rotterdamse Vocalgroup VOICE (25) in de Gereformeerde Kerk in Waarder. De Woerdense musicus Martin Mans dirigeert. Ze brengen een programma ten gehore met indrukwekkende arrangementen van lijdens- en paasliederen zoals: 'O haupt voll Blut und Wunde, Getsemané, 't Is middernacht en Arise my love.'

Aan het orgel en de vleugel neemt Mark Brandwijk plaats die geen onbekende meer is in Waarder. Hij is een professionele begeleider en brengt bovendien enkele orgel improvisaties ten gehore. Maar binnen laten enkele zangers zich solistisch horen. De sopraan Jacqueline Meijer vertolkt een fraaie solo en tenor Gerco Blom en bas Jan Scheper nemen de solopartijen voor hun rekening. Ten slotte verzorgt de trompettiste Jantine Kalkman een deel van de koorbegeleiding en brengt eveneens een solo ten gehore.

Het programma staat garant voor een avond in vervoering raken van de mooiste en meest ingetogen paasarrangementen. Kwaliteit en ontspanning gaan hand in hand.

Details:

Datum: vrijdag 17 maart 2017

Locatie: PKN Gereformeerde Kerk, Dorp 24, Waarder

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: € 12,50.

Bij reservering en in de voorverkoop € 11,=.

Leden PCOB, KBO en ANBO betalen € 9,= (op vertoon van pas) en kinderen t/m 11 jaar € 5,=

Reserveren en online bestellen: www.martinmans.nl of t. 06-25391903

Of bij Anneke Albregts: 06-20828666 en Lenie van Wijngaarden: 06-15641647

Tevens voorverkoop van kaarten bij: Boekhandel De Hoeksteen, Havenstraat 17, Woerden.

Achtergrond zanggroepen Martin Mans

Op 1 januari 2011 zag de Rotterdamse Vocal Group VOICE het levenslicht. Getalenteerde zangers en zangeressen konden auditie doen om een plaats te veroveren. Een groep van rond de 25 zangers tussen de 18 en 40 jaar werd gevormd. De zangers hebben allen een achtergrond met zang of een gedegen zangopleiding gevolgd. De groep repeteert circa één maal per drie weken in de Breepleinkerk in Rotterdam en studeert thuis met behulp van digitale muziekfragmenten. In haar repertoire heeft zij een deel klassiek en een deel populair. De sopraan Jacqueline Meijer is een waardevolle aanvulling. Met een prachtig vibrato vertolkt ze de hoogste noten.

Bariton Jan Scheper en tenor Gerco Blom laten zich ook solistisch horen.

The Martin Mans Formation bestaat 15 jaar heeft een eigen stijl ontwikkeld. Wat vooral opvalt is dat de twintig stemmen tot een eenheid zijn gesmeed en zowel in het harde als in het zachte homogeen klinken. Dat is de verdienste van dirigent Martin Mans die hard werkt om het uiterste uit de mannen te halen. Wekelijks repeteren heeft geleid tot een geschoold resultaat. De 'Formation' heeft enkele goedlopende CD's uitgebracht waarvan 'Liefdeslied' de meest recente is.

Bezoek van partnergemeente uit Oraniënbaum

Van 8 t/m 10 september hoopt onze partnergemeente uit Oraniënbaum weer Waarder en Nieuwerbrug te bezoeken.

De mensen uit Oraniënbaum willen graag de leden van de ger. kerk Waarder en de Brugkerk uit Nieuwerbrug beter leren kennen. Wanneer u tijdens dit bezoek gastgezin bent, is dit een prima gelegenheid voor u om met de mensen uit Oraniënbaum beter kennis te kunnen maken. Wilt u van

8 t/m 10 september gastgezin zijn geeft u dit dan door aan Jetty Bazuin, Pr. Margrietstraat 7, tel. 501346,
e-mail : jetty.bazuin@gmail.com

Uit het nieuws

Cash geld geven heeft in Rwanda geen zin'

Op Valentijnsdag is het zover. Dan vliegen Rik en Caroline Mager uit Woerdense Verlaat naar Kigali, de hoofdstad van Rwanda. En niet voor een vakantie: ze blijven 'in principe' zes jaar om als zendingswerkers de plaatselijke bevolking te helpen.

We geven de mensen volgens het spreekwoord geen vis of hengels, maar leren ze vissen

Rik Mager

Rik (35) en Caroline (29) laten in Nederland alles achter om een nieuw bestaan op te bouwen in het Oost-Afrikaanse land. Rik was zeven jaar werkzaam als predikant van twee kerken in Zevenhoven en Woerdense Verlaat. Zijn vrouw Caroline werkte als dyslexiebehandelaar voor basisscholen in het Groene Hart.

Op een tweeënhalve week durende tocht in Zuid-Afrika ontstond het idee om te worden uitgezonden. Rik gaat als theoloog kerkelijke gemeentes helpen en Caroline blijft in feite het werk dat ze nu doet uitvoeren. „Het gaat erom dat je een relatie opbouwt. En cash geld geven heeft geen zin. We geven de mensen volgens het spreekwoord geen vis of hengels, maar leren ze vissen”, zegt Rik.

Sociale functie

Het land, bekend van de Hutu's en de Tutsi's, heeft nog veel last van de grote genocide in 1994, weet Rik. „En de

mensen hebben problemen met verzoening of denken dat ze niet meetellen. Ze moeten zich realiseren dat er wél naar ze wordt omgezien. De kerk heeft een grote sociale functie, daar moeten mensen nog beter bij aansluiten. God heeft oog voor elk mens." Hoe hij exact te werk zal gaan, weet Rik nog niet. „We hebben weinig verwachtingen. Mijn verwachting is dat het anders loopt dan ik nu verwacht." Een blanke wordt soms als wandelende portemonnee gezien

Caroline Mager

De inheemse taal hebben ze zich al eigen gemaakt. „De taal zit bomvol beeldspraak”, zegt Caroline. Sinds september volgt het echtpaar ook een intensieve zendingsopleiding.

Soms was er twijfel. Rik: „Dan dacht ik: wat gooien we allemaal weg? Je weet nooit wat je ervoor terugkrijgt.” Toch hebben ze er veel zin in. „Als vakantieland heeft Rwanda nog een slecht imago. Maar dankzij de sterke leider (Paul Kagame, red.) is het een van de veiligste landen van Afrika. Het is een heel fascinerend land.”

Het echtpaar vestigt zich in Cyangugu, een stadje in het arme zuidwesten. „Op de markt moet je daar keihard onderhandelen. Dat zal best moeilijk worden, want een blanke wordt soms als wandelende portemonnee gezien”, zegt Caroline. Het duo houdt via een blog volgers op de hoogte.

De kerk heeft een grote sociale functie, daar moeten mensen nog beter bij aansluiten. God heeft oog voor elk mens

Zin in leven op 21 maart 2017

Waarom?

De confrontatie met kanker heeft een grote impact en roept veel levens- en zingeving vragen op. Vragen kunnen zich genadeloos opstapelen, ze gaan over kwetsbaarheid, over sterfelijkheid, over hoe nu verder? Waar kan je heen met vragen: Waarom overkomt mij dit? Waar is God? Hoe pak ik het leven weer op? Hoe geniet ik van het leven? Het is een balanceren tussen gevoelens van machteloosheid, zinloosheid, verdriet, maar ook van dappere moed, verbondenheid en doorzettingskracht.

Voor wie?

Voor iedereen die met kanker en de lichamelijke gevolgen van kanker wordt geconfronteerd. Hoe pak je het leven weer op? *Het leven is zo anders geworden. Dingen die ik vroeger belangrijk vond zijn minder belangrijk geworden. Ik mag weer allerlei dingen doen, maar ik hecht waarde aan allerlei andere zaken. Er zijn mensen weggebleven en anderen zijn er bijgekomen.*

Door wie?

De ontmoetingsdagen worden georganiseerd door de stichting *Als kanker je raakt* en worden, afhankelijk van de plaats, verzorgd door o.a: Karin Smit, Margreet Verspuij, Julia Molenaar, Lies Nijman, Bouwina de Haan, Petra Sytsma, Dorien Koetsier, Henriette Brilman, Wijnanda Heslinga, Trudi Bos.

Het doel?

Ontmoeting, (h)erkenning, (geloofs)bemoediging.

Kosten? Geen

Kerkdiensten

12-mrt-17	9.30	Mw. G. Bregman	Woubrugge
12-mrt-17	18.30	Zangdienst Ds. D.J. Versloot	Woerden
14-mrt-12	19.30	Bidstond gewas en arbeid Ds. D.J. Versloot	Woerden
19-mrt-17	9.30	Ds. J.A.A. van der Nagel-Meter	Linschoten
19-mrt-17	18.30	Ds. A.C. Alphen - Keijzer	Haastrecht
26-mrt-17	9.30	Scholendienst Ds. D.J. Versloot	Woerden
26-mrt-17	18.30	Ds. P.H. Zaadstra	Kockengen
2-apr-17	9.30	Ds. P.J. van Midden	Bergambacht
2-apr-17	18.30	Ds. M.J. Zandbergen	Waddinxveen
9-apr-17	9.30	Palmpasen Belijdenisdienst tDs. D.J. Versloot	Woerden
9-apr-17	18.30	Zangdienst Ds. J. de Jong	Baambrugge
13-apr-17	19.30	Witte Donderdag Ds. D.J. Versloot	Woerden
14-apr-12	19.30	Goede Vrijdag Ds. D.J. Versloot	Woerden
15-apr-12	19.30	Stille zaterdag Vesper Ds. D.J. Versloot	Woerden
16-apr-12	9.30	Pasen Ds. D.J. Versloot	Woerden
23-apr-17	9.30	Ds. A.P. de Graaf	Lieren
23-apr-17	18.30	Ds. H.P. de Goede	Werkendam
30-apr-17	9.30	Avondmaal Ds. D.J. Versloot	Woerden
30-apr-17	18.30	Avondmaal Ds. D.J. Versloot	Woerden
7-mei-17	9.30	Mw. L.K. Smit - van der Berg	Baambrugge
7-mei-17	18.30	Ds. G. de Hartogh	Krimpen a/d IJssel
14-mei-17	9.30	Ds. N. Dijkstra - Algra	Houten
14-mei-17	18.30	Zangdienst Ds. D.J. Versloot	Woerden
21-mei-17	9.30	Ds. D.J. Versloot	Woerden
21-mei-17	18.30	Ds. W.M. Schraven	Lopik
25-mei-17	9.30	Hemelvaartsdag Ds. D.J. Versloot	Woerden