



Nieuwsbrief

Zondag 18 februari 2018

Kleur: Paars

Scriba: Mw. H. van Duuren, Kerkweg 14a 3465 JJ Driebruggen, telefoon: 0348-502006, e-mail: scriba@pknwaarder.nl
Beheerder: Mw. L. van Wijngaarden, telefoon: 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl
Koster: e-mail: koster@pknwaarder.nl
Beamerteam: e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com
Nieuwsbrief te lezen op: www.pknwaarder.nl
Vrijwillige hulpdienst: Margreet Bik Tel: 0348- 503405 (wdvrijwilligersdienst@gmail.com)
Ankie de Bruijn Tel: 0348- 502531
Marja Olieman Tel: 0348- 500346

KERKDIENTEN

Zondag 18-02-2018

Avonddienst; Jeugddienst

Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)
Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
Crèche

Ds. A.S. de Winter uit Nigtevecht
Cor Jan Matsinger
Piet van Rikxoort
Route 77
Zr. W. de Vink
Aaldert en Jannie Kon
Linda Markus, Jolande Kooiman,
Britt Bloemheuvel
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
ZWEO
Diaconie
Ellen Hagoort/Frank van Duuren
J.C. Kiela-Kastelein, Hoogeind 22

Kindernevendienst
Kinderlied
1^e collecte
2^e collecte
Beamteam
Bloemen uit de kerk

Zondag 25-02-2018

Mw. N. Dijkstra-Algra uit Houten
Ds. H.P. de Goede Uit Werkendam
Martijn v.d. Weerd
Arie Schuller
Br. C.v.d. Wind
Ria en Nico van Esschoten
Angelique Hoogendijk, Michelle Flinterman,
Nicole van Schajik
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Jeugd
André Bandell

HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN

Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter ondersteuning op het scherm voor in de kerk geprojecteerd.

De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om zo met elkaar de dienst te besluiten.

RONDOM DE DIENSTEN

Vanavond is er een speciale jeugddienst.

Corjan Matsinger zal deze dienst voorgaan.

Corjan is een ervaren spreker en jeugdwerker.

Het thema van deze dienst is 'Het voordeel van de twijfel'. Het zal gaan over de plaats en kans van twijfelen in je geloof.

De dienst zal begeleid worden door onze huisband 'Route 77'.

Het zal ook zeker een leuke dienst worden voor de oudere generaties. Voor deze bijzondere dienst is er een chillout voor de jeugd die begint om 17.30, waar we gezellig al bij elkaar zullen komen om een hapje gaan eten. Dus kom allemaal!



EERSTE ZONDAG 40 DAGENTIJD

THEMA: ('roept hij ons aan)

Bescherming, hoop en vertrouwen staan centraal in deze schikking. Hij "God" draagt en beschermt ons, Hij is ons trouw, Hij komt ons tegemoet. En zo mogen wij hoop en vertrouwen hebben in de toekomst. De vleugels van gaas en mos staan voor bescherming. sneeuwkllokjes staan voor hoop. Hedera voor vertrouwen.



Want de Heer stuurt zijn engelen Zij zullen je altijd beschermen, waar je ook bent. Hun handen zullen je dragen, zodat je niet struikelt.



2e collecte

Deze collecte is bestemd voor de Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam. De Stichting is bijna volledig afhankelijk van giften van diaconieën. Het werk van de Stichting bestaat uit: bezoek aan schepen waar mensen in nood zijn (en zo

nodig hulpverlening), alsmede bezoek aan zeelieden die in een ziekenhuis aan de wal liggen. Dit is onverminderd nodig én het wordt zeer gewaardeerd door zeevarenden. Helpt U ook mee? De Diaconie

KINDERNEVENDIENST

“De dood van Johannes de Doper”

Johannes de Doper vertelt de mensen dat ze God moeten gehoorzamen. Hij zegt tegen koning Herodes bijvoorbeeld dat het niet goed is, dat hij met Herodias getrouwd is.

Zij is de vrouw van zijn broer, niet van hem. Herodes gooit hem in de gevangenis, dan houdt Johannes zijn mond wel. Maar dan komt het feest in het paleis. De dansende dochter van Herodias mag een wens doen: zij wil dat Johannes gedood wordt. Wat oneerlijk! En wat een verdriet ook voor Jezus!

UIT DE GEMEENTE

Jarig:

19-02: Mw. M.J. de Jong-Koetsier, Lindenlaan 5, 3465 JN Driebruggen, zij wordt 72 jaar.

U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart, uw naam voor eeuwig prijzen. Psalm 86:12 Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

OMZIEN

Mw. J.C. Kiela-Kastelein, Hoogeind 22, 3465 HB Driebruggen is aan haar knie geopereerd, maar mocht gelukkig weer naar huis terugkeren. We wensen haar Gods helende nabijheid toe.

Bijbelkring

Ook deze maand is er weer op 2 momenten gelegenheid voor Bijbelstudie.

Op donderdag 22 februari: “s morgens van 9.00- 10.45 uur en ‘s avonds van 20.00 – 22.00 uur.

Iedereen is van harte uitgenodigd, de koffie staat klaar in de Schouw.

Commissie Vorming & Toerusting

Kraam World Servants stopt!

Vanaf 1 maart stoppen wij, na ruim 12 jaar, met de verkoop aan de World Servants kraam.

Met veel plezier hebben wij altijd deze actie gedaan. Wat in 2015 begon met 1 grote kist appels van 200 kilo en 1000 eieren groeide uit tot een kraam waar je elk seizoen wat anders kon kopen.

Naast de appels en eieren waren er in de winter kersttakken en kerststukjes. In het voorjaar sneeuwkllokjes, narcissen, forsythia takken en pioenrozen. Daarna de vaste plantjes en stekjes. In de zomer de verse rabarber, bietjes, komkommers, courgettes en de vele zelfgemaakte potjes jam. In het najaar de nieuwe aardappelen/ kalebassen en de zelfgemaakte appelmoes.

Ook waren er altijd zelfgemaakte kaarten te koop. Natuurlijk hebben we dit niet allemaal alleen gedaan maar met veel vrijwilligers. Daarom dank aan allen die deze kraam tot een succes maakten.

Dank aan: de hele familie Kon en kinderen, zij waren altijd en overal inzetbaar.

Dank aan: de mensen die voor het transport van appels/peren/ eieren en aardappelen zorgden.

Dank aan: de mensen die heel veel bramen/aardbeien/pruimen /bessen/ appels/peren brachten.

Dank aan: de mensen die hielpen met jam en appelmoes maken, (600 potten per jaar)

Dank aan: de mensen die heel veel kaarten voor de verkoop maakten.

Dank aan: de mensen die komkommers/ courgettes/ kalebassen en noten brachten.

Dank aan: de mensen die stekjes / plantjes / bollen en kersttacken brachten.

Dank aan: de mensen die lege potjes zakjes en eieren dozen brachten

En in het bijzonder alle mensen die als klant bij de World Servants kraam kwamen kopen: **BEDANKT** Familie Kon

Workshop lente-/paasstuk maken

Het voorjaar begint weer te kriebelen. Op weg in de 40-dagentijd naar Pasen (1 april) kunt u een lente-/paasstuk maken. Met in het achterhoofd het thema van deze 40-dagentijd 2018 ‘onvoorwaardelijke liefde’ zal het vast een mooi stuk worden.

Heeft u/heb jij er zin in?

U/jij kunt meedoen op:

donderdagmiddag 22 maart van 14.00 - 16.00 uur
of **zaterdagochtend 24 maart van 10.00 - 12.00 uur.**

Minimale bijdrage € 15,00 per persoon; inclusief een kopje koffie of thee met wat lekkers!

We zijn welkom bij Piet en Clara van Eijk, Hoogeind 6, 3465 HB Driebruggen

De opbrengst is voor Burkina Faso!

Opgeven vóór dinsdag 13 maart a.s. bij: Rineke Bode tel. 0348 565421 email: rinekebode@hetnet.nl

led van Baren tel. 0182 503399 email:

burkinafaso@protgemoudewater.nl

Kunt u niet op eigen gelegenheid komen?

Geef het even door, dan zorgen we voor vervoer.

Veertigdagen tijd

Veertig dagen,
wat een tijd!

Lange tijd om te bezinnen
om te denken hoe je leeft,
wat je neemt en wat je geeft.
Ga je door met wat je deed
of ga je opnieuw beginnen?

Veertig dagen,
wat een tijd!

Tijd genoeg om stil te blijven,
om te denken hoe het gaat,
wat je doet en wat je laat.
Ga je verder op jouw spoor?
Wil je zo je leven door?

Veertig dagen,
wat een tijd!

Lange tijd om af te tellen.
Elke dag meer licht gegeven
om naar Pasen toe te leven.
En kom je bij Pasen aan.....
is het tijd om op te staan!

