



# Nieuwsbrief

Zondag 1 april 2018

Kleur: Wit

Scriba: Mw. H. van Duuren, Kerkweg 14a 3465 JJ Driebruggen, telefoon: 0348-502006, e-mail: [scriba@pknwaarder.nl](mailto:scriba@pknwaarder.nl)  
Beheerder: Mw. L. van Wijngaarden, telefoon: 06-19971332, e-mail [beheerder@pknwaarder.nl](mailto:beheerder@pknwaarder.nl)  
Koster: e-mail: [koster@pknwaarder.nl](mailto:koster@pknwaarder.nl)  
Beamerteam: e-mail: [beamerteamwaarder@gmail.com](mailto:beamerteamwaarder@gmail.com)  
Nieuwsbrief te lezen op: [www.pknwaarder.nl](http://www.pknwaarder.nl)  
Vrijwillige hulpdienst: [\(wdvrijwilligersdienst@gmail.com\)](mailto:wdvrijwilligersdienst@gmail.com)  
Margreet Bik Tel: 0348- 503405  
Ankie de Bruijn Tel: 0348- 502531  
Marja Olieman Tel: 0348- 500346

## KERKDIENTEN

Voorganger (09.30 uur)  
Voorganger (18.30 uur)  
Organist (09.30 uur)  
Organist (18.30 uur)  
Ouderling van dienst  
Kosters  
Crèche

Kindernevendienst  
Kinderlied  
1<sup>e</sup> collecte  
2<sup>e</sup> collecte  
Beamteam  
Bloemen uit de kerk

## Zondag 01-04-2018

### Pasen

Ds. Compagner uit Woerden  
--  
Hans van Vliet  
--  
Br. A. van Achterberg  
Roos van Esschoten  
Alinda Kooistra, Marijke Kasius,  
Naomi van der Laan  
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese  
Wij gaan voor even uit elkaar  
1/3 Jop 2/3 Jeugd  
Kerk  
Sven de Koning  
Annemaria Kooi-v. Esschoten  
Koen van Eijk, beiden vanwege  
hand-/armblessure

## Zondag 08-04-2018

Dhr. C.G. Hoogendoorn uit Amersfoort  
Ds. W.M. de Bruin uit Stolwijk  
Jaap van Leeuwen  
Piet van Rikxoort  
Zr. J. Bazuin  
Gea en Teus Lodder  
Dianne v.d. Broek, Karin Delfos,  
Nicole van Schajik  
Groet 1 t/m 3 en 4 t/m 6  
Wij gaan voor even uit elkaar  
Kerk  
Solidariteitskas  
Ellen Hagoort

## HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN

Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter ondersteuning op het scherm voor in de kerk projecteerd.

De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om zo met elkaar de dienst te besluiten.

## RANDOM DE DIENSTEN DE HEER IS OPGESTAAN!

Pasen! De dag van de grote ommekeer.  
Vandaag begroeten we elkaar in de kerk met de woorden "De Heer is waarlijk opgestaan!"  
Als we de berichten lezen, is de boodschap van Pasen niet 'zomaar' geland. Het is ook zo onvoorstelbaar. Zo niet vanzelfsprekend. De leerlingen zijn ontzet. Ze weten niet wat ze er ervan moeten denken. Kloppen de verhalen wel?  
De engel stelt gerust: 'Wees niet bang.  
'Vertel het goede nieuws aan de anderen: 'De Heer is opgestaan.'  
Dat is de boodschap van Pasen die we ieder jaar weer uitspreken.  
De dood is teniet gedaan, Jezus is opgestaan!  
Totdat we het zelf gaan geloven.  
Opdat we het blijven geloven

## KINDERNEVENDIENST

### "Jezus is opgestaan."

Het open graf betekent nieuw leven voor Jezus. Hij is door de dood heen, en heeft ons laten zien hoe Hij Koning wil zijn. Het open graf betekent dat de nieuwe schepping is begonnen.

Pasen maakt ons anders, nieuw en blij. Want Jezus leeft.

### Het moment is daar

Jullie zijn uitgekozen om samen één kerk te vormen. Christus heeft jullie vrede gegeven. Laat zijn vrede jullie nu leiden bij jullie beslissingen. En wees dankbaar!  
Colossenzen 3: 15 (Bijbel in gewone taal)

In de kerkenraadsvergadering van 8 maart jl. heeft de beroepingscommissie de kerkenraad geïnformeerd over haar zoektocht naar een nieuwe predikant. Dit heeft geleid naar een mogelijk te beroepen predikant die volgens de beroepingscommissie prima past in de opgestelde profielschets. De kerkenraad heeft hierover uitgebreid met de beroepingscommissie gesproken. De gegeven toelichting en het feit dat alle leden van de beroepingscommissie ingestemd hebben met de voordracht en na kennismaking door de kerkenraad met de nieuwe predikant, heeft de kerkenraad doen besluiten de predikant voor te stellen aan de gemeente.

Na de avonddienst op 15 april a.s. kan er, tijdens het koffiedrinken, op informele wijze kennis gemaakt worden met de beoogde predikant ds. Jeroen de Jong uit Baambrugge.

Ds. de Jong zal, voorafgaand aan de kennismaking, voorgaan in de zangdienst, aanvang 18.30 uur.

Vervolgens zal, tijdens de gemeenteavond op woensdag 18 april a.s. de beroepingscommissie uitgebreid verslag doen van haar zoektocht.

Na de toelichting en een eventuele vragenronde krijgen alle belijdende leden de mogelijkheid hun stem uit te brengen.

Conform de kerkorde zal de kerkenraad, bij een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, een beroep uitbrengen.

Wij nodigen u allen van harte uit voor beide bijeenkomsten (uitnodiging volgt nog)

### Jarig:

08-04: M.A. Verdouw-Plomp, Hoogeind 46, 3465 HC Driebruggen, zij wordt 71 jaar

Ons leven reikt verder dan dit bestaan

God is het die de toekomst overziet

Wij mogen vrij tot Jezus gaan

Een grotere Bevrijder is er niet

Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

### OMZIEN

Na een korte periode thuis moest Wim van Esschoten vorig weekend opnieuw opgenomen worden in het Antonius ziekenhuis. Op het moment van schrijven is hij net thuis gekomen.. Het is een moeilijke periode voor Wim en Gea en we bidden hen toe dat God hen omringt met zijn bemoedigende kracht en troost!

"Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand"

Dhr. A. den Boer, Laageind 23, 3465 KG Driebruggen, is geopereerd en weer thuis. Operatie is geslaagd.

De weg van revalidatie en therapie zal nog enige tijd in beslag nemen maar het ziet er goed uit.

Wij wensen hem geduld en Gods helende nabijheid toe.

We leven mee met Theun en Esther Dijkstra, Kastanjelaan 1, 3465 TC Driebruggen, van wie moeder/schoonmoeder afgelopen week is overleden. Ik, ik ben het die jullie troost. Jesaja 51:12.

### 30 jaar Gospelkoor "El Shaddai"

Concert "Hosanna" o.l.v. Leon van Veen, zaterdag 21 april 2018 in de Gereformeerde Kerk van Lopik, Lopikerweg Oost 57, aanvang 20.00 uur. Entree € 10.00.

### Jezus leven van mijn leven.....

De boodschap van Pasen is als een bazuinstoot, een roep vol verrassing, een gevleugeld woord dat gaat van mond tot mond: De Heer is waarlijk opgestaan!

Dat mogen we ook in ons eigen leven ervaren, want dat stelt ons leven in een heel ander licht. Was het eerst nog somber en donker, nu wordt het licht, vol blijdschap!

Want als de Heer is opgestaan, betekent dat, dat ook wij zullen opstaan. Hij is de eerste van velen!

Leest u 1 Korintiërs maar eens en vooral hoofdstuk 15. Alles in ons leven verandert daarmee. Je weet nu waarheen je onderweg bent, waar je de kracht vandaan kunt halen om het in dit leven nog even vol te houden.

Als er opstanding tot nieuw en eeuwig leven is, dan geeft mij dat moed in mijn lijden en uitzicht op de beantwoording van de vele vragen, die mij nog bezig houden.

De cirkelgang van de dood, die absolute heerser, is doorbroken.

Ook de cirkelgang van mijn gedachten.

– Waarom overkomt mij dat?

– Waaraan heb ik dit verdiend?

– Is dit nu rechtvaardig? Als er een God van liefde is...

– Waarom maakt de almachtige God daar geen eind aan? Alles cirkelt om die ene vraag: "Waarom?"

En dan weet ik wel, dat ik niet ondankbaar mag zijn. Ik weet ook wel, dat -als ik kijk naar anderen- ik nog niet mag mopperen. Er zijn er zoveel, die er nog erger aan toe zijn dan ik. Maar toch... En dan weet ik ook, dat het in mijn leven nog zoveel erger had kunnen worden en dat gezondheid van het lichaam niet het enige dat telt. Maar toch... Ik zit er mee. Ik ben een getekend mens. Dit had ik nooit kunnen denken. De Heer is waarlijk opgestaan!

Gelukkig, met Hem is het toch nog goed afgelopen.

Zo zag het er niet naar uit met die doornenkroon en Gethsemané en dat vreselijke kruis en die stikdonkere nacht die volgde... Met Jezus is het goed afgelopen: Hij is waarlijk opgestaan!

Maar dat had een diepere bedoeling: opdat 't ook met ons goed zou aflopen. "Ik leef en gij zult leven" zegt Hij...

De Heer heeft met zijn lijden en zijn opstaan u en mij op 't oog gehad.

Zegt u nou niet: "och kom... geloof jij dat?" Ja, ik geloof dat heel zeker. Wuift u dat nou niet weg met: "maar dat kan toch niet!" In Jezus heeft God ons laten zien, dat Hij niet onze dood wil, maar dat wij leven!

"Jezus leven van mijn leven, Jezus dood van mijnen dood

die voor mij U hebt gegeven in de bangste zielennoed, opdat ik niet hoop 'loos sterven, maar uw heerlijkheid zou erven, duizend duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer!