



Nieuwsbrief

Zondag 1 oktober 2017

Kleur: Groen

Scriba: Mw. H. van Duuren, Kerkweg 14a 3465 JJ Driebruggen ,telefoon: 0348-502006,
e-mail: scriba@pknwaarder.nl
Beheerder: Mw. L. van Wijngaarden, telefoon 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl
Koster: e-mail: koster@pknwaarder.nl
Beamerteam: e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com
Nieuwsbrief te lezen op: www.pknwaarder.nl
Vrijwillige hulpdienst: Margreet Bik Tel: 0348- 503405 (wdvrijwilligersdienst@gmail.com)
Ankie de Bruijn Tel: 0348- 502531
Marja Olieman Tel: 0348- 500346

KERKDIENTEN

Zondag 01-10-2017

Voorganger (09.30 uur) Dhr. J.P. Karstens/Den Haag
Voorganger (18.30 uur) Ds. C. van der Kooi /Driebergen
Organist (09.30 uur) Piet van Rikxoort
Organist (18.30 uur) Martijn van der Weerd
Ouderling van dienst Br. W. van Duuren
Kosters Gea en Teus Lodder
Crèche Britt Bloemheuvel, Nicole van Schaijk, Brittney Pater
Kindernevendienst Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Kinderlied Wij gaan voor even uit elkaar
1^e collecte Kerk in Israël
2^e collecte Diaconie – St. Maarten
Beamteam André Bandell
Bloemen van de kerk: Gerrit de Koning Sr. Kerkweg 65,
stopt na 30 jaar met oud papier ophalen.

Zondag 08-10-2017

Avonddienst – Zangdienst

Ds. J. Compagner uit Woerden, Werelddiaconaat
Mw. G. Bregman-Hoving
Jaap van Leeuwen
Arie Schüller
Zr. H. Steenberg
Jannie en Aaldert Kon
Wil Kastelein en Tiny Schouten
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Zending
Solidariteitskas
Frank van Duuren

HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN

Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter ondersteuning op het scherm voor in de kerk geprojecteerd.
De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om zo met elkaar de dienst te besluiten.

RONDOM DE DIENSTEN

Aanstaande zondag 8 oktober hebben we 's avonds een zangdienst hier in de kerk. We willen met elkaar bekende liederen zingen uit de veelheid van liederen die ons aangeboden worden in het liedboek en de bundel Hemelhoog. We wisselen het zingen af met gesproken woorden waarbij we stilstaan bij het eerste lied in de Bijbel: Het lied van Mozes en Mirjam. Zingen is als ademen, je kan niet zonder dus.... zingt u mee?

1e collecte Kerk en Israël: Israëlzondag 2017

Ieder jaar, op de Israëlzondag, staat de Protestantse Kerk stil bij haar verbondenheid met het Joodse volk. Met de opbrengst van deze collecte worden projecten en activiteiten gesteund, die er op gericht zijn om de relatie tussen joden en christenen levend te houden. Sinds jaren is de Protestantse Kerk verbonden met Nes Ammim. De christelijke leef- en werkgemeenschap in dit dorp zet zich in om het vertrouwen tussen joden en

christenen te vergroten en bouwt op dit moment aan een nieuwe wijk waar Joodse en Arabische gezinnen samen zullen gaan wonen. In Nederland steunt de Protestantse Kerk het werk van OJEC, een overleg waar joden en christenen elkaar ontmoeten om van elkaar te leren. Kerk en Israël inspireert theologen en andere belangstellenden met informatie, bijeenkomsten en het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg over de joodse wortels van ons geloof. Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk het werk van Kerk en Israël. Helpt u mee? Bij voorbaat dank!

2e collecte; Hulp voor Sint Maarten

Het is u vast niet ontgaan; woensdag 6 september raasde orkaan Irma met ongekende kracht over Sint Maarten. De orkaan, met kracht 'categorie 5' (krachtigste), is de krachtigste sinds orkaan Wilma van 2005. Het eiland is hard getroffen door de orkaan. Meer dan 90% van de huizen is beschadigd, 30% is totaal verwoest. Wegen zijn slecht toegankelijk, winkels worden mondjesmaat aangevuld en hulp komt langzaam op gang. Er is nog steeds grote behoefte aan hulp: voedsel, drinkwater en medische faciliteiten. Het Leger des Heils is druk bezig met het verlenen van die hulp. Wilt u hun werk mogelijk maken door middel van uw bijdrage aan de collecte? Bij voorbaat dank!
De diaconie.

KINDERNEVENDIENST

“De jongen uit Nain”

Jezus komt een moeder tegen die alles alleen moet doen. Haar man is gestorven en nu is ook haar enige zoon er niet meer. Een verdrietige groep mensen gaat hem begraven. Dan komen ze Jezus tegen. Hij heeft veel medelijden met haar. En hij helpt, zoals niemand anders dat kan. Hij maakt haar zoon weer levend, zodat hij zijn moeder kan helpen en voor haar kan zorgen. Iedereen is blij en bedankt God.

UIT DE GEMEENTE

Jarig:

02-10: Br. L.H. Seeleman, W. Poolmanstraat 4, 3465 JX Driebruggen, hij wordt 84 jaar.

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten wij blij zijn en juichen. Psalm 118:24

Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

OMZIEN

We leven mee met **Corrie Nap**, Pr. Irenestraat 9, 3466 LM Waarder, die vanwege een terugval deze week, vrijdag opgenomen is in het Groene Hart ziekenhuis. Zij zal weer onderzoeken moeten ondergaan om de oorzaak van haar klachten op te sporen.

Met **Suze van Vliet- van der Klis** (Burgemeester Doormanstraat 5) gaat het allemaal nog wat moeizaam. Wij wensen haar geduld en Gods helende nabijheid toe.

Wij leven mee met Hetty en Reinier van Meijeren, Laageind 39, 3465 KH Driebruggen, nu zij afscheid moeten nemen van hun vader/schoonvader.

De afscheidsdienst zal gehouden worden op maandag 2 oktober om 11.30 uur in de aula van de algemene begraafplaats Vredenhof te Bodegraven.

Boven de kaart staat de mooie tekst: “Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind, tot ik aan d’ eeuw’ge stranden de ruste vind.

Jubileum

Op 04-10-2017 hopen Br. A. van de Wetering en Zr. C. van de Wetering-van der Klis, Esdoornstraat 13, 3465 JL Driebruggen, de dag te gedenken dat zij 50 jaar getrouwd zijn.

Een dag om te gedenken, al 50 jaar een paar God wilde jullie schenken, zijn nabijheid jaar na jaar dat mogen jullie gedenken.

Dank U Heer, wees met hen ook de komende jaren. Namens ons allen van harte gefeliciteerd.



Nieuws van de World Servants;

Volgend jaar zomer hopen we met 8 mensen op reis te gaan voor de World Servants.

Mensen uit Waarder, Driebruggen, Hogebrug en Oudewater.

Om onze reis mogelijk te maken zijn we al weer druk in de weer met onze acties, dit jaar moeten we een bedrag van € 20.000,- !!!bij elkaar krijgen.

Zo hebben we afgelopen woensdagavond in Driebruggen aardappels verkocht.

Alle aardappels (op 4 zakken na) zijn opgegaan. Dit heeft ons een bedrag van € 614,- opgeleverd. Mensen uit Driebruggen heel erg bedankt voor uw medewerking en enthousiasme.

Via een flyer, (welke we in Driebruggen reeds hebben verspreid) kunt u lezen dat er nog veel andere acties zullen volgen dit jaar.

Aanstaande donderdag avond 5 oktober kunt u ons in Waarder aan de deur verwachten met de aardappel verkoop.

We hopen natuurlijk in Waarder de verkoop van Driebruggen te overtreffen.

Hartelijke groet van de World Servants groep Isa, Brittney, Sven, Erik, Sarah, Job, Luuk en Myrthe.

Gemeente Groei Groep

Ook dit seizoen start weer de Gemeente Groei Groepen.

GGG zijn kleine huiselijke groepen die om de veertien dagen bij elkaar komen rond een thema.

Het is geen Bijbelstudie maar het evangelie staat centraal als gesprekstof waardoor we met elkaar van gedachten wisselen over ons geloof in het dagelijks leven.

Aan de hand van een boekje met titel “De Hoop die in ons leeft” gaan we in gesprek en proberen met elkaar een laagdrempelige sfeer te creëren waar een ieder zich welkom kan voelen.

Voorgaande jaren waren er groepen voor jongeren en ouderen, als de wens bestaat om meer met leeftijdsgenoten een groep te vormen gaan we kijken of dit te realiseren is.

Misschien kunnen we een groep op de dag samenstellen voor ouderen?

De startavond is op donderdag 12 oktober in de Schouw om 20.00 uur.

Naargelang het aantal deelnemers en wens welke avond worden groepen gevormd.



Heeft u vragen, wilt u zich alvast opgeven of kunt u niet aanwezig zijn op de startavond, dan kunt u zich melden bij: Dineke de Gier: tel: 502117 of dineke.de.gier@kpnmail.nl

Contactpersonen van de jongeren en dertigers groep zijn Annemaria Kooi: tel: 0172-619296 of annemaria3b@hotmail.com en Roos van Esschoten. Nader bericht over deze groep zal in de nieuwsbrief te lezen zijn.

Beroepingscommissie

Afgelopen woensdag hebben we voor het eerst vergaderd.

We nodigen u, als gemeenteleden, uit namen van predikanten aan te dragen.

U kunt de namen, met motivatie waarom u denkt dat deze predikanten in onze gemeente passen, mailen naar jetty.bazuin@gmail.com

Een brief schrijven kan natuurlijk ook.

De sluitingsdatum is 15 oktober 2017.

We zullen deze namen meenemen in onze beraadslagingen.

In de "Uit Eigen Kring" wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van het beroepingswerk.

Namens de beroepingscommissie

Jetty Bazuin

Wijnreis door de Bijbel

Ook dit jaar zijn we weer in de gelegenheid om een gezellige en boeiende avond te organiseren, met dank aan Ds. Piet van Midden die zijn medewerking verleent en Monique en Gijs Piet van Os, die hun knusse wijnkelder weer beschikbaar stellen.



Op deze avond gaan we verschillende soorten wijn van ver weg en dichtbij proeven, voorzien van vakkundig commentaar door wijngaardenier Gijs Piet van Os. Ds. Piet van Midden vertelt ons tussen het proeven door over de betekenis van wijn in de Bijbel. De Herman Singers zullen de avond muzikaal omlijsten met mooie liederen uit hun veelzijdig repertoire. Mensen die vorig jaar niet in de gelegenheid waren om te komen, of omdat het vol was, krijgen nu voorrang bij deelname.



Er kunnen max. 30 personen in de wijnkelder.
Dus wacht niet te lang met opgeven als je erbij wil zijn!
De kosten voor deze avond bedragen € 10,00/pp.
Datum: donderdag 12 oktober a.s.
Deze avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur staat de koffie en thee klaar op Westeinde 3 te Waarder.

Graag de kosten voldoen bij aanvang en er is nog een collecte voor het goede doel van de Herman Singers: Stichting De Blije Kei.

Deze stichting ondersteunt financieel het kindertehuis Happy Rock Center in Kenia

Op zondagmorgen 1 oktober staan we voor de kerkdienst bij de ingang met een intekenlijst, als er dan nog plaatsen over zijn kan er op zondag 8 oktober voor de dienst ook nog ingetekend worden.

Commissie Vorming en Toerusting

Hartelijk dank

De Protestantse Gemeente "de Brugkerk" bedankt ons hartelijk voor het bijzonder leuke bankje, het cadeau van de moederkerk van



Waarder aan hen, ter ere van het 100 jarig jubileum. Het bankje krijgt een mooie plaats aan de kant van het water bij de kerk.

Genietend aan het water zullen zij dan steeds aan hun moederkerk terugdenken.

Op de rugleuning het plaatje met de tekst: "De Heer is uw BeWaarder"

Commissie Kerk & Israël Woerden

Bijeenkomst: Donderdag 5 oktober 2017
Maranathakerk, Molenvlietbaan 10, Woerden

Aanvang 20.00 uur

Rabbijn Tamarah Benima uit Amsterdam

"Joodser dan dit krijgt u het niet"

Zie ook onze pagina op www.kerkpleinwoerden.nl

Herfst

Vallende bladeren,
groot en klein
In allerlei kleuren,
hoe mooi kan dat zijn.

Hoorbaar loop ik door
bergen bladeren
van prachtige kleuren,
het klinkt als muziek
in mijn oren.

Eik, en den, populier en es,
het proces zet zich door,
Bladeren gaan dood
en worden voedsel voor nieuw leven.

Aandachtig
wordt ze gevormd
door zon, wind en regen.
In stilte wordt opnieuw
iets geboren.
Het ging niet verloren
maar kwam weer tot leven.

Een piep klein blaadje,
heel innig geweven.
Zo schepper te zijn
van zijn eigen zaad,
ontkiemd weer opnieuw
tot iets prachtigs in staat.

Dat sterven zo mooi kan zijn
zie je hier, kijk maar goed
en begrijp dat sterven
opnieuw leven doet.