



Nieuwsbrief

Zondag 4 maart 2018

Kleur: Paars

Scriba: Mw. H. van Duuren, Kerkweg 14a 3465 JJ Driebruggen, telefoon: 0348-502006, e-mail: scriba@pknwaarder.nl
Beheerder: Mw. L. van Wijngaarden, telefoon: 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl
Koster: e-mail: koster@pknwaarder.nl
Beamerteam: e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com
Nieuwsbrief te lezen op: www.pknwaarder.nl
Vrijwillige hulpdienst: Margreet Bik Tel: 0348- 503405 (wdvrijwilligersdienst@gmail.com)
Ankie de Bruijn Tel: 0348- 502531
Marja Olieman Tel: 0348- 500346

KERKDIENTEN

Zondag 04-03-2018

Voorganger (09.30 uur) Dhr. J.P. Karstens uit Leiden
Voorganger (18.30 uur) Ds. A.C. van Alphen-Keijzer uit Haastrecht
Organist (09.30 uur) Martijn v.d. Weerd
Organist (18.30 uur) Arie Schuller
Ouderling van dienst Br. D. Kasius
Kosters Nel en Aart van Drie
Crèche Lisette de Koning, Heleen Ruizendaal, Britt Bloemheuvel
Kindernevendienst Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Kinderlied Wij gaan voor even uit elkaar
1^e collecte NBG
2^e collecte Zending
Beamteam Frank van Duuren/Ellen Hagoort
Bloemen uit de kerk Gert Jan Hagoort voor zijn werk als boekhouder

Zondag 11-03-2018

Morgendienst: Scholendienst

Avonddienst: Zangdienst

Ds. M.J. Zandbergen uit Waddinxveen
Ds. E. Schuddebeurs uit Houten
Kees Romijn
Martijn v.d. Weerd
Zr. M. de Groot-van Esschoten
Ria en Nico van Esschoten
Marina van Valkenburg, Angelique Hoogendijk, Mirthe Griffioen.
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Jeugd
Kerk
Carl Griffioen

HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN

Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter ondersteuning op het scherm voor in de kerk geprojecteerd.

De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om zo met elkaar de dienst te besluiten.

De Heer wijst de goede weg aan mensen die hem trouw zijn en hun kinderen zullen in vrede leven

RANDOM DE DIENSTEN

Zondagmorgen zal de verkondiging gaan over Marcus 9 :8: zij zagen niemand dan Jezus alleen.....
Het thema in de avonddienst is: "Wil je het met Jezus wagen". We zullen veel zingen en er worden prachtige beelden vertoond bij teksten uit het Johannes Evangelie.

DERDE ZONDAG 40 DAGENTIJD

Thema ('IK zie')
De ogen hou ik opwaarts om op God te letten
Of Hij ons Zijn weg wil wijzen

De bloemen symboliseren de ogen gericht op God naar de naam van de zondag; ogenzondag.
De kleine bloemen verbeelden de ogen van de kinderen.
Ook die kunnen kijken naar God om de weg te weten.

KINDERNEVENDIENST

"De betekenis van de tempel"

De tempel is een plaats om te bidden. Je offert en je dankt God voor wat Hij geeft, bidt om hulp en belooft om voor Hem te leven.
Vandaag ruimt Jezus de tempel op. Dat is hard nodig, want het is er een troep. Allerlei dingen die niet in de tempel horen te zijn, zijn er wel: geldwisselaars, en de verkopers van schapen, geiten en duiven.
Jezus is boos. Daar is de tempel niet voor bedoeld. Daar woont God; daar moet je rustig kunnen offeren en eerbiedig kunnen bidden.

1e collecte

Deze collecte is bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap.
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs maakt men het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Van de Bijbel in Gewone Taal tot een nieuwe

Bijbelvertaling voor Burkina Faso. En van debijbel.nl tot het Bijbelfestival voor gezinnen. Steunt u ook dit werk? De diaconie

Oproep voor het inleveren van kopij voor de "Uit eigen Kring"

Inleveren kan per mail : kring@pknwaarder.nl

Uiterste inleverdatum 4 maart 2018

Inleveren graag op A5 formaat Lettertype: century Gothic.

Hartelijke groet van Elske

Met elkaar aan tafel



Samen aan Tafel

Vrijdag 9 maart 2018

gaan we "Met elkaar aan tafel" in de Schouw.

De maaltijd voor alleenstaanden/alleengaanden begint om 18.00 uur en duurt tot 20.00 uur.

Bijdrage € 5,00 per persoon.

Heeft u zich nog niet opgegeven dan kunt u dat doen tot woensdag 7 maart bij

Heleen van Tol, tel: 0348-502564

Dank u wel

Namens onze kinderen en kleinkinderen wil ik u allen van harte bedanken voor alle kaarten, brieven, mails, bloemen en andere blijken van medeleven die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde Dirk Jan Warnaar. Het is onvoorstelbaar hoeveel Dirk Jan heeft teweeggebracht in het leven van zo veel mensen. Uw brieven en kaarten getuigen van een warm mens die anderen op kon tillen tot grote hoogten en over zijn eigen aandeel altijd bescheiden bleef. Wat zullen we hem missen in onze familiekring maar ook in uw kerk waar hij zo graag het orgel mocht bespelen ter ondersteuning van de gemeentezang en met name bij de World Servants Diensten.

Wij mochten diverse kaarten met namen of handtekeningen van kerkbezoekers en gemeenteleden ontvangen. Dat heeft ons erg goed gedaan.

Voor uw aller belangstelling zeggen wij u dan ook heel hartelijk dank. U zult begrijpen dat het ons onmogelijk is om dat aan ieder persoonlijk te doen.

Marianne de Bruin, kinderen en kleinkinderen.

Toezeggingen actie kerkbalans 2018.

Het College van Kerkrentmeesters wil iedereen bedanken voor de toezegging.

Kerkbalanslopers bedankt voor jullie inzet bij de actie kerkbalans 2018.

Het totaal van de toegezegde bijdragen is het mooie bedrag van € 100.648,00.

Dit is 2% meer dan de begroting van 2017.

College van Kerkrentmeesters

Kerkendag voor de kerken van de Krimpenerwaard en de classis Gouda

Thema "Op weg naar elkaar"

Zaterdag 10 maart 2018

Deze dag is bedoeld voor iedereen die in de kerk mee wilt doen om de gemeente vorm te geven en wordt georganiseerd door de stuurgroep SaGe (Samenwerkende Gemeenten) Krimpenerwaard.

Inleider van deze dag is Kees Posthumus, hij neemt ons mee de dag in met 3 Bijbelverhalen die ons weer opnieuw aan het denken zetten.

Verder kunt u deelnemen aan diverse workshops die verdiepend kunnen zijn voor uw kerkelijke activiteiten.

We hopen dat u er nieuwe bezieling uit zult putten en dat uw gemeente er door opgebouwd zal worden en zal groeien in geloof, hoop en liefde.

We nodigen u heel hartelijk uit voor deze kerkendag, die gehouden wordt in kerkelijk centrum "De Hoeksteen" Albert Schweitzerlaan 2, Schoonhoven Vanaf 9.30 is de zaal open om 15.00 uur sluiten we af.

Workshop lente-/paasstuk maken

Het voorjaar begint weer te kriebelen.

Op weg in de 40-dagentijd naar Pasen (1 april) kunt u een lente-/paasstuk maken.

Met in het achterhoofd het

thema van deze

40-dagentijd 2018

'onvoorwaardelijke liefde' zal het vast een mooi stuk worden.

Heeft u/heb jij er zin in? U/jij kunt meedoen op: donderdagmiddag 22 maart van 14.00 - 16.00 uur of zaterdagochtend 24 maart van 10.00 - 12.00 uur Minimale bijdrage € 15,00 per persoon; inclusief een kopje koffie of thee met wat lekkers!

We zijn welkom bij Piet en Clara van Eijk,

Hoogeind 6, 3465 HB Driebruggen

De opbrengst is voor Burkina Faso!

Opgeven vóór dinsdag 13 maart a.s. bij:

Rineke Bode tel. 0348 565421 email:

rinekebode@hetnet.nl

Ied van Baren tel. 0182 503399 email:

burkinafaso@protgemoudewater.nl

Kunt u niet op eigen gelegenheid komen? Geef het even door, dan zorgen we voor vervoer.



Veertigdagentijd

Veertig: symbolisch getal.

Het verwijst naar verschillende Bijbelse gebeurtenissen.

Allereerst naar de veertig jaren

die Israël in de woestijn moest

doorbrengen.

Maar ook naar de veertig dagen die Ninevé nog kreeg alvorens verwoest te worden.

De veertig dagen die Mozes op de berg verbleef.

De evenzovele dagen die Elia nodig had om bij de Horeb te komen.

De veertig dagen en nachten van de zondvloed en die van Jezus tijd in de woestijn.

Het getal veertig is een geladen getal, vol van afzondering, inkeer, onderweg zijn naar.

De veertigdagentijd is de tijd die voorafgaat aan Pasen, de voorbereidingstijd, een tijd van vasten.

