



# Nieuwsbrief

Zondag 6 augustus 2017

Kleur: Groen

Predikant: Ds. D.J. Versloot, Spinellilaan 1, 3446 HJ Woerden, telefoon 0348-434955, e-mail: erickversloot@hotmail.com  
Scriba: Mw. H. van Duuren, Kerkweg 14a 3465 JJ Driebruggen, telefoon: 0348-502006, e-mail: scriba@pknwaarder.nl  
Beheerder: Mw. L. van Wijngaarden, telefoon 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl  
Koster: e-mail: koster@pknwaarder.nl  
Beamerteam: e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com  
Nieuwsbrief te lezen op: [www.pknwaarder.nl](http://www.pknwaarder.nl)  
Vrijwillige hulpdienst: Margreet Bik Tel: 0348- 503405 ([wdvrijwilligersdienst@gmail.com](mailto:wdvrijwilligersdienst@gmail.com))  
Ankie de Bruijn Tel: 0348- 502531  
Marja Olieman Tel: 0348- 500346

## KERKDIENTEN

Zondag 06-08-2017

M.m.v. muziekgroep In Salvation

Zondag 13-08-2017

Avonddienst Zangdienst

Voorganger (09.30 uur) Ds. D.J. Versloot  
Voorganger (18.30 uur) Ds. J.M.T. Paas uit Woerden  
Organist (09.30 uur) Piet van Rikxoort  
Organist (18.30 uur) Martijn van der Weerd  
Ouderling van dienst Zr. H. van Duuren-Meerveld  
Kosters Nico en Ria van Esschoten  
Crèche Mirjam en Jenny v. Blotenburg  
Kindernevendienst Groep 1 t/m 6 en basiscatechese  
Kinderlied Wij gaan voor even uit elkaar  
1<sup>e</sup> collecte Kerk  
2<sup>e</sup> collecte Orgelfonds  
Beamteam Sven de Koning  
Bloemen van de kerk: Margriet Verdouw, Hoogeind

Ds. J.L. van der Wolf uit Amsterdam  
Ds. D.J. Versloot  
Martijn van der Weerd  
Erick Versloot  
Br.A. van Achterberg  
Gea en Teus Lodder  
Wil Kastelein en Tiny Schouten  
Groep 1 t/m 6 en basiscatechese  
Wij gaan voor even uit elkaar  
Kia Zending  
Kerk  
Matthijs Looi

## HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN

Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter ondersteuning op het scherm voor in de kerk projecteerd.

De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om zo met elkaar de dienst te besluiten.

## RONDOM DE DIENSTEN

Vanmorgen een dienst zonder de aangekondigde doop (de doopfamilie kon onverwacht deze week op vakantie en wij wensen hen daar een fijne tijd met elkaar) en we kijken met hen uit naar een volgende gelegenheid.

## KINDERNEVENDIENST

### “Het teken van de linnen gordel”

Jeremia verstopt een nieuwe witte gordel tussen de rotsen, maar die wordt vies en teert weg.

Het is lelijk als iemand die nog om zijn mantel draagt.

God vindt het een lelijk gezicht dat Juda zijn volk is.

Juda zegt dat het volk van God is, maar luistert niet naar Hem.

En God wil zo graag dat Hij trots op Juda kan zijn.

## UIT DE GEMEENTE

### Jarig:

**11-08: Mw. J. Kastelein-Ponsioen**, Opweg 18, 3467 PG Hekendorp, zij wordt 88 jaar.

Hoor mij, als ik U niet hoor,

Zie mij, als ik U niet zie.

Spreek tot mij als ik niets te zeggen heb,

Draag mij als ik niet verder kan.

Laat mij niet los.

Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

## OMZIEN



Vorige week stond er een schaapje in de kerk vanwege de geboorte van Teun Sterk, zoon van Kees en Els Sterk-Rijswijk, en broertje van Ise en Maud. (Oosteinde 50, 3466 LB Waarder).

Wij wensen de ouders, zusjes en familie van harte geluk met dit grote wonder hen toevertrouwd

Margriet Verdouw-Plomp (Hoogeind 46, 3465 HC Driebruggen) kwam lelijk ten val met haar fiets en belandde met haar hoofd op de straat en moest worden

opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig is zij inmiddels weer thuis om verder te herstellen.

William Kon, Pr. Bernhardstraat 7, 3466 LR Waarder, heeft deze week een darmoperatie ondergaan. Deze operatie is geslaagd, maar hij moet nog tot na het weekend in het ziekenhuis blijven. Hij ligt in het Groene Hart ziekenhuis, Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda.

In het hospice van Oudewater is opgenomen Zr. van Herpen-Verwoerd (Lindenlaan 17, 3465 JN Driebruggen). Na een periode van klachten blijkt een kwaadaardige ziekte de oorzaak te zijn en is bestrijding niet meer mogelijk. Haar laatste periode wordt zij liefdevol verzorgd en omringd door haar gezin. Hen wensen wij van harte sterkte.

Roos Spanenburg is donderdag 3 augustus overleden op de leeftijd van 71 jaar. Na een korte periode van ziekte, liefdevol verzorgd en omringd door familie en vrienden moest hij zijn leven uit handen geven. Zondag gedenken wij hem in ons midden. Dinsdagavond is er gelegenheid tot condoleance in de kerk, woensdagmorgen is er om 09.30 uur een samenkomst in de kerk, waarbij een ieder van harte welkom is. Daarna wordt hem uitgeleide gedaan naar het crematorium in Gouda. De plechtigheid in Gouda zal in besloten kring plaatsvinden. Wij leven mee met Dikkie, gezin en familie p/a Burg. Doormanstraat 9, 3465 KD Driebruggen.

#### Met elkaar aan tafel



Vrijdag 11 augustus 2017 gaan we "Met elkaar aan tafel" in de Schouw. De maaltijd voor alleenstaanden/alleengaanden begint om 18.00 uur en duurt tot

20.00 uur. Bijdrage € 5,00 per persoon. Heeft u zich nog niet opgegeven dan kunt u dat doen tot woensdag 9 augustus bij Heleen van Tol, tel: 0348-502564

#### Zondagavond 13 augustus 18.30 uur



Zangdienst rondom 'het liefste lied'. Deze laatste zangdienst als predikant van Waarder vertelt ds. Versloot over de 10 liefste liederen met een verhaal uit 12 jaar Waarder.

Na afloop koffie drinken en gelegenheid voor ontmoeting.

#### Partnergemeente uit Oraniënbaum komt op bezoek

Van vrijdag 8 t/m zondag 10 september hoopt onze partnergemeente uit Oraniënbaum ons in Waarder/Driebruggen en Nieuwerbrug weer te komen bezoeken.

De gasten uit Oraniënbaum willen de mensen in Waarder/Driebruggen en Nieuwerbrug graag beter leren kennen.

Wilt u ook met onze gasten nader kennismaken en hebt u tijdens dit weekeinde 1 of meer slaapplekken, dan is dit een prima gelegenheid om de mensen uit Oraniënbaum beter te leren kennen.

U kunt zich opgeven bij :  
Jetty Bazuin, Pr. Margrietstraat 7,  
tel. 501346 of e-mail : [jetty.bazuin@gmail.com](mailto:jetty.bazuin@gmail.com)

#### Omzien

Zeg je wel eens: Ik bid voor jou?  
Dat doen we meestal niet zo gauw.  
Wij vinden vaak iets vreemd en raar  
En blijven vreemden voor elkaar.

Wij debatteren lang of kort,  
maar zwijgen als 't persoonlijk wordt.  
De derde wereld spreekt ons aan,  
zo veilig ver bij ons vandaan.

Meer mensen dicht bij jou en mij,  
die lopen wij maar zo voorbij.  
Ik denk dat je al helpen kunt,  
als je ze tijd en aandacht gunt.

Er zijn bureaus voor dit en dat,  
maar doen wij ook persoonlijk wat?  
Een vriendenhand helpt soms veel meer,  
Hier ligt een opdracht van de Heer.



Leg één hand in die van Hem  
en let voortdurend op Zijn stem  
God wijst je dan zeer zeker aan  
naar wie je tweede hand moet gaan.