



Nieuwsbrief

Zondag 8 oktober 2017

Kleur: Groen

Scriba: Mw. H. van Duuren, Kerkweg 14a 3465 JJ Driebruggen ,telefoon: 0348-502006,
e-mail: scriba@pknwaarder.nl
Beheerder: Mw. L. van Wijngaarden, telefoon 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl
Koster: e-mail: koster@pknwaarder.nl
Beamerteam: e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com
Nieuwsbrief te lezen op: www.pknwaarder.nl
Vrijwillige hulpdienst Margreet Bik Tel: 0348- 503405 (wdvrijwilligersdienst@gmail.com)
Ankie de Bruijn Tel: 0348- 502531
Marja Olieman Tel: 0348- 500346

KERKDIENTEN

Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)
Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
Crèche
Kindernevendienst
Kinderlied
1^e collecte
2^e collecte
Beamteam
Bloemen van de kerk:

Zondag 08-10-2017

Avonddienst – Zangdienst

Ds. J. Compagner uit Woerden,
Mw. G. Bregman-Hoving
Jaap van Leeuwen
Arie Schüller
Zr. H. Steenberg
Jannie en Aaldert Kon
Wil Kastelein en Tiny Schouten
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Zending
Solidariteitskas
Frank van Duuren
Ina van Kooten, Kerkweg 15,
stopt na 22 jaar als wijkdame

Zondag 15-10-2017

15.00 uur Kindernevendienst dienst

Dhr. C. Hoogendoorn uit Amersfoort, **Werelddiaconaat**
Timo van den Heuvel, **aanvang 15.00 uur**
Martijn v.d. Weerd
Martijn v.d. Weerd
Br. T. Kloosterziel
Nel en Aart van Drie
Mirjam en Jenny van Blotenburg
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Werelddiaconaat, **project SAVE**
Onderhoudsfonds
Carl Griffioen

HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN

Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter ondersteuning op het scherm voor in de kerk geprojecteerd.

De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om zo met elkaar de dienst te besluiten.

RONDOM DE DIENSTEN

De morgendienst

De lezingen - en voor een deel de liederen - sluiten aan bij het Lutherse leesrooster (vanwege het jaar van 500 jaar Reformatie) Dat betekent in ieder geval ook dat er juist deze keer een lezing bij is die we wellicht wat minder gewend zijn, nl. uit de zogenaamde 'deuterocanonieke boeken', en wel Baruch 2, 9 - 15. Dat is ook al interessant omdat Luther wel (net als Calvijn) scherp onderscheidde tussen 'canonieke' en 'apocriefe' Bijbelboeken, maar tegelijk net iets meer dan Calvijn ook zei: je kunt er wel het goede van meenemen. En dan zal dit stukje uit Baruch zeker aanspreken.

De avonddienst

We hebben 's avonds een zangdienst.
We willen met elkaar bekende liederen zingen uit de veelheid van liederen die ons aangeboden worden in het liedboek en de bundel Hemelhoog.

We wisselen het zingen af met gesproken woorden waarbij we stilstaan bij het eerste lied in de Bijbel: Het lied van Mozes en Mirjam. Zingen is als ademen, je kan niet zonder dus.... zingt u mee? Na de dienst is er koffiedrinken in de Schouw.

KINDERNEVENDIENST

“Tien melaatsen worden rein”

Vandaag geneest Jezus tien mensen van een ernstige ziekte. Dat is een groot cadeau; ze kunnen weer werken en genieten van hun familie en vrienden. Negen mensen gaan gewoon naar huis. Eén gaat wel eerst naar Jezus. Tegen hem zegt Jezus: Jij kunt echt blij zijn, omdat je gelooft. Als jij iets bijzonders krijgt van God, vind je dat dan gewoon of bedank je Hem in je gebed? Wie dankbaar is, kan pas echt gelukkig leven.

UIT DE GEMEENTE

OMZIEN

Deze week wordt **Mw. Zuidam-Streefland**, Maximalaan 35, 3466 LP Waarder, geopereerd aan haar ogen.

Suze van Vliet- van der Klis (Burgemeester Doormanstraat 5, 3465 KD Driebruggen) heeft afgelopen week weer kort in het ziekenhuis gelegen maar mocht na een paar dagen weer naar huis. Het gaat nu, na aanpassing van de medicijnen, wat beter met haar.

Corrie Nap, Pr. Irenestraat 9, 3466 LM Waarder, verblijft, in afwachting van diverse onderzoeken, nog in het Groene Hart ziekenhuis. Een spannende tijd voor haar en haar man.

Bij U schuil ik, U bent mijn schild, in Uw woord stel ik mijn hoop. Psalm 119:114

Bedankt lieve mensen

Wij willen u heel hartelijk bedanken voor alle lieve woorden, kaartjes en medeleven na het overlijden van mijn man en onze vader Gijs van der Neut. Het is voor ons een grote troost. Dank u wel. Alie en kinderen van der Neut

Dr. Piet van Midden houdt 10 oktober zijn lezing over de tweede helft, de tweede tafel van de 10 geboden in de Ark van Reeuwijk

De tweede helft van de 10 geboden gaat over de mensen onderling, de eerste helft gaat over de verhouding van God met de mensen.

6- gij zult niet moorden – ik wil leven

7- gij zult niet echtbreken – ik ben trouw

8- gij zult niet stelen – ik heb genoeg

9- gij zult geen vals getuigenis geven tegen uw naaste - ik ben eerlijk

10-gij zult niets begeren dat van uw naaste is - ik ben dankbaar

De 10 geboden leveren vrijheid op.

Andere goden maken slaven van je. Geld, bezittingen, carrière, aanzien, en dergelijke. Maar de geboden willen je juist vrijheid geven.

Ze reguleren het leven zo dat je als vrije mensen kunt leven met elkaar. Heb gewoon God lief en de ander en je wordt vrij! Vind U dat vreemd?

Het belooft weer een inspirerende avond te worden.

Aanvang 20.00 u. Toegang € 5,00.

Wijnreis door de Bijbel

Opgave voor de wijnproeverij avond op 12 oktober a.s. met Ds. P. van Midden en de Herman Singers is niet meer mogelijk, de avond is al volgeboekt.

Commissie Vorming en Toerusting

Gemeente Groei Groep

Startavond GGG 12 oktober gaat niet door!!!

U kunt zich telefonisch of per mail opgeven bij Heidi van Duuren tel. 502006 of scriba@pknwaarder.nl of bij Dineke de Gier tel. 502117 of dineke.de.gier@kpnmail.nl

Aan de hand van een boekje met titel "De Hoop die in ons leeft" gaan we in gesprek en proberen met elkaar een laagdrempelige sfeer te creëren waar een ieder zich welkom kan voelen.

Naargelang het aantal deelnemers en wens welke avond worden groepen gevormd.

Contactpersonen van de jongeren en dertigers groep zijn Annemaria Kooi: 0172-619296 of

annemaria3b@hotmail.com en Roos van Esschoten.

Nader bericht over deze groep zal in de nieuwsbrief te lezen zijn.

Zondag 15 oktober is het zondag van het Werelddiaconaat.

De ZWEO wil dan graag collecteren voor één van de projecten die zij steunt in India: Project SAVE.

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen.

Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting.

De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen.

Samen met de gezinnen werken de bevlogen medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. SAVE is een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen werkende kinderen en straatkinderen op.

Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers dat de thuissituatie verbeterd.

Denkt u eraan volgende week wat extra geld of bonnen mee te nemen?

Namens de ZWEO heel erg bedankt!

Theatervoorstelling en de vakantiebijbelclub

(t)op survival!

Zondag 15 oktober openen we de vakantiebijbelclub dagen met een theatervoorstelling.

De dienst zal om **15.00 uur** beginnen.

Het thema is dit jaar (t)op survival.

Een spannend thema! Timo van den Heuvel geeft een gave voorstelling over een spannende zoektocht naar een herder die een slaapplek heeft voor de schapen uit de Wonderwolk.

Beren op de weg is een avontuur met een bijzondere boodschap voor alle leeftijden.

De dienst is voor jong en oud dus iedereen is welkom!

Maandag 16 oktober (van 10 tot 12 uur) en dinsdag 17 oktober (van 10.00u tot 12.30 uur) zijn de Vakantie Bijbel Club dagen.

Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom!



Neem op dinsdag een hamer mee, dan gaan we timmeren.

Ook bent u van harte welkom op de vakantiebijbelclub om te helpen, we zoeken nog vrijwilligers om 1 of 2 dagen te helpen.

Meld je aan om te helpen bij Tim van Os: 061565843 of jeugdouderlingen@pknwaarder.nl.