



Nieuwsbrief

Zondag 9 juli 2017

Kleur: Groen

Predikant: Ds. D.J. Versloot, Spinellilaan 1, 3446 HJ Woerden, telefoon 0348-434955, e-mail: erickversloot@hotmail.com
Scriba: Mw. H. van Duuren, Kerkweg 14a 3465 JJ Driebruggen, telefoon: 0348-502006, e-mail: scriba@pknwaarder.nl
Beheerder: Mw. L. van Wijngaarden, telefoon 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl
Koster: e-mail: koster@pknwaarder.nl
Beamerteam: e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com
Nieuwsbrief te lezen op: www.pknwaarder.nl
Vrijwillige hulpdienst: Margreet Bik Tel: 0348- 503405 (wdvrijwilligersdienst@gmail.com)
Ankie de Bruijn Tel: 0348- 502531
Marja Olieman Tel: 0348- 500346

KERKDIENTEN

Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)
Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
Crèche

Kindernevendienst
Kinderlied
1^e collecte
2^e collecte
Beamteam
Bloemen van de kerk:

Zondag 09-07-2017

Avonddienst - Zangdienst

Ds. J.L. v.d. Wolff uit Amsterdam
Ds. D.J. Versloot
Jaap van Leeuwen
Erick Versloot
Br. N. Groot
Roos van Esschoten
Angelique Hoogendijk en
Michelle Flinterman
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Diaconie
Onderhoudsfonds
Matthijs Kooi
Cor en Cootje, ter bemoediging

Zondag 16-07-2017

Dhr. C. Hoogendoorn uit Amersfoort
Dhr. J.P. Karstens uit Leiden
Evert de Vries
Martijn van der Weerd
Br. G. Kon
Aaldert en Jannie Kon
Lisette de Koning en Heleen Ruizendaal

Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
ZWE0
Frank van Duuren

HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN

Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter ondersteuning op het scherm voor in de kerk geprojecteerd. De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om zo met elkaar de dienst te besluiten.

RONDOM DE DIENSTEN

Vanavond: GOUD VAN OUD: een zangdienst rondom goud van oud. In de liedbundel Hemelhoog staan veel oude bekende liederen, o.a. uit Johannes de Heer en Glorieklokken.

Die gaan we zingen met begeleiding op orgel en vleugel. U hoort het verhaal achter de liederen...

Na afloop staat koffie, thee en limonade klaar.
Van harte welkom!

Eerste Collecte t.b.v. hospice De Mantelmeeuw in Woerden.

Het vooruitzicht van afscheid nemen van het leven is zwaar.

Het levenseinde moet met respect, aandacht en goede zorg worden omgeven, waarbij de behoeften van de mens

die gaat sterven en zijn/haar naasten leidend zijn. Het doel van De Mantelmeeuw is mensen in de laatste levensfase én hun naasten zo goed mogelijk te ondersteunen door aandacht te schenken aan hun behoeften op alle aspecten van palliatieve zorg. Het hospice doet dat door het inzetten van betrokken en deskundige vrijwilligers.

Sleutelwoorden in het werk van de vrijwilligers zijn 'aandacht', 'nabijheid' en het 'er zijn'.

De hulp wordt verleend zowel in de thuissituatie als in het hospice. Helaas worden niet alle kosten die het hospice maakt, vergoed door de zorgverzekeraars

en/of het ministerie van VWS. Uw gift is daarom van harte welkom! Meer info? www.demantelmeeuw.nl



KINDERNEVDIENST

"Het Pesachfeest"

Vlak voor de tiende plaag, wordt de macht van de farao gebroken. Het Pesachfeest is een voorbereiding daarop. Het volk mag feestvieren met een maaltijd, voordat ze vrij zijn.

Het feest is tegelijk een test: geloven de Israëlieten de HEER? Doen ze wat Hij hun vraagt (een lam klaarmaken, ongedesemd brood eten en het bloed van het lam aan de deurposten)? En de Israëlieten die Hem vertrouwen hoeven niet bang te zijn. God zal hen redden.

UIT DE GEMEENTE

Jarig:

14-07: Willem Hollestelle Wederikveld 40 3448 GJ Woerden, hij wordt 42 jaar.

God kent jou.

God draagt de aarde in Zijn Handen, Hij waakt er over dag en nacht.

Geen stukje van Zijn Schepping is Hem vreemd.

Er is geen schepsel dat Hij niet bij name kent.

Hij kent jou!!!

Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

OMZIEN

Maria, dochter van Wilma en Piet van Bunnik, Mauritslaan 2, 3466 NN Waarder, kan gelukkig weer thuis zijn en is vanaf deze maand overdag op een zorgboerderij in Haastrecht.

Met hen zijn we blij en dankbaar voor deze ontwikkeling en alle meeleven die zij kregen.

Gijs Verwoerd, Papekopperdijk 11, 3464 HT Papekop heeft een geslaagde operatie ondergaan.

Daarna was er zorg vanwege een complicatie, maar gelukkig is zijn situatie ten goede gekeerd.

Met hem en Cobi zijn wij dankbaar.

Het blijft onduidelijk welke ziekte Arno Neuteboom, zoon van Cor en Cootje Neuteboom, Bernhardstraat 54, 3466 LV Waarder, heeft, maar hij valt erg af .

We leven met hen mee.

Ook denken we aan Roos Spanenburg, Doormanstraat 9, 3465 KD Driebruggen, zijn gezin , familie en vrienden nu hij ernstig ziek is.

Arry Hoogendijk , Gruttolaan 9, 3465 KK Driebruggen, ondergaat de komende weken een periode van kuren. We denken aan hem en zijn gezin.

God zorgt

't Is vaak niet te verklaren, hoe God de dingen doet,

Totdat je toch uiteindelijk Zijn Vaderarm ontmoet.

Hij troost je en bemoedigt als alles donker lijkt.

Weet, wat er ook gebeuren mag, dat Zijn liefde nimmer wijkt.

Hij gaat soms wond're wegen, dan vragen wij ons af of Hij ons wel helpt dragen het kruishout dat Hij gaf. Maar plots zien wij Zijn armen, vast om ons heen gelegd, bemerken we Zijn aandacht, gelijk Hij heeft voorzegd.

't Is vaak niet te verklaren, zoals God ons geleidt.

Maar Hij weet alle dingen, kent onze levensstrijd.

Hij laat ons nooit verzinken, hoe hoog de zee ook gaat

En blijft ons, wat ook kome, een Steun en Toeverlaat.

Camera

Vanaf nu laten we voor de dienst het live beeld van het liturgisch centrum op de beamer zien zodat u weet wat er in beeld komt.

Er is een snelkoppeling op de website gemaakt waar mee u de live beelden kunt zien.

Met een wachtwoord kunt u inloggen, zodat niet iedereen het kan zien

Het wachtwoord is op te vragen bij cvk@pknwaarder.nl College van kerkrentmeesters

Met elkaar aan tafel



Vrijdag 14 juli 2017 gaan we "Met elkaar aan tafel" in de Schouw. De maaltijd voor alleenstaanden/alleengaanden begint om 18.00 uur en duurt tot

20.00 uur. Bijdrage € 5,00 per persoon.

Heeft u zich nog niet opgegeven dan kunt u dat doen tot woensdag 12 juli bij Heleen van Tol, tel: 0348-502564

Partnergemeente uit Oraniënbaum komt op bezoek

Van vrijdag 8 t/m zondag 10 september hoopt onze partnergemeente uit Oraniënbaum ons in Waarder/ Driebruggen en Nieuwerbrug weer te komen bezoeken. De gasten uit Oraniënbaum willen de mensen in Waarder/Driebruggen en Nieuwerbrug graag beter leren kennen.

Wilt u ook met onze gasten nader kennismaken en hebt u tijdens dit weekeinde 1 of meer slaapplekken, dan is dit een prima gelegenheid om de mensen uit Oraniënbaum beter te leren kennen.

U kunt zich opgeven bij :

Jetty Bazuin, Pr. Margrietstraat 7,

tel. 501346 of e-mail : jetty.bazuin@gmail.com