



Nieuwsbrief

Zondag 16 april 2017
PASEN

Kleur: Wit



Predikant: Ds. D.J. Versloot, Spinellilaan 1, 3446 HJ Woerden, telefoon 0348-434955, e-mail: erickversloot@hotmail.com
Scriba: Mw. H. van Duuren, Kerkweg 14a 3465 JJ Driebruggen, telefoon: 0348-502006, e-mail: scriba@pknwaarder.nl
Beheerder: Mw. L. van Wijngaarden, telefoon 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl
Koster: e-mail: koster@pknwaarder.nl
Beamerteam: e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com
Wifinaam: pknwaarder
Wificode: 0348502275
Nieuwsbrief te lezen op: www.pknwaarder.nl
Vrijwillige hulpdienst: Margreet Bik Tel: 0348- 503405 (wdvrijwilligersdienst@gmail.com)
Ankie de Bruijn Tel: 0348- 502531
Marja Olieman Tel: 0348- 500346

KERKDIENTEN

Zondag 16-04- 2017

Voorganger (09.30 uur) Ds. D.J. Versloot
Voorganger (18.30 uur) --
Organist (09.30 uur) Martijn van de Weerd
Organist (18.30 uur) --
Ouderling van dienst zr. J. van Dieijen
Kosters Roos van Esschoten
Crèche Britt, Annelise en Brittny
Kindernevendienst Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Kinderlied Wij gaan voor even uit elkaar
1^e collecte 1/3 Jop, 2/3 eigen jeugd
2^e collecte Kerk
Beamteam Matthijs Kooi
Bloemen van de kerk: Teus Kastelein, Elzenlaan 8

Zondag 23-04- 2017

Ds. A.P. de Graaf uit Lieren
Ds. H.P. de Goede uit Werkendam
Addo Dam
Piet van Rikxoort
Juus van Dieijen
Nel en Aart van Drie
Alinda Kooistra en Marijke Kasius
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Eredienst en kerkmuziek
Kerk
André Bandell

HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN

Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter ondersteuning op het scherm voor in de kerk geprojecteerd. De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om zo met elkaar de dienst te besluiten.

Vanmorgen vieren wij het hoogtefeest van Pasen in feestelijk, stralend wit en muziek van koper en orgel. Vanmorgen nemen we officieel de bundel Hemelhoog in gebruik en staan daar feestelijk bij stil.

PASEN

Op deze paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen.

We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.



Gods kracht breekt door het donker van de dood heen licht raakt ons aan kom, sta op, deel het leven, deel het vertrouwen

God van licht en leven, in Jezus is de dood overwonnen in die kracht mogen wij staan

KINDERNEVENDIENST

“Het lege graf van Jezus”

Twee vrouwen die op weg gaan naar het graf verwachten een graf te vinden met een grote steen ervoor. Ze hopen het lichaam van Jezus te vinden om dat te kunnen verzorgen. Maar niets daarvan. Ze schrikken en worden bang. Geen steen, maar een open graf. Geen dode Jezus maar een engel die zegt dat Jezus is opgestaan!

UIT DE GEMEENTE

Jarig:

20-04-2016: Mw. H.W.J. Dijkstra-de Koning, Pr. Bernhardstraat 62, 3466 LV Waarder, zij wordt 70 jaar.

Overwinnen in de strijd van het leven is niet gemakkelijk. Onmogelijk zelfs als je het in je eentje zou moeten doen. Gelukkig heeft God de strijd al voor je gestreden. Hij kwam, zag en overwon. Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

OMZIEN

Wat een bijzondere en belangrijke zondag was dat afgelopen week toen 6 jonge mensen hun doop beaamden en ontvingen. Dankbaar kijken we terug op een feestelijke en bemoedigende dienst.

Maria, dochter van Wilma en Piet van Bunnik (Mauritslaan 2, 3466 NN) is voor therapie onbepaalde tijd opgenomen in Curium, afd. Kameleon, Endegeesterstraatweg 27, 2342 AK Oegstgeest. Wij leven mee met haar en haar familie.

Nieuw koster

Het kostersteam krijgt een uitbreiding.

Teus en Gea Lodder hebben zich bereid gevonden om het kostersteam te versterken.

Volgende week zondag gaan ze met de koster "meelopen" en vanaf juni worden ze ingeroosterd.

Teus en Gea, fijn dat jullie dit willen doen en wij wensen jullie een goed tijd toe in het kostersteam.

Collega van Kerkrentmeesters.

UITZIEN

We ontvangen een uitnodiging van de gemeente uit de Breepleinkerk in Rotterdam...

Op woensdag 19 april 2017 presenteert Anja Matser haar boek *De Orgelzolders – Onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk*.

Graag nodigen wij u uit aanwezig te zijn bij deze feestelijke gebeurtenis in de kerk waar het verhaal zich afspeelde.



Anja Matser vertelt in haar boek het bijzondere en nu complete verhaal van alle personages die een rol speelden bij deze onderduik.

Haar intensieve speurwerk heeft veel nieuwe informatie en foto's opgeleverd over de families die zich schuilhielden op de zolderruimtes boven het orgel van de Breepleinkerk en zeker ook over hun helpers. Zij heeft ervoor gezorgd dat de sluiers van het verleden is weggetrokken, waardoor onderduikers én helpers eindelijk in het volle licht zijn komen te staan.



Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam reikt het eerste exemplaar uit aan mevrouw Annie van der Bruin-de Mars, de enige nog levende helper van de Joodse gezinnen.

De kerkdeuren gaan open om 16.30 uur, het programma begint om 17.00 uur en duurt tot ongeveer 18.30 uur.

Daarna is er gelegenheid om een gesigineerd exemplaar van het boek te kopen, te borrelen en na te praten.

De middag wordt onder andere omlijst met muziek van Arie van der Krogt.

De bekende organist Martin Mans zal het orgel bespelen.

Voor de inwendige mens wordt gezorgd.

Het belooft een bijzondere bijeenkomst te worden...

Als u mee wilt rijden kunt u contact opnemen met ds. Versloot.

AGENDA:

Woensdag 19-04: Gemeenteavond, vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.

Financieel jaarrapport 2016 ligt in de hal van de kerk om mee te nemen.

Donderdag 20 april 09.00-10.30 uur

Bijbelleesgroep in de consistorie (NB alleen de ochtendgroep ditmaal)

Donderdag 20 april 12.00-13.30 uur

Kring omgaan met verlies in de consistorie

Donderdag 20 april 20.30-22.00 uur

Kring oude vragen, nieuw antwoorden olv Gretha Bregman en ds .Versloot

OPSTANDING

De Heer is opgestaan
De straf heeft Hij gedragen
Wij mogen tot de Vader gaan
Hij zal geen offers van ons vragen

Voor onze onvolkomenheden
Heeft Jezus toen gestreden
Betaalde met zijn leven
Hij geeft ons nu ruim baan
Want Hij is opgestaan.