



# Nieuwsbrief

Zondag 10 januari 2016

Kleur: Groen

Predikant: Ds. D.J. Versloot, Spinellilaan 1, 3446 HJ Woerden, telefoon 0348-434955, e-mail: erickversloot@hotmail.com  
Scriba: mevrouw N.W. Zaal, De Groendijk 32, 3466 NH Waarder, telefoon 0348-501525, e-mail: scriba@pknwaarder.nl  
Beheerder: mevrouw L. van Wijngaarden, telefoon 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl  
Koster: e-mail: koster@pknwaarder.nl  
Beamerteam: e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com  
Nieuwsbrief elke week te lezen op: www.pknwaarder.nl  
Aanvraag vrijwillige hulpdienst (maandag t/m vrijdag 17.00-18.00 uur): mevrouw G. Hagoort-Groenesteijn, telefoon 0348-501585  
mevrouw A. van Duuren-Klerk, telefoon 0348-502087

## KERKDIENTEN

### Zondag 10 januari 2016

Voorganger (09.30 uur)	Ds. P.J. van Midden uit Bergambacht
Voorganger (18.30 uur)	Ds. G. den Hartogh uit Krimpen a/d IJssel
Organist (09.30 uur)	René van de Hoef
Organist (18.30 uur)	Piet van Rikxoort
Ouderling van dienst	zr. M. van Esschoten-Verweij
Koster	Roos van Esschoten
Crèche	Hellen Hagoort, Eline Dijkshoorn en Corine de Wit
Kindernevendienst	Groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 6
Kinderlied	ELB 447
1 <sup>e</sup> collecte	ZWEO
2 <sup>e</sup> collecte	Kerk
Beamteam	Thomas Romers
Bloemen uit de kerk	Matthijs Kooi (Bodegraven) (beamer)

### Zondag 17 januari 2016

#### Viering Heilig Avondmaal

Ds. D.J. Versloot
Ds. D.J. Versloot
Jaap van Leeuwen
Hans van Vliet
br. D. Kasius
Aart & Nel van Drie
Heleen Ruizendaal en Lisette de Koning
Groep 1 t/m 5 + basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Avondmaalsproject
Oecumene
André Bandell

## HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN!

Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter ondersteuning op het scherm voor in de kerk projecteerd.

De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om zo met elkaar de dienst te besluiten.

In de avonddienst worden liedboeken en liedbundels gebruikt; u vindt ze in het portaal van de kerk.

## RONDONDE EREDIENST

### Heilig Avondmaal = ja zeggen

*"Komt want alles is gereed,  
hier is plaats voor een ieder die het weet,*

*zonder Jezus kan ik niet meer leven,  
hier wil Hij u kracht geven,  
er is plaats voor iedereen,  
die op Hem ziet, Jezus alleen".*



Volgende week hopen we met elkaar de Maaltijd van de Heer te vieren. Het is goed je daar bewust op voor te bereiden. Daarom geef ik graag het volgende in overweging: Onze Heer Jezus Christus heeft bij de instelling van het avondmaal gezegd: 'Ik heb er vurig naar verlangd deze maaltijd met jullie te vieren ...'

En: doet dit tot mijn gedachtenis ...

Laten wij dan volgende week aan zijn uitnodiging en oproep gehoor geven door brood en wijn te ontvangen uit zijn hand.

Omdat wij de maaltijd van de Heer tot eer van God en tot opbouw van elkaar en onszelf willen vieren bereiden wij ons voor. De Maaltijd van de Heer is bij uitstek teken van verzoening tussen God en mensen.

Het stelt ons de vraag: is er nog iets wat binnen ons vermogen ligt dat wij goed kunnen maken met elkaar? Schenke God ons de gave van zijn Heilige Geest opdat wij instrumenten mogen zijn van Gods liefde ...

### **KINDERNEVENDIENST**

*“Het begint met de doop”*

Jesus wil net als veel andere mensen gedoopt worden in de Jordaan door Johannes de Doper. Hij wil tussen de mensen leven. Hij wil hun vertellen van zijn Vader in de hemel. Hij laat zien dat Hij volledig gehoorzaam wil zijn aan zijn Vader in de hemel. Dan komt Gods Geest als een duif op Jesus en klinkt Gods stem: ‘Dit is mijn Zoon, in Hem vind Ik vreugde’

Als wij worden gedoopt, zegt God:  
jij bent mijn kind, ik hou van jou, een leven lang.

### **COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

#### **Actie Kerkbalans 17 t/m 31 januari 2016**

Deze weken krijgt u als het goed is weer de enveloppe van de Actie Kerkbalans in de bus. Het college hoopt dat u deze brief met aandacht wilt lezen, en het antwoord zorgvuldig wilt invullen. Want wat is de kerk u waard? Het samenkomen in naam van de Heer en met elkaar het geloof belijden is iets fantastisch, omzien naar elkaar is ook belangrijk, maar het kerk-zijn, kost geld. En daarom vragen wij ieder jaar in januari weer, wat u aan de kerk wil geven. In de tweede week van de actie wordt de enveloppe weer bij u opgehaald, wilt u ze alvast klaarleggen, dat scheelt voor degene die ze ophaalt een hoop tijd.

### **Ontvangen bijdragen/giften**



We hebben als kerk de volgende bijdragen/giften ontvangen:

29-12 € 100 oudejaarscollecte

30-12 € 100 gift

30-12 € 50 gift koffie etc.

31-12 € 50 collecte oudjaar

31-12 € 100 gift oudjaar

31-12 € 785,75 oudejaarscollecte kerkdienst

05-01 € 100 oudejaarscollecte

We willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen/giften.  
Gert Jan Hagoort

### **UIT DE GEMEENTE**

#### **Jarig**

Maandag 11 januari is Adrie van Baren (Papekopperdijk 10, 3464 HT Papekop) jarig; hij wordt 73 jaar

Maandag 11 januari is Ger de Kruijff-van Zwieten (Burg. P. Feitsmalaan 4, 3465 KC Driebruggen) jarig; zij wordt 70 jaar

Vrijdag 15 januari is Tiny Petersen-van Zuilen (Kon. Julianastraat 29, 3466 LG Waarder) jarig; zij wordt 86 jaar

Laten we het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.

Van harte gefeliciteerd.

#### **Zieken**

Riet van Os-Hoogendoorn (Hof van Waarder 42, 3466 NS Waarder) verblijft voor revalidatie in Schuylenburcht (Hekendorperweg 2, 3421 VK Oudewater).

Hannie de Koning-van Egmond (Hazelaarhof 2, 3465 TP Driebruggen) keerde weer terug naar huis na een verblijf in het ziekenhuis vanwege een ernstige longontsteking.

Atie van Drie-van Dommelen (Joostenplein 30, 3421 TC Oudewater) kreeg te horen dat er een kwaadaardige ziekte in een beginnend stadium was ontdekt; afgelopen donderdag is zij geopereerd.

Dirk Anker (De Vijverhof, Bodegraven) is na een hartaanval ernstig verzwakt en niet meer aanspreekbaar. Hij wordt liefdevol verzorgd. Wij denken aan hem en aan zijn vrouw (Noordstraat 23A, 2411 GB Bodegraven) en gezin.

We leven mee met Johanneke den Boer- Pak (Esdoostraat 9, 3465 JL Driebruggen), die ernstig ziek is, en haar gezin en familie.

### **AGENDA**

#### **Meezingen met de Paaszang van Promising Voices?**

Zaterdag 26 maart organiseert Interkerkelijk koor Promising Voices voor het eerst een paaszang in de Dorpskerk in Bodegraven. Vind je zingen leuk en ben je tussen de 18 en 55 jaar? Kom op dinsdagavond 12 januari en/of 19 januari dan eens luisteren, kijken en meezingen tijdens onze inloopavonden!

We zijn op zoek naar bassen, tenoren, alten en sopranen.

We repeteren iedere dinsdagavond van 20:15 tot 22:15 uur in de Ichthuskerk aan de Stationsweg 17 te Bodegraven. Voor meer informatie stuur je een mail naar [info@promisingvoices.nl](mailto:info@promisingvoices.nl), of kijk je op onze website.

Graag tot ziens!

## Feest van de geest

Zoals aangekondigd staat de komende Hemelvaart en Pinksteren in het Groene Hart in het teken van het 'Feest van de Geest'. Tientallen kerken zijn deze weekenden opengesteld en laten zien wat zij in huis hebben. Voor elke kerk maakt een kunstenaar een speciaal kunstwerk. Voor onze gemeente hebben zich zelfs twee kunstenaars gemeld die juist graag in ons kerkgebouw willen exposeren. Voor deze hele regio (van Alphen aan den Rijn tot Harmelen) is er een inspiratieavond in ons kerkgebouw op donderdagavond **14 januari 2016**. Om 20 uur zal er een programma worden gepresenteerd waarop voorgangers en kunstenaars in woord, beeld en muziek laten zien wat het thema 'vrijheid van Geest' voor hen betekent. Na het programma van een klein uur is er dan uitgebreid gelegenheid om bij een hapje en een drankje met elkaar in gesprek te gaan.

Wij zijn daarbij allemaal van harte welkom en uitgenodigd!

Voor meer informatie ds. Erick Versloot

## Zondag 17 januari 2016 (20.00 uur):

Belijdeniscatechese

## Woensdag 20 januari knutselmiddag



Over een paar poosjes is het zover; onze 2<sup>e</sup> knutselmiddag in 'De schouw'! Het is eigenlijk meer een gezellige middag in. Je mag knutselen maar je mag ook een spelletje doen. Dit keer zullen we bingo gaan spelen. Het thema dit keer is dus 'cijfers'.

We beginnen dit keer om 15.00 uur. Rond 16.30 uur zijn we ongeveer weer klaar. Het is voor alle basisschoolkinderen. Heb je zin om te komen, stuur dan even een mailtje met je naam (en leeftijd) naar [jeugdouderlingen@pknwaard.nl](mailto:jeugdouderlingen@pknwaard.nl). Natuurlijk mag je ook komen als je je niet hebt opgegeven. Maar jezelf aanmelden is wel fijn, zodat wij weten hoeveel materiaal wij nodig hebben.

Wil je graag helpen, stuur dan ook even een mailtje naar ons.

Tot de 20<sup>e</sup>! Groetjes de jeugdouderlingen

## BIJBELS MUSEUM

De Commissie Vorming en Toerusting organiseert een excursie naar het Bijbels Museum in Amsterdam op **zaterdag 23 januari a.s.** Het is de bedoeling dat we groepsvervoer regelen en dus gezamenlijk met een bus gaan.

Het programma is als volgt:

Om 12.45 uur verzamelen bij de kerk (Dorp 24 Waarder). Om stipt 13.00 uur vertrekt de bus naar Amsterdam.

We reserveren dan een gids die ons een rondleiding geeft door het museum, dit duurt een uur. Er is van alles te zien en beleven; o.a. de Tabernakel op schaal nagebouwd, het Schoutenkabinet, waar men laat zien hoe een dominee leefde in begin 1900. Wil je je alvast oriënteren, kijk dan op [www.bijbelsmuseum.nl](http://www.bijbelsmuseum.nl) Na afloop is er nog even gelegenheid om daar op eigen gelegenheid rond te lopen of om even koffie te drinken. Daarna brengt de bus ons weer naar

Waarder, aankomst om ± 17.30 uur. In de bus wordt men voorzien van een kopje koffie/ thee ( op de terugweg).

De kosten zijn: €25,- per persoon, alles inbegrepen. (eventuele consumptie in het museum is voor eigen rekening). Graag opgeven **voor 11 januari a.s.** i.v.m. het reserveren van de gids(en) en de bus.

Opgeven bij Jaco Hagoort:

mail [jacoendignahagoort@gmail.com](mailto:jacoendignahagoort@gmail.com) / tel: 502502 of bij

Nel Geerlof- Verburg:

[nelgeerlof@gmail.com](mailto:nelgeerlof@gmail.com) / tel: 761199.

## World Servants eetcafé

Zaterdag 13 februari is het weer zo ver, het jaarlijkse eetcafé van World Servants. Deze avond kunt u weer genieten van een wereldmaaltijd van World Servants. De kosten bedragen € 15,- per persoon voor volwassenen en € 7,50 per persoon voor kinderen, exclusief drankjes.

Opgeven kan bij fam. Kon (0348-501561) of fam. Soeters (0348-502050).

Inloop is tussen 17.30 uur en 18.00 uur in de PKN Gereformeerde Kerk hier in Waarder. We zien jullie dan!

