



Nieuwsbrief

Zondag 17 april 2016

Kleur: Wit

Predikant: Ds. D.J. Versloot, Spinellilaan 1, 3446 HJ Woerden, telefoon 0348-434955, e-mail: erickversloot@hotmail.com
Scriba: mevrouw N.W. Zaal, De Groendijk 32, 3466 NH Waarder, telefoon 0348-501525, e-mail: scriba@pknwaarder.nl
Beheerder: mevrouw L. van Wijngaarden, telefoon 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl
Koster: e-mail: koster@pknwaarder.nl
Beamerteam: e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com
Nieuwsbrief elke week te lezen op: www.pknwaarder.nl
Aanvraag vrijwillige hulpdienst (maandag t/m vrijdag 17.00-18.00 uur): mevrouw G. Hagoort-Groenesteijn, telefoon 0348-501585
mevrouw A. van Duuren-Klerk, telefoon 0348-502087

KERKDIENTEN

Zondag 17 april 2016

Voorganger (09.30 uur)	Dhr. J.P. Karstens uit Leiden
Voorganger (18.30 uur)	Ds. F.C. van Dijke uit Woerden
Organist (09.30 uur)	Addo Dam
Organist (18.30 uur)	Jaap van Leeuwen
Ouderling van dienst	br. J. van Duuren
Koster	Roos van Esschoten
Crèche	Mirjam van Blotenburg en Jenny van Blotenburg
Kindernevendienst	Groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 6
Kinderlied	Wij gaan voor even uit elkaar
1 ^e collecte	Kerk
2 ^e collecte	Zending
Beamteam	André Bandell
Bloemen uit de kerk	Ria de Vries (Pr. Bernhardstraat 56) (rondbrengen Nieuwsbrief)

Zondag 24 april 2016

Viering Heilig Avondmaal

Ds. D.J. Versloot
Ds. D.J. Versloot
Tjeerd Kiers
Martijn van de Weerd
zr. M. van Esschoten-Uittenbroek
Nico & Ria van Esschoten
Alinda Kooistra, Sonja Seeleman en
Leon Seeleman
Groep 1 t/m 5 + basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Avondmaalsproject
Bloemenfonds
Carl Griffioen

HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN!

Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter ondersteuning op het scherm voor in de kerk projecteerd.

De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om zo met elkaar de dienst te besluiten.

In de avonddienst worden liedboeken en liedbundels gebruikt; u vindt ze in het portaal van de kerk.

RANDOM DE EREDIENST

Heilig Avondmaal = ja zeggen

*"Komt want alles is gereed,
hier is plaats voor een ieder die het weet,
zonder Jezus kan ik niet meer leven,
hier wil Hij u kracht geven,
er is plaats voor iedereen,
die op Hem ziet, Jezus alleen".*

Volgende week hopen we met elkaar de Maaltijd van de Heer te vieren. Het is goed je daar bewust op voor te bereiden. Daarom geef ik graag het volgende in overweging: Onze Heer Jezus Christus heeft bij de instelling van het avondmaal gezegd: 'Ik heb er vurig naar verlangd deze maaltijd met jullie te vieren ...'

En: doet dit tot mijn gedachtenis ...

Laten wij dan volgende week aan zijn uitnodiging en oproep gehoor geven door brood en wijn te ontvangen uit zijn hand.

Omdat wij de maaltijd van de Heer tot eer van God en tot opbouw van elkaar en onszelf willen vieren bereiden wij ons voor. De Maaltijd van de Heer is bij uitstek teken van verzoening tussen God en mensen.

Het stelt ons de vraag: is er nog iets wat binnen ons vermogen ligt dat wij goed kunnen maken met elkaar? Schenke God ons de gave van zijn Heilige Geest opdat wij instrumenten mogen zijn van Gods liefde ...

KINDERNEVEDIENST

“Jezus, brood dat leven geeft leeft”

Jezus heeft net duizenden mensen te eten gegeven. Jezus zegt dat ze moeten vertrouwen op God. Dan wijst Jezus op zichzelf: ‘Ik ben het brood dat leven geeft’. Ik maak Gods beloften waar. Vertrouwen op God doe je door te geloven in Jezus.

Vlak voor Pasen wordt in de heel veel kerken het heilig Avondmaal gevierd.

Door samen als gelovigen een stukje brood te eten, denken we aan wat Jezus voor ons deed. Hij is gestorven voor ons allemaal.

Voor alles wat de mensen verkeerd hebben gedaan.

Even een berichtje vanuit de kindernevendienst. Allereerst zijn we erg blij dat er steeds weer nieuwe kindjes bij komen. En er met veel enthousiasme druk wordt geknutseld in de kindernevendienst.

Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom. Als een kindje 4 wordt, wordt het door ons persoonlijk uitgenodigd.

Verder willen we even meedelen dat mobieltjes in de kindernevendienst en ook bij de basis niet zijn toegestaan!

Dus laat ze gewoon thuis, we zijn online met God en dat is het mooiste wat er is!!

UIT DE GEMEENTE

Zieken

Thuisgekomen uit het ziekenhuis is Riet van Os-Hoogendoorn (Hof van Waarder 42, 3466 NS Waarder). Van harte wensen wij haar kracht en geduld op de lange weg van herstel.

Meeleven

Afgelopen woensdag, 13 april, is na een kort ziekbed overleden: Teus Kon op de leeftijd van 65 jaar. De laatste jaren woonde hij in Ipse de Bruggen. Dinsdag 19 april is de uitvaartdienst om 14.00 uur vanuit onze kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Molendijk. Voorafgaande aan de dienst is er van 13.15 tot 13.45 uur gelegenheid te familie te condoleren. We kunnen meeleven met de familie Kon, ook via contactpersoon Aaldert en Jannie Kon, (De Groendijk 30, 3466 NH Waarder).

AGENDA

Maandag 18 april 2016 (19.30 uur)

Ontdek de schat in de kinderbijbels (PWA-School) In samenwerking met de scholen op het dorp, de commissie vorming en toerusting, het Nederlands Bijbelgenootschap en ondergetekende komt Wilma van der Veen op maandag op de PWA school in Waarder een avond verzorgen rondom kinderbijbels.

Na een verrassende inleiding tijdens het eerste uur over kinderbijbels (bijvoorbeeld: wat is er veel inleg i.p.v. uitleg en wat zijn ze gekleurd door de schrijver – we zullen het ontdekken aan de hand van voorbeelden), volgt na de pauze een inspirerende uiteenzetting over de Samenleesbijbel die vorig jaar verscheen.

We lezen de Bijbel vaak als een boek dat dicht bij ons eigen leven staat. Als een boek dat ook over onszelf gaat. Dan is het prachtig als de taal ook dicht bij onszelf staat en als de vertaling helpt om de kloof tussen vroeger en nu te overbruggen. Want pas dan heb je als

lezer het gevoel dat je het ook echt begrijpt. De Bijbel in Gewone Taal maakt van lezen een ontmoeting: een ontmoeting met bijbelse personen, met bijzondere verhalen, en met teksten die je bijblijven.

Wilma van de Veen van het Nederlands Bijbelgenootschap neemt ons mee in de wereld van de Bijbel in Gewone Taal. Informatie wordt afgewisseld met film, quizelementen en nog meer. En u mag zelf ook aan de slag als vertaler!

Dinsdag 19 april 2016

Startweekend

De commissie Vorming & Toerusting is alweer plannen aan het maken voor het aankomende startweekend. Het startweekend zal zijn in het weekend van 16, 17 en 18 september. Nu zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die ons willen helpen bij het organiseren van dit weekend. Vindt u het leuk om ons te komen helpen? Geef u dan op via onderstaand mailadres of telefoonnummer. Dinsdagavond 19 april komen we voor de eerste keer bij elkaar in “De Schouw”. Om **19.30** uur staat er koffie en thee klaar. Graag tot 19 april. Namens de commissie Vorming & Toerusting: Nel Geerlof (nelgeerlof@gmail.com of tel. 761199) Anneke Albregts (anneke_albregts@kpnplanet.nl of tel. 500358).

Zaterdag 23 april 2016 (19.30 uur)

Concert Urker Mans Formatie, o.l.v. Martin Mans, Het thema van deze avond is: Geloof, Hoop en Liefde. Er worden prachtige liederen gezongen. O.a. Een koninklijk kind, Kom tot uw Heiland, O Heer die onze Vader zijt, Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen, enz.

Mark Brandwijk begeleidt het koor op orgel en vleugel. De toegang is “Gratis”.

Wel is er een collecte voor de resterende onkosten. Dit concert wordt gesponsord door Stichting Durate uit Waarder.

Reserveren is aanbevolen:

Lenie van Wijngaarden (tel. 06-15641647)

Anneke Albregts (tel. 06-20828666)

Zondag 24 april 2016 (20.00 uur)

Belijdeniscatechese (consistorie)

Zaterdag 11 juni 2016

Ook dit jaar organiseert de diaconie een ouderenreisje, op D.V. zaterdag 11 juni 2016 gaan we naar de Veluwe! Vertrek rond 9.30 uur en terugkomst in Waarder rond 16.00 uur. Wij bezoeken in Garderen een zandsculpturenfestijn met het thema: ‘De wereld van Rien Poortvliet’. In tegenstelling tot wat het zandsculpturenfestijn doet vermoeden, is het terrein volledig geschikt voor rolstoelen en/of rollators. De paden zijn verhard en breed genoeg. Ook is er bij slecht weer een overdekt gedeelte waar veel te zien is en zijn er buiten genoeg mogelijkheden om even te schuilen. De eigen bijdrage zal ongeveer 10 euro bedragen. Meer details over deze reis volgen nog, maar als u zich alvast op wil geven kunt u dat doen bij één van de diakenen. Liever eerst meer informatie over ons reisdoel? www.zandsculpturen.nl