



Nieuwsbrief

Zondag 21 augustus 2016

Kleur: Groen

Predikant: Ds. D.J. Versloot, Spinellilaan 1, 3446 HJ Woerden, telefoon 0348-434955, e-mail: erickversloot@hotmail.com
Scriba: mevrouw N.W. Zaal, De Groendijk 32, 3466 NH Waarder, telefoon 0348-501525, e-mail: scriba@pknwaarder.nl
Beheerder: mevrouw L. van Wijngaarden, telefoon 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl
Koster: e-mail: koster@pknwaarder.nl
Beamerteam: e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com
Nieuwsbrief elke week te lezen op: www.pknwaarder.nl
Aanvraag vrijwillige hulpdienst (maandag t/m vrijdag 17.00-18.00 uur): mevrouw G. Hagoort-Groenesteijn, telefoon 0348-501585
mevrouw A. van Duuren-Klerk, telefoon 0348-502087

KERKDIENTEN

Zondag 21 augustus 2016

Voorganger (09.30 uur) Ds. D.J. Versloot
Voorganger (18.30 uur) Ds. F.C. van Dijke uit Woerden
Organist (09.30 uur) Martijn van der Weerd
Organist (18.30 uur) Piet van Rikxoort
Ouderling van dienst zr. J. Bazuin
Koster Aart & Nel van Drie
Crèche Hellen Hagoort, Eline Dijkshoorn en Corine de Wit
Kindernevendienst Groep 1 t/m 6 + basiscatechese
Kinderlied Wij gaan voor even uit elkaar
1^e collecte Solidariteitskas
2^e collecte Kerk
Beamteam Matthijs Kooi
Bloemen uit de kerk Joke Donselaar (Hof van Waarder 3)
(liturgisch bloemschikken)

Zondag 28 augustus 2016

Ds. D.J. Versloot
Ds. D.J. Versloot
Tjeerd Kiers
Martijn van der Weerd
br. J. van Duuren
Aaldert & Jannie Kon
Heleen Ruizendaal en Lisette de Koning
Groep 1 t/m 5 + basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
1/3 JOP / 2/3 eigen jeugd
Orgelfonds
Carl Griffioen

HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN!

Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter ondersteuning op het scherm voor in de kerk geprojecteerd.

De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om zo met elkaar de dienst te besluiten.

In de avonddienst worden liedboeken en liedbundels gebruikt; u vindt ze in het portaal van de kerk.

RANDOM DE EREDIENST

We heten Wilco en Roos van Esschoten-de Rooij, familie en vrienden vanmorgen welkom t.g.v. de zegening van hun dochter Lisa. Na een goed gesprek in de kerkenraad en een open en positief gesprek in de gemeente is er unaniem ruimte gegeven. We schrijven daarmee een stukje kerkgeschiedenis in Waarder en zijn blij dat de weg ernaar toe zo opbouwend is geweest. Het zegenen vindt plaats rondom de dienst van de voorbeden; voorafgaand zullen Wilco en Roos

en wij als gemeente een belofte uitspreken en na het ontvangen van de zegen zingen we een zegenbede toe en tenslotte ontvangt de familie een cadeau namens ons. We kijken uit naar een feestelijke dienst.



Volgende week zondagavond zingen we Duitse liederen, met toelichting en is er na afloop een presentatie met beelden en verhalen van en over de bijzonder geslaagde reis naar onze partnergemeente in Oranienbaum., eind mei. Het is dus niet alleen een reünie, voor ieder zal het een inspirerende avond worden – hartelijk welkom!

KINDERNEVENDIENST

“Het is moeilijk bij God te komen”

Als je 's avonds de stad binnen wilt, kan dat niet meer door de grote poort. Die is dan gesloten. Dat is veiliger voor de inwoners. Meestal was er nog een klein poortje, een smalle deur, om toch binnengelaten te worden. Alle bagage moest je dan afladen en binnendragen. En zelf moest je bukken. Een kameel kon er echt niet doorheen. Die moest wachten tot het weer licht werd. Jezus legt met dit voorbeeld uit hoe we bij zijn Koninkrijk kunnen horen.

We moeten alles afladen en laten binnendragen: dat betekent helemaal vertrouwen op het werk van Jezus. Want wij zelf niet goed en doen het vaak verkeerd. We hebben de liefde en het geduld van God nodig. We moeten buigen om bij Hem te komen: op onze knieën vragen of God onze Vader wil zijn.

BASISCATECHESE

Beste jongens en meisjes van de basiscatechisatie, Op zondag 21 augustus 2016, na de morgendienst, willen we met elkaar het afgelopen basis seizoen afsluiten en het nieuwe seizoen beginnen.

We zouden het leuk vinden als jullie hier allemaal bij aanwezig kunnen zijn.

We nemen dan afscheid van de kinderen die naar de 2^e klas gaan van het voortgezet onderwijs en we verwelkomen de kinderen die naar groep 6 van de basisschool gaan

We beginnen gelijk na de kerkdienst en het zal tot ongeveer 14.00 uur duren.

We gaan wat leuke dingen doen en eten natuurlijk wat lekkers.

En kan je na afloop niet alleen naar huis of mag je dat niet, dan brengen wij je natuurlijk even thuis

Met vriendelijke groet en tot zondag de 21^e

Joke, Peter, Carel en Rob

UIT DE GEMEENTE

Huwelijksjubileum

Dankbaar en blij zijn wij met Dick en Wilma van der Meij - van Vliet (Lijsterbesstraat 3, 3465 KV Driebruggen) die 22 augustus 25 jaar getrouwd zijn. Wij wensen hen, Marco, Stefan en Susanne en familie van harte geluk, mooie dagen met elkaar en een gezegende toekomst



Geboren

Het begin van een nieuw leven

zo heel erg mooi en klein

Het is haast niet te omschrijven

hoe blij we met je zijn

Afgelopen zondag stond er een schaapje in de kerk.

Op 11 augustus 2016 is Jurre geboren, zoon van Michiel en Linda Markus (Papekopperdijk 23, 3464 HT Papekop)

Michiel en Linda worden van harte gefeliciteerd met dit geschenk van God.

Jarigen

Donderdag 25 augustus is Aart van Drie (Hof van Waarder 49, 3466 NS Waarder) jarig; hij wordt 72 jaar

Vrijdag 26 augustus is Gerda Hagoort-Kon (De Groendijck 39, 3466 NJ Waarder) jarig; zij wordt 70 jaar

Zaterdag 27 augustus is Lies den Boer-den Boer (Gravin Jacobastraat 32, 2415 AX Nieuwerbrug aan den Rijn) jarig; zij wordt 75 jaar

Meer dan rijkdom, meer dan macht,
meer dan schoonheid van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid die deze wereld kent
is het waard te weten wie U bent.

Van harte gefeliciteerd.

TIJDSCHRIFT GELOFSOPVOEDING

Beste ouders,

Geloofsopvoeding, dat is best een hele klus....In het portaal van de kerk ligt het tijdschrift **MOMENTS** voor als jullie hier meer over willen lezen. Het tijdschrift is uitgegeven door het JOP, de jongerenorganisatie van de PKN, en staat vol met ervaringsverhalen en tips over geloofsopvoeding.

Er zijn drie versies van MOMENTS: voor 0-8 jaar, voor 8-12 jaar en voor 12-18 jaar.

Neem gerust mee om te lezen. Als er exemplaren op zijn, geef het aan een van ons door dan zullen we zorgen dat er bijbesteld wordt.

Vragen of er over doorpraten? Schiet gerust een van de jeugdouders aan.

We wensen u/je veel leesplezier.

De Jeugdouders

AGENDA

Zomermarkt: Geluk om te delen

Met marktkramen, een theetuin, en een BBQ. Zaterdag 3 september 2016 wordt er een markt georganiseerd. De opbrengst hiervan gaat naar vier goede doelen: World Servants, Woord en Daad, een kindertehuis in Gambia, en Mano a Mano.

Er zijn kramen met brocante, kleding, creatief, speelgoed, etenswaren, voor ieder wat wils.

En vermaak voor de kinderen met o.a. een springkussen.

De markt en theetuin zijn van 10.00 uur tot 19.00 uur. (ook de kramen staan er tot 19.00 uur).

Vanaf 17.00 uur begint de BBQ (ook voor groot publiek). Geef u op voor de BBQ: marinavanvalkenburg@hotmail.nl

Heeft u zich niet vooraf opgegeven, en wel zin om te komen, dat kan, maar dan geldt wel OP is OP.

De kosten voor de BBQ zijn, kinderen t/m 6 jaar gratis, van 6 tot 12 jaar € 8,00 en vanaf 12 jaar/volwassenen € 12,50.

De locatie hiervan is Oosteinde 8 in Waarder(op de kruising bij de Kosterdijk rechtdoor)

Een gezellige dag voor het hele gezin. U/Jij bent van harte welkom.

Groet Marina van Valkenburg en Lenie van Wijngaarden,

Concert van Elly en Rikkert op 7 september



Ga je mee?

Elly en Rikkert geven in samenwerking met Kerk in Actie een gratis concert voor kinderen vanaf 4 jaar, er is een collecte voor 'Kinderen in de knel'.

Het belooft een leuk concert te worden, luister mee naar duif Rainbow en oma Duif!

We vertrekken op woensdagmiddag 7 september naar Bergambacht om 13.30 uur. We zullen tussen 16.30 uur en 17.00 uur weer terug zijn bij de kerk.

Geef uw kind op via de mail:

jeugdouderlingen@pknwaarder.nl of 06-20253957 (Maartje) of spreek ons even aan. Ook zoeken we nog mensen om te rijden.

Startweekend 2016

Dit is een bericht voor alle kinderen van de basisschool.

Op vrijdag 16 september a.s. gaan we van 16 tot 18 uur leuke dingen doen met de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool. Wat we gaan doen is nog even een verrassing. Maar we willen wel weten hoeveel kinderen er mee willen doen. En in welke groep die kinderen zitten. Geef je dus op bij Corrie (e-mail adres: corrievdw@wxs.nl). Kom je ook? Wij hebben er in elk geval zin in. Om 18 uur gaan we met elkaar eten.

Groetjes van Heleen van Tol en Corrie van de Wetering.

