



Nieuwsbrief

Zondag 4 september 2016

**Kleur: Rood, vuur van de Geest,
bloed van de geloofsgetuigen**

Predikant: Ds. D.J. Versloot, Spinellilaan 1, 3446 HJ Woerden, telefoon 0348-434955, e-mail: erickversloot@hotmail.com
Scriba: mevrouw N.W. Zaal, De Groendijk 32, 3466 NH Waarder, telefoon 0348-501525, e-mail: scriba@pknwaarder.nl
Beheerder: mevrouw L. van Wijngaarden, telefoon 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl
Koster: e-mail: koster@pknwaarder.nl
Beamerteam: e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com
Nieuwsbrief elke week te lezen op: www.pknwaarder.nl
Aanvraag vrijwillige hulpdienst (maandag t/m vrijdag 17.00-18.00 uur): mevrouw G. Hagoort-Groenesteijn, telefoon 0348-501585
mevrouw A. van Duuren-Klerk, telefoon 0348-502087

KERKDIENTEN

Zondag 4 september 2016

Voorganger (09.30 uur)	Ds. D.J. Versloot (Bevestigen/afscheid ambtsdragers)
Voorganger (18.30 uur)	Ds. D.J. Versloot (Zangdienst)
Organist (09.30 uur)	Tjeerd Kiers
Organist (18.30 uur)	Erick Versloot
Ouderling van dienst	br. N. van Esschoten
Koster	Aaldert & Jannie Kon
Crèche	Britt Bloemheuvel en Annelise Seeleman
Kindernevendienst	Groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 6
Kinderlied	Wij gaan voor even uit elkaar
1 ^e collecte	Kerk
2 ^e collecte	Evangelisatie
Beamteam	Sven de Koning
Bloemen uit de kerk	Wil Dijkstra-Boer (Burg. Doormanstraat 34)

Zondag 11 september 2016

Viering Heilig Avondmaal

Ds. D.J. Versloot
Piet van Rikxoort
Piet van Rikxoort
zr. M. van Esschoten-Uittenbroek
Nico & Ria van Esschoten
Wil Kastelein en Tiny Schouten
Groep 1 t/m 5 + basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Avondmaalsproject
Kerk
Thomas Romers

HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN!

Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter ondersteuning op het scherm voor in de kerk geprojecteerd.

De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om zo met elkaar de dienst te besluiten.

In de avonddienst worden liedboeken en liedbundels gebruikt; u vindt ze in het portaal van de kerk.

RONDOM DE EREDIENST

Vanmorgen is er een dienst waarin we afscheid nemen van aftredende ambtsdragers en nieuwe begroeten. Doordat de dienst niet meer met het startweekend is gekoppeld wordt het niet een langdurige dienst. Na afloop kunnen we hen bedanken en verwelkomen en elkaar ontmoeten bij de koffie, thee en fris.

Bevestigd zullen worden:

In het ambt van ouderling: zr. C. van Dieijen-Gijzenberg
In het ambt van ouderling-kerkrentmeester: br. G. Kon
In het ambt van jeugdouderling: zr. M. de Groot-van Esschoten
In het ambt van diaken: br. J. Hagoort
In het ambt van scriba: zr. H. van Duuren-Meerveld

Voor deze mensen wacht het nieuwe, anderen gaan iets vertrouwds loslaten.

We nemen afscheid van:

zr. M. van Esschoten-Verweij (ouderling)
br. M. van Duuren (ouderling-kerkrentmeester)
zr. P.J. Hagoort-Zegwaard (jeugdouderling)
br. A. Kooistra (diaken)
zr. N.W. Zaal (scriba)

Daarnaast hebben de volgende kerkenraadsleden reeds eerder aangegeven hun termijn nog met één jaar te verlengen:

br. A. (Arie) van Achterberg (ouderling)

zr. J. (Jetty) Bazuin (ouderling)

zr. H.W. (Heleen) van Tol (diaken)

Als gemeente staan wij om jullie heen en wensen jullie een goede tijd bij het vervullen van jullie taak.

Vanavond er een zanguur 'goud van oud' met liederen van Johannes de Heer met toelichting. Heerlijk zingen met de knieën tegen de spreekwoordelijke bank. Van harte welkom!



Heilig Avondmaal = ja zeggen



*“Komt want alles is gereed,
hier is plaats voor een ieder die het weet,
zonder Jezus kan ik niet meer leven,
hier wil Hij u kracht geven,
er is plaats voor iedereen,
die op Hem ziet, Jezus alleen”.*

Volgende week hopen we met elkaar de Maaltijd van de Heer te vieren. Het is goed je daar bewust op voor te bereiden. Daarom geef ik graag het volgende in overweging: Onze Heer Jezus Christus heeft bij de instelling van het avondmaal gezegd: ‘Ik heb er vurig naar verlangd deze maaltijd met jullie te vieren ...’

En: doet dit tot mijn gedachtenis ...

Laten wij dan volgende week aan zijn uitnodiging en oproep gehoor geven door brood en wijn te ontvangen uit zijn hand.

Omdat wij de maaltijd van de Heer tot eer van God en tot opbouw van elkaar en onszelf willen vieren bereiden wij ons voor. De Maaltijd van de Heer is bij uitstek teken van verzoening tussen God en mensen.

Het stelt ons de vraag: is er nog iets wat binnen ons vermogen ligt dat wij goed kunnen maken met elkaar? Schenke God ons de gave van zijn Heilige Geest opdat wij instrumenten mogen zijn van Gods liefde ...

KINDERNEVDIENST

“Iedereen is welkom op Gods feest”

Jezus maakt duidelijk dat horen bij Gods Koninkrijk een feest is. Als je mag wonen op de nieuwe aarde, maakt dat je blij. Dat wil je dolgraag. Jezus zegt dat iedereen welkom is, de Farizeeën maar ook de bedelaars, de blinden en de verlamden. God wil graag dat wij op zijn Feest komen. Hij nodigt ons uit. Wat zeg jij dan? Here God, ik vind het heel fijn. Al het andere kan wachten ik vind U de belangrijkste van de hele wereld.

Zondag 4 september is het de dag dat de nieuwe ambtsdragers tijdens de dienst worden bevestigd en nemen we afscheid van de ambtsdragers die jaren die taak op zich hebben genomen. Daarom is er besloten dat tijdens het bevestigen en afscheid nemen van de ambtsdragers wij als kindernevendienst hier niet bij aanwezig hoeven te zijn en wij rustig in onze eigen ruimte kunnen blijven. Dus heb je zin in een leuke en lange kindernevendienst zorg dan dat je er zeker bij bent op zondag 4 september. Groetjes, de leiding

UIT DE GEMEENTE



Geboren

Op 17 augustus is Dorith Gertrude, dochter van Martijn en Rianne Slingerland (Kastanjelaan 30, 3465 TD Driebruggen) geboren; het schaapje voor Dorith heeft al op 21 augustus is de kerk gestaan
Zondag staat er een schaapje voor Eleanora Eowijn, dochter van Knelis en Patricia Spierenburg en zusje van Isolde (Kerkweg 36, 3465 JK Driebruggen). Eleanora is op 19 augustus geboren.

Jarigen

Donderdag 8 september is Gerie Nap-Soede (Prinses Marijkestraat 8, 3466 LN Waarder) jarig; zij wordt 77 jaar

Vrijdag 9 september is Teun Kloosterziel (Prinses Máximalaan 8, 3466 LN Waarder) jarig; hij wordt 71 jaar

God van licht, schijn in mij, verlicht mijn hart.
God van trouw, schenk mijn ziel uw genade

Van harte gefeliciteerd.

Zieken

Cees van den Berg (Kastanjelaan 37, 3465 TC Driebruggen) onderging afgelopen week een ingreep in het ziekenhuis, maar is gelukkig inmiddels weer thuis, we wensen hem een goed herstel toe.

Dirk Gorissen (Kastanjelaan 15, 3465 TC Driebruggen) ondergaat de komende periode chemokuren. We leven met hem en zijn familie mee en wensen hem veel sterkte.

Wil Dijkstra-Boer (Burg. Doormanstraat 34, 3465 KE Driebruggen) was met een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis maar is donderdag weer thuis gekomen. Wij wensen haar van harte dat zij weer letterlijk en figuurlijk op adem zal komen.

Maria, dochter van Wilma en Piet van Bunnik (Prins Mauritslaan 2, 3466 NN Waarder) is voor therapie onbepaalde tijd opgenomen in Curium (afdeling Kameleon, Endegeesterstraatweg 27, 2342 AK Oegstgeest). We wensen het gezin sterkte! Een kaartje ontvangen vindt Maria erg fijn.

Dank

Hallo allemaal,

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de kaarten, telefoontjes en bezoeken.

Nu van de schrik bekomen en inmiddels een aantal weken verder gaat het weer goed met mij.

Wij zijn heel dankbaar dat het zo goed is afgelopen.

Hartelijke groet, Leen en familie Soeters

STARTWEEKEND

Dit is weer een berichtje voor alle kinderen van de basisschool. Wat gaan we doen? Een levend ganzenbordspel. Waar gaan we het spel spelen? Bij Piet van Eijk, Hoogeind 6 in Driebruggen. Wanneer? Op 16 september en het begint om vier uur. Zorg dat je op tijd bent! Het duurt tot kwart voor zes en daarna gaan we allemaal naar de Gereformeerde Kerk in Waarder. Daar gaan we eten in 'De Schouw'. Dit duurt tot zeven uur. Het is de bedoeling dat de ouders zorgen dat de kinderen op tijd bij Piet van Eijk zijn en natuurlijk moeten ze weer opgehaald worden en in Waarder gebracht. En na het eten zorgen de ouders dat de kinderen weer veilig thuis komen. Tot nu toe zijn er nog niet zo veel aanmeldingen. Maar dat kan nog veranderen. Voor opgave en vragen: e-mail adres: corrievdw@wxs.nl

Zo mogelijk vóór 6 september.

Groetjes van Heleen van Tol en

Corrie van de Wetering.

Jeugd van 12 tot 17 jaar.

Dan ben je om 21.00 uur van harte welkom in de kerk.

Wil je een vriend/vriendin meenemen, dan mag dat natuurlijk, iedereen is van harte welkom.

Wat we gaan doen is nog een verrassing, maar het wordt weer een spannende avond.

Wij zien jullie op 16 september in de kerk

Groet Carel en Lenie



Zaterdag 17 september staan er twee activiteiten op het programma.

Zaterdagmorgen gaan we naar Zevenhoven, om daar een replica van de grot van Lourdes te bezichtigen. We verzamelen om 10.00 uur in 'De Schouw', er is dan koffie/ thee. Om stipt 10.30 uur vertrekken we met eigen vervoer. Het is de bedoeling dat we om 14.00 uur weer terug zijn in Waarder. Graag van tevoren opgeven, dan ook vermelden of u met of zonder eigen auto komt. Er komt uitgebreidere informatie in 'Uit eigen Kring' die begin september verschijnt.

Zaterdagavond is er wegens groot succes vorig jaar, weer "eten uit eigen kring" in de kerkzaal. Aanvang 18.00 uur. Heb je een eigen specialiteit, of iets wat u makkelijk even maakt (bijvoorbeeld, salade, hartige hapjes, pasta (hartige)taart), ook desserts zijn van harte welkom. Neem het mee en laat iedereen meegenieten! Graag van tevoren even opgeven wat u/je gaat maken, zodat we het een beetje kunnen aansturen. Richtlijn is een portie voor ± tien personen, minder mag ook. Warme gerechten graag warm aanleveren, zo mogelijk met warmhoudplaatje. Aan de gasten vragen wij een eigen bijdrage van €2,50

Voor beide activiteiten aanmelden op het onderstaand startweekend-email adres:

pknwaarder2016@gmail.com of telefonisch bij Juus van Dieijen: 448718 of 06-18066095 of bij Nel Geerlof: 761199 of 06-28422774.

Op 4 en 11 september liggen er ook inschrijffijsten bij de ingang van de kerk (op 4 september ook in 'De Schouw'). Opgeven graag voor 12 september a.s. (het zou fijn zijn als de gasten zich ook vooraf aanmelden, kunnen we voor voldoende zitplaatsen zorgen).

Uitgebreidere informatie over het startweekend komt in de "Uit eigen Kring" van september.

Commissie Vorming en Toerusting

AGENDA

Maandag 5 september 2016 (19.00-20.00 uur)

Kring vanuit diverse gelovigen die bijeenkomt om te bidden bij Wim en Nely van Eijk (Kosterdijk 27 in Waarder) en telt inmiddels zo'n twintig personen. Ieder is daarbij van harte welkom!

Kurverkoor

Het Kurverkoor hoopt maandag 5 september weer te beginnen met de repetities. Als u graag zingt en u voelt zich aangesproken door de geestelijke liederen dan nodigen wij u van harte uit om u vrijblijvend te oriënteren, maandag tussen 19.00 en 20.00 uur in de Huiskamer van Waarder.

Wij verheugen ons op uw komst.

Namens het bestuur, G. Boef

Concert van Elly en Rikkert op 7 september



Ga je mee?

Elly en Rikkert geven in samenwerking met Kerk in Actie een gratis concert voor kinderen vanaf 4 jaar, er is een collecte voor 'Kinderen in de knel'.

Het belooft een leuk concert te worden, luister mee naar duif Rainbow en oma Duif!

We vertrekken op woensdagmiddag 7 september naar Bergambacht om 13.30 uur. We zullen tussen 16.30 uur en 17.00 uur weer terug zijn bij de kerk.

Geef uw kind op via de mail:

jeugdouderlingen@pknwaarder.nl of 06-20253957 (Maartje) of spreek ons even aan. Ook zoeken we nog mensen om te rijden.

Woensdag 7 september 2016 (20.00 uur)

Vergadering Kerkenraad (De Schouw)

Donderdag 8 september 2016 (20.00-21.00 uur)

Gebedskring in 'Nieuw leven' (zaal voormalig Kerverland) waar mensen van allerlei achtergronden samen komen om te bidden, speciaal met en voor de statushouders. Ook daar is een ieder van harte welkom. Contactpersoon is Gert Lemkes gwlemkes@live.nl of (06) 24971350.



Huwelijk

Vrijdag 9 september trouwen Bart Lugthart en Dorinde Steenberg (toekomstig adres: Van den Steen van Ommerenstraat 18, 3861 AW Nijkerk). Zij vragen om 14.30 uur een zegen over hun huwelijk in de Brugkerk te Nieuwerbrug. Deze dienst wordt geleid door ds. G. Lugthart.

Op vrijdag 9 september 2016 trouwen ook Harry Gelderblom en Miranda van der Weide (Westeinde 53, 3466 NL Waarder). De huwelijksdienst in de PKN Gereformeerde kerk te Waarder begint om 16.00 uur en dominee Erick Versloot zal deze dienst voorgaan.

Beide bruidsparen nodigen een ieder van harte uit om hun dienst bij te wonen.

World Servants

World Servants gaat weer beginnen
Eind september zal er weer een World Servants groep in Waarder en Driebruggen van start gaan.
Zondagavond 25 september na de kerkdienst in de Gereformeerde kerk zullen we een nieuwe groep gaan vormen. In de zomer van 2017 zullen we met honderden andere meest jonge christelijke mensen uit Nederland voor drie weken naar een ontwikkelingsland reizen om daar te helpen met een kleinschalig bouwproject. Mensen in een ontwikkelingsland hebben vaak een gebrek aan goede gezondheidszorg of scholing. Met een World Servantsproject bouw je samen met de bevolking mee aan een school of kliniek. Het geld dat nodig is voor de bouw proberen we met z'n allen op halen en te laten sponsoren.
Vind je het ook leuk om eens mee te gaan met een World Servants project naar een ontwikkelingsland, ben je tussen de 16 en 30 jaar en heb je drie weken de tijd in de zomer om een grote reis te maken? Kijk dan even op de website van worldservants.nl voor de projecten en neem even contact op met de World Servants groep in Waarder / Driebruggen.
Peter van Esschoten tel. 0348-501901 of mail pjvanesschoten@gmail.com.
Max den Besten tel. 06 57857501 of mail max.denbesten@hotmail.com

Benefietconcert

Op zaterdag 1 oktober 2016 organiseer ik een Benefietconcert voor de stichting Mano a Mano. Het programma zal variëren van licht klassiek tot populair muziek, zoals harp, orgel en OBK Driebruggen. Mano a Mano is een kleinschalige stichting die bouwprojecten organiseert in de Dominicaanse Republiek, dit draait volledig op vrijwilligers en bij vrijwilligers thuis.
Hierdoor gaat al het geld wat binnen komt direct naar deze projecten.
Locatie is in de PKN Gereformeerde Kerk te Waarder, de tijd is om 20.00 uur.
Toegangsprijs € 12,50 inclusief koffie/thee.
U kunt kaartjes reserveren bij mij op 06-15641647 of op mijn mailadres lenievanwijngaarden@hotmail.nl
Vriendelijke groet Lenie van Wijngaarden



Dit is de laatste nieuwsbrief die verzorgd is door Nelleke Zaal als scriba.
Namens de gemeente en kerkenraad willen wij haar hartelijk danken voor haar tijd en zorgvuldigheid in de afgelopen jaren!
Ds. Erick Versloot

p.s. het mailadres van de scriba blijft ongewijzigd

