



# Nieuwsbrief

Zondag 26 maart 2017



Kleur: Roze

Predikant: Ds. D.J. Versloot, Spinellilaan 1, 3446 HJ Woerden, telefoon 0348-434955, e-mail: erickversloot@hotmail.com  
Scriba: Mw. H. van Duuren, Kerkweg 14a 3465 JJ Driebruggen, telefoon: 0348-502006, e-mail: scriba@pknwaarder.nl  
Beheerder: Mw. L. van Wijngaarden, telefoon 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl  
Koster: e-mail: koster@pknwaarder.nl  
Beamerteam: e-mail: [beamerteamwaarder@gmail.com](mailto:beamerteamwaarder@gmail.com)  
Wifinaam: pknwaarder  
Wificode: 0348502275  
Nieuwsbrief te lezen op: [www.pknwaarder.nl](http://www.pknwaarder.nl)  
Vrijwillige hulpdienst: Margreet Bik Tel: 0348- 503405 ([wdvrijwilligersdienst@gmail.com](mailto:wdvrijwilligersdienst@gmail.com))  
Ankie de Bruijn Tel: 0348- 502531  
Marja Olieman Tel: 0348- 500346

## KERKDIENTEN

Voorganger (09.30 uur)  
Voorganger (18.30 uur)  
Organist (09.30 uur)  
Organist (18.30 uur)  
Ouderling van dienst  
Kosters  
Crèche  
Kindernevendienst  
Kinderlied  
1<sup>e</sup> collecte  
2<sup>e</sup> collecte  
Beamteam  
Bloemen van de kerk:

## Zondag 26-03-2017

### 's Morgens: Scholendienst

Ds. D.J. Versloot  
Ds. P.H. Zaadstra  
Martin Mans  
Arie Schuller  
Br. G. Kon  
Jannie en Aaldert Kon  
Mirjam en Jenny van Blotenburg  
Geen  
Wij gaan voor even uit elkaar  
Jeugd  
Evangelisatie  
Matthijs Kooi  
Fam. Koomans  
Hof van Waarder 13

## Zondag 02-04- 2017

Ds. P.J. van Midden uit Bergambacht  
Ds. M.J. Zandbergen uit Waddinxveen  
Kees Romijn  
Martijn van de Weerd  
Br. R. Schakel  
Nel en Aart van Drie  
Wil Kastelein en Tiny Schouten  
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6  
Wij gaan voor even uit elkaar  
Kerk  
Solidariteitskas  
André Bandell

## HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN

Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter ondersteuning op het scherm voor in de kerk geprojecteerd. De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om zo met elkaar de dienst te besluiten.

## Rondom de diensten

Vanmorgen verwelkomen wij de mensen van de Chr. basisschool De Wegwijzer – kinderen en team, ouders en grootouders, broertjes en zusjes in ons midden!

Vanavond is er een ruildienst met Kockengen.

## Vandaag de vierde zondag van de veertigdagentijd

Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur.

De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer die ons het zicht kunnen ontnemen. Jezus opent ogen om te kunnen zien.

Sta in je kracht, laat je aan raken door Jezus liefde die vooroordelen afbreekt zie met de ogen van het hart dat geeft kracht.



## KINDERNEVENDIENST

Omdat er vandaag een scholendienst is, is er geen kindernevendienst.

## UIT DE GEMEENTE

### Jarig:

**01-04: Dhr. J. van Duuren**, Hoogeind 4, 3465 HB Driebruggen, hij wordt 73 jaar.

Roze bloesem als teken van het nieuwe leven.

De amandelboom als symbool van een nieuw begin.

Elk jaar vormen ze samen de belofte: God is getrouw, Zijn beloften houden stand.

Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

### Verhuisd:

**Mw. N. de Bruin-Demeris**, C. Valeriusstraat 7 (kamer 7H) 3421 HN Oudewater (was Kaarde 2a-354, 2811 PZ Reeuwijk)

## AGENDA

### Zondagavond 26 maart 20.00 uur

18+-catechese o.l.v. ds. Versloot in de consistorie

### Woensdagavond 29 maart 20.00 uur

Kerkenraad

**Donderdag 30 maart: 09.00-10.30 en 20.30 uur**  
Bijbellesgroepen o.l.v. ds. Versloot in de Schouw  
waarin de teksten van de paascyclus worden  
behandeld.

**Beste mensen, waarde zusters en broeders,**

Hierbij wil ik jullie laten weten dat ik het beroep naar Mijdrecht, de Protestantse Gemeente rondom de Janskerk en de Rank, heb aangenomen. Met een dubbel gevoel omdat ik mij erg op mijn plaats voel in de gemeente van Waarder e.o. maar het is mij ook duidelijk geworden welke uitdaging er in Mijdrecht ligt en welke roep daarvan uit gaat. Ik ben dankbaar voor alle steun van jullie in al die mooie jaren met elkaar. Jaren waarin we zoveel lief en leed hebben gedeeld. Jaren waarin we het zo goed hebben gehad met elkaar. Dank ook voor de hartelijke, wijze woorden en gebaren in de afgelopen periode van jullie. Graag wil ik de komende maanden nog veel met jullie delen!

Zelf stel ik me voor om tot en met de laatste zondag in augustus, 27 augustus, in Waarder werkzaam te zijn (zo maak ik precies de twaalf jaar vol), maar vooral ook om tijd te nemen alles zo goed mogelijk doorgang te laten vinden en zo mogelijk over te dragen. Vervolgens zal de bevestiging in Mijdrecht dan de eerste zondag (de 3e september) van september plaatsvinden.

Het lijkt mij goed nu duidelijkheid te verschaffen, na de gebruikelijke onzekerheid van enkele weken als een beroep er aan komt en tijd nodig heeft om officieel van kracht te worden. Juist ook omdat we volgende week bekend maken welke zes jonge mensen belijdenis van het geloof gaan afleggen op palmzondag en wij ons voorbereiden op het hoogfeest van Pasen. Het lijkt me goed dat we ons dan nu vooral op dit geweldige nieuws van die jonge mensen die hun ja-woord geven en het Paasfeest kunnen richten.

Heel hartelijke groet van jullie predikant,  
Erick Versloot

**TERUGBLIK:**

**KLOOSTERBEZOEK OP DINSDAG 21 MAART**



Met de werkgroep vorming en toerusting bezochten we met 18 gemeenteleden, jong en oud, klooster van de Passionisten in Haastrecht.

Het was weer een inspirerend en hartverwarmende bezoek – de plek, het avondgebed, de stilte, de mystieke sfeer, en de vroomheid en vrolijkheid van Pater Leo Bos..

Commissie vorming en toerusting i.s.m.  
Ds. Erick Versloot

**Paasgroetenactie 2017**

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland.

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema:

**Sterk en dapper**



Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat je je soms ook kwetsbaar op moet durven stellen.

Dat valt niet altijd mee, en daarover is een kunstwerk gemaakt, dat tegelijkertijd iets robuusts en iets kwetsbaars heeft.

Een gedetineerde maakte het met de hand, en een tweede zorgde voor de achtergrond, het doek waarop staat: Wees sterk en moedig”.

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie.

Op zondag 2 april kunt u een kaart meenemen, ondertekenen en versturen (vóór 6 april, dan is de kaart op tijd voor Pasen).

Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt -vanwege de privacy- toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet.

Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op [www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie](http://www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie).

We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen! Uw diaconie.

**Paasgroet naar Oraniënbaum**

Volgende week kunt u na de kerkdienst tijdens het koffiedrinken weer uw naam op een kaart zetten die als gezamenlijke paasgroet naar onze partnergemeente in Oraniënbaum gestuurd zal worden.



**Route 77 gaat `on tour`**

Na 2 jaar met veel plezier hier in onze kerk te hebben gespeeld, zijn we gevraagd om in Alphen te komen spelen.

Een hele leuke opsteker voor de band.

Het is een jongerendienst op zondag 2 april om 12.30. Voor degene die ons weer wilt horen spelen het adres is Adventskerk Julianastraat in Alphen.

Met vriendelijke groeten

Route 77

## **Uitgave liedboek**

### **Hemelhoog**

Vandaag, na zowel de morgen- als de avonddienst, worden de bestelde liedboeken Hemelhoog uitgereikt in de consistorie.



## **500 jaar reformatie**



### **Uitnodiging uit Oraniënbaum**

Onze partnergemeente uit Oraniënbaum nodigt iedereen uit om het weekeinde vanaf Hemelvaartsdag 25 mei t/m maandagmorgen 29 mei naar Oraniënbaum te komen om daar het regionale reformatie-jubileum van Maarten Luther mee te vieren.

Op Hemelvaartsdag om 18.00 uur regionale openingsviering van het jubileum in Dessau.

Vervolgens een openluchtmaaltijd voor alle aanwezige belangstellenden ( 400 tafels, waarvan onze partnergemeente 4 tafels voor haar rekening neemt ). Zij wil dan Nederlandse gerechten opdienen.

Op zondag 28 mei gezamenlijk met een bus naar Wittenberg om daar om 12.00 uur de jubileumkerkdienst te vieren. Daarna is er een gezamenlijk maaltijd en kunnen diverse activiteiten bijgewoond worden. Deze keer kan er alleen bij gastgezinnen overnacht worden.

Voor nadere gegevens en aanmeldingen kunt u t/m 2 april contact opnemen met Albert de Boer, Kastanjelaan 32, tel. 502873, e : a.enj.j.deboer-meijer@kpnmail.nl

### **We ontvingen een uitnodiging van de gemeente uit de Breepleinkerk in Rotterdam...**

Op woensdag 19 april 2017 presenteert Anja Matser haar boek De Orgelzolders – Onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk.



Graag nodigen wij u uit aanwezig te zijn bij deze feestelijke gebeurtenis in de kerk waar het verhaal zich afspeelde.

Anja Matser vertelt in haar boek het bijzondere en nu complete verhaal van alle personages die een rol speelden bij deze onderduik.

Haar intensieve speurwerk heeft veel nieuwe informatie en foto's opgeleverd over de families die zich schuilhielden op de zolderruimtes boven het orgel van de Breepleinkerk en zeker ook over hun helpers. Zij heeft ervoor gezorgd dat de sluier van het verleden is weggetrokken, waardoor onderduikers én helpers eindelijk in het volle licht zijn komen te staan.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam reikt het eerste exemplaar uit aan mevrouw Annie van der Bruin-de Mars, de enige nog levende helper van de Joodse gezinnen.



De kerkdeuren gaan open om 16.30 uur, het programma begint om 17.00 uur en duurt tot ongeveer 18.30 uur.

Daarna is er gelegenheid om een gesigneerd exemplaar van het boek te kopen, te borrelen en na te praten.

De middag wordt onder andere omlijst met muziek van Arie van der Krogt.

De bekende organist Martin Mans zal het orgel bespelen.

Voor de inwendige mens wordt gezorgd.

In verband met de catering verzoeken wij u zich vóór 1 april aan te melden via het emailadres

[info@orgelzolders.nl](mailto:info@orgelzolders.nl)

Het belooft een bijzondere bijeenkomst te worden...

Als u mee wilt rijden kunt u contact opnemen met ds. Versloot.