



# Nieuwsbrief

Zondag 31 december 2017

Kleur: Wit

Scriba: Mw. H. van Duuren, Kerkweg 14a 3465 JJ Driebruggen, telefoon: 0348-502006, e-mail: scriba@pknwaarder.nl  
Beheerder: Mw. L. van Wijngaarden, telefoon: 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl  
Koster: e-mail: koster@pknwaarder.nl  
Beamerteam: e-mail: [beamerteamwaarder@gmail.com](mailto:beamerteamwaarder@gmail.com)  
Nieuwsbrief te lezen op: [www.pknwaarder.nl](http://www.pknwaarder.nl)  
Vrijwillige hulpdienst: Margreet Bik Tel: 0348- 503405 ([wdvrijwilligersdienst@gmail.com](mailto:wdvrijwilligersdienst@gmail.com))  
Ankie de Bruijn Tel: 0348- 502531  
Marja Olieman Tel: 0348- 500346

## KERKDIENTEN

Voorganger (09.30 uur)  
Voorganger (18.30 uur)  
Organist (09.30 uur)  
Organist (18.30 uur)  
Ouderling van dienst  
Kosters  
Crèche

Kindernevendienst  
Kinderlied  
1<sup>e</sup> collecte  
2<sup>e</sup> collecte  
Beamteam  
Bloemen van de kerk:

## Zondag 31-12-2017 Oudejaarsdag

Ds. Koster uit Spijkenisse  
Ds. Hsu uit Baambrugge  
Piet van Rikxoort  
Martijn van der Weerd  
Zr. H. de Koning  
Jannie en Aaldert Kon  
Lisette de Koning en  
Heleen Ruizendaal  
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese  
Wij gaan voor even uit elkaar  
Kerk  
Geen  
Carl Griffioen  
A. den Boer, Laageind 23

## Maandag 01-01-2018

**Nieuwjaarsdag, aanvang dienst 10.00 uur**  
**Vanaf 09.30 uur nieuwjaarwensen onder het genot van een kopje koffie**

Annemaria Kooi uit Bodegraven

Martijn v.d. Weerd

Zr. J. van Dieijen  
Roos van Esschoten  
Geen

Geen

Kerk  
Zending  
Matthijs Kooi

## KERKDIENTEN

Voorganger (09.30 uur)

Voorganger (18.30 uur)  
Organist (09.30 uur)  
Organist (18.30 uur)  
Ouderling van dienst  
Kosters  
Crèche  
Kindernevendienst  
Kinderlied  
1<sup>e</sup> collecte  
2<sup>e</sup> collecte  
Beamteam

## Zondag 07-01-2018

Dhr. C.G. Hoogendoorn uit Amersfoort  
Ds. W.M. de Bruin uit Stolwijk  
Piet van Rikxoort  
Martijn van der Weerd  
Br. G. de Koning  
Nel en Aart van Drie  
Britt, Nicole en Brittney  
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6  
Wij gaan voor even uit elkaar  
Diaconie  
Kerk  
Sven de Koning

## Maandag 14-01-2018

**Avonddienst - zangdienst**

Ds. P.J. van Midden uit Bergambacht

Dhr. A.S.N. Noorland uit Driebruggen  
Johan Kooiman  
Eigen band  
Br. G. Kastelein  
Jannie en Aaldert Kon  
Marina v. Valkenburg, Jolanda Kooiman en Mirthe Griffioen  
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese  
Wij gaan voor even uit elkaar  
Kerk  
Solidariteitskas  
André Bandell

## HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN

Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter ondersteuning op het scherm voor in de kerk geprojecteerd.

De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om zo met elkaar de dienst te besluiten.

## RONDON DE DIENSTEN

God geeft een nieuw begin, en van daaruit mag je terugkijken op 2017.

Ja, er is veel gebeurd wat niet past bij Gods koninkrijk. Landen die ruzie maken,

leiders die alleen aan zichzelf denken, mensen vol haat die de wapens grijpen en miljoenen mensen op de vlucht. Maar Jezus' liefde heeft al van het kwaad gewonnen. Je mag het relativeren: dit is niet de wereld waar ik bij hoor, ik hoor bij het koninkrijk van God.

Al het slechte nieuws van 2017 loopt achter de feiten aan.

Mensen proberen met macht de wereld naar hun hand te zetten, maar van de macht van Jezus' liefde kunnen ze nooit winnen!

Dan mag je ook anders vooruitblikken op 2018.

Niemand weet hoe de wereld zich zal ontwikkelen. Maar met het nieuwe begin van Jezus is er alle reden om 2018 met vertrouwen tegemoet te zien. Om hoop te houden, ook als de wereld vol slecht nieuws is. Om je niet af te sluiten voor de wereld en maar op te gaan in je eigen leven, maar om Jezus' liefde door te geven. Dat is pas echt een gelukkig nieuwjaar!

## UIT DE GEMEENTE

### Omzien

Mw. Corrie Zuidam-Streefland (Pr. Maximalaan 35, 3466 LP Waarder) werd op eerste Kerstdag met ernstige benauwdheidsklachten opgenomen in het ziekenhuis te Woerden. Als de behandeling voorspoedig blijft gaan hoopt zij met de jaarwisseling weer thuis te zijn. We wensen haar van harte beterschap en Gods zegenende nabijheid toe!

In gedachten zijn we met Corrie en Hage Nap. We bidden hen toe, dat God in deze laatste tijd samen, hen draagt en doet ervaren dat Hij een God is die nabij wil zijn en Zijn belofte nooit zal verbreken. "Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige..." (2 Kor.5)

Meneer Seeleman valideert in de Ronssehof in Gouda  
Het adres is . Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda.  
Br. A. den Boer, valideert thuis, Laageind 23, 3465 KG Driebruggen,  
De weg van revalidatie en therapie zal voor zowel br. Seeleman als br. Den Boer, geruime tijd in beslag nemen. Wij wensen hen geduld en Gods helende nabijheid toe.

### 2017-2018

Als je predikant gaat vertrekken om naar een andere standplaats te gaan, is dat voor een gemeente een ingrijpende zaak. Het vertrouwde, een stukje van de motor, die je gemeente "aandrijft", gaat weg en wat krijgen we ervoor in de plaats?

Een logische gedachte, die in deze periode in de hoofden van velen van ons speelt. Maar zo is het nu eenmaal, dominees zijn "voorbijgangers", ze komen maar ze gaan ook weer. Ds. Versloot heeft de gemeente gebouwd en is velen tot grote zegen geweest. We mochten veel met elkaar delen in muziek, zang, spreken en geloof. Allemaal zijn we op weg, op reis door het leven. Op die tocht ontmoet je mensen, je trekt samen op en je neemt weer afscheid.

Terugkijkend kunnen we de weg zien die God met ons is gegaan, vooruitkijkend vertrouwen we erop dat Hij ons ook de juiste weg wil wijzen.

Wij zijn er ons van bewust dat we de volgende stap niet zonder Gods leiding kunnen zetten en hopen dan ook dat we elkaar in onze gebeden willen blijven gedenken. Als God ons leidt geeft dat vertrouwen voor de toekomst, ook bij de zoektocht naar een nieuwe predikant.

Het verleden kan niet veranderd worden door spijt De toekomst kunnen we niet veranderen door angst Maar het heden kunnen we veranderen door dankbaarheid.

Door de aanraking van Zijn genade vind je vreugde op je pad  
Zijn liefde geeft vertrouwen om een nieuw jaar te omarmen.

